

STAAN VOOR JE GELOOF

martelaarschap als verbindend begrip

Allereerst moet ik mijn excuses maken voor het vorige Hofnieuws. In de communicatie was het goed mis gegaan waardoor hij geen schoonheidsprijs verdiende. Sindsdien is er wel wat veranderd.

Frans Woortmeijer is bereid gevonden tot de redactie toe te treden en te gaan zorgen dat één en ander meer gestroomlijnd wordt. Daar zijn wij heel erg blij om.

Dan is dit de Hofnieuws die uitkomt vlak voor de grote viering van 9 juli. Naast het feest rondom 150-jaar heiligverklaring is het ook de eerste Clara & Franciscusviering. November vorig jaar gaf het bisdom een gespreksnotitie uit: 'Kerk in een verander(en)de samenleving'. Met die nota willen de bisschop en de hulpbisschop met ons delen 'hoe wij ons naar de toekomst moeten bewegen'. Zij willen inspireren om de geestelijke vitaliteit en het bestuurlijk samenwerken vorm te geven. Zij willen de parochies stimuleren tot toekomstgericht beleid. Zij zien het gevaar dat parochies in zichzelf besloten raken door de krimp en de daarmee samenhangende problemen.

Naar aanleiding van deze notitie en op verzoek van de bisschoppen, hebben de vijf parochies van ons samenwerkingsverband een vitaliteitsnotitie geschreven. Aan de hand hiervan gaat het uniebestuur met elkaar in gesprek en beleidslijnen ontwikkelen. Het besef wordt steeds breder gedragen hoe belangrijk het is om samen te werken. Het bisdom spreekt niet langer over personele unie; het woord is nu 'samenwerkingsverband' (en dat betekent weer dat wij niet langer kunnen spreken van 'uniebestuur!'). En ons samenwerkingsverband is, zoals Erik Sengers eens zei, van het Scheepvaartmuseum tot voorbij de Gaasperplas. Dat is de nieuwe situatie waar iedere parochiaan van de vijf parochies steeds meer aan moet wennen. Vorige week was er een gesprek van een aantal pastores uit het bisdom met de hulpbisschop, de econoom en de man voor gemeenschapsopbouw van het bisdom. Toen realiseerde ik mij ineens dat in ons samenwerkingsverband zelfs de diverse locatiebesturen elkaar nog nooit officieel ontmoet hebben. Dat zijn zaken om na de zomer mee aan de slag te gaan; dat is het niveau waarop een visieontwikkeling nu moet gaan plaatsvinden.

De viering van 9 juli is bij dit alles een begin van deze volgende fase. Daar hoort bij, wat u hierna kunt lezen, dat er voor een dag in de week een administrator(bestuurder) benoemd is om op bestuursniveau dit proces te gaan begeleiden.

En dan alle activiteiten die op 8 en 9 juli gaan plaatsvinden. Bert Hilhorst, en de kostersgroep hebben keihard gewerkt om de tentoonstelling tot stand te brengen.

Je kan het een kleine tentoonstelling noemen maar, mede door de diverse aspecten, zeker de moeite waard. Er zijn vaandels te zien uit Delft, objecten uit het Gorcum museum, een kunstwerk uit Arnhem en van de kinderen van de Lidwina 130 paneeltjes waarin zij hun held uitbeelden.

En dan is er, eigenlijk in nog geen drie weken tijd..., een boek tot stand gekomen. Aanvankelijk dachten we aan een kleine bundel. Maar er bleek zoveel materiaal te liggen, en er was subsidie binnen gekomen, dat het groeide en groeide.... Wat is daar met name door Oscar Behrens, Ari van Buuren en Frank de Haas keihard aan gewerkt! Corné Evers maakte nieuwe foto's van de glas in loodramen van de martelaren, die een grote plaats in het boek en op de tentoonstelling hebben.

En dan is er de dialoogviering die weer heel andere krachten vroeg. Een aantal studenten van NEWConnective hebben intensief met elkaar gesproken om de viering inhoud te geven. Janneke de Bruin en Liesbeth Wijkhuizen hebben de coördinatie van de maaltijd op zich genomen. Joke Jongejan, met de dialoogbegeleiders van Dialoog in Actie, was bereid de dialoog na de maaltijd vorm te geven. Zo is ook dat een boeiende coproductie geworden!

16 juli wordt dit alles afgesloten wanneer wij op de zondagmorgen samen gaan vieren met de gasten uit de Martelaren van Gorcumkerk uit Koog aan de Zaan. Hun voorgangers, Ko Schuurmans en Matthé Bruins, stoeien nog met elkaar wie de preek mag verzorgen. Hun koor ondersteunt de viering.

Tegen die tijd zijn alle vrijwilligers hard toe aan een zomerperiode waarin uitgerust kan worden! Ik wil hen allen hierbij ongelooflijk danken voor al het werk dat zij verzet hebben. En dank aan al die andere vrijwilligers die weer op andere terreinen het afgelopen seizoen ongelooflijk veel werk hebben verzet. Wat is er in een parochie veel mogelijk wanneer je zoveel mensen hebt die samen de gemeenschap dragen.

U allen een heel goede zomer toegewenst!

Coen van Loon, diaken

*Met een beetje tolerantie
ben je altijd op vakantie!*

Henk Westbroek - 1983

BENOEMINGEN

Goed nieuws! Op vrijdag 16 juni 2017 kwam een brief van bisschop Punt, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, over de benoeming van pater James Arul svd. en pastoor Nico van der Peet.

Met terugwerkende kracht zijn zij per 1 juni hier in ons samenwerkingsverband benoemd.

Drs. N.A.M. van der Peet werkt al vele jaren in Amsterdam Noord. Daar heeft hij een succesvol fusieproces begeleid. Zijn benoeming is voor beperkte tijd en voor één dag in de week. Hij zal gaan werken ten dienste van het pastorale team en op bestuursniveau. Zijn samenwerking met pastoor Leo zal intens worden. Samen hebben zij al diverse gesprekken gehad. Pastoor Leo blijft pastoraal en liturgisch actief. Pastoor Nico van der Peet zal de taak van administrator (bestuurder) op zich nemen en het pastoraal team gaan begeleiden.

Kortom, deze zomer gaan wij duidelijk een volgende fase in, in ons samenwerkingsverband. Het is goed dat er nu op 9 juli in H.H. Martelaren van Gorcumkerk de eerste Clara & Franciscusviering plaats vindt en dat er op 26 oktober weer een Clara & Franciscus lezing is.

Als uw bestuur blijven wij intensief zoeken naar mogelijkheden waarop onze vijf parochies steeds meer naar elkaar toe kunnen groeien. Grote beslissingen worden nog niet genomen. Nu breekt een fase aan van gewenning aan de nieuwe situatie, van kennismaking en naar elkaar toe groeien. Daarna zien wij met elkaar verder.

Het bestuur van het samenwerkingsverband Clara & Franciscus

Persoonlijke toevoeging van pastor Leo:

Voortgang in het samenwerkingsverband Clara-Franciscus

U weet dat ik met mijn ziekte nog doe, wat ik kan, maar de ziekte schrijdt wel voort, ok al gaat het langzamer dan de dokters hadden voorspeld. Er is wel nagedacht hoe we verder gaan in een tijd, waarin het aantal pastores, schaars worden.

Afgelopen dinsdag ben ik benoemd tot priester-assistent voor het samenwerkingsverband in onze regio. Pastor Nico van de Peet is voor de tijd van één jaar benoemd tot administrator van dit verband voor één dag in de week. Hij zal aandacht geven aan het bestuur van dit verband en aan de samenwerking van de pastores.

Nico is iemand, met wie ik zelf goed denk te kunnen samenwerken, om zo goed mogelijk mijn werk te kunnen overdragen. Ook de paters van de SVD zullen hier in de parochie steeds meer werk doen en ook voorgaan in de vieringen.

Zo kunnen u en ook ik er aan wennen afstand te doen van het werk dat ik met hart en ziek heb gedaan, terwijl de geloofsgemeenschappen rustig door kunnen gaan dankzij de inzet van velen. Ik hoop dat u de komende tijd de parochie, de geloofsgemeenschappen in de buurt en de pastores in gebed wilt herdenken We zijn hen dankbaar voor de zorg die ze aan onze gemeenschap willen besteden.

Pastor Leo Nederstigt, 21 juni 2017

VAN DE VOORZITTER

Het zijn roerige tijden. Op het moment van schrijven is er een patstelling in Nederland over een nieuw te vormen kabinet. Hetzelfde geldt voor het uniebestuur van ons samenwerkingsverband. Ook hier is helaas sprake van een patstelling, in dit geval met het Bisdome over het gevoerde financieel beleid en de herbenoeming van Tim Stok en Ton Broerse. Inmiddels heeft Tim Stok zich teruggetrokken als penningmeester en wenst niet meer herbenoemd te worden. Een groot verlies voor het samenwerkingsverband: want waar vind je iemand die met zoveel inzet, kennis en kunde deze functie kan vervullen zoals Tim dat heeft gedaan? En dat zonder ooit hiervoor een beloning of erkenning te hebben gekregen? Namens ons allen - mag ik stellen - zijn wij Tim heel erkentelijk en dankbaar voor wat hij voor ons gedaan en bereikt heeft. Mede door zijn professionele inzet is de parochie, de unie en het Bisdome er financieel flink op vooruit gegaan. Hoe zuur is het, dat het Bisdome dit terzijde schuift om ten koste van alles haar gelijk te halen. Wij hopen dat, ondanks de tegenwerking vanuit het Bisdome, Tim zijn deskundigheid wil blijven inzetten voor onze parochie.

Als Locatiebestuur komen wij begin juli bijeen om de huidige situatie te bespreken en hoe de ontstane vacature in het uniebestuur vanuit onze parochie kan worden opgevuld.

Je zou er somber van kunnen worden maar je kan deze moeizame situatie met het Bisdome ook zien als een kans. Een kans om samen te werken en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit dat perspectief is ook het Toekomstberaad actief. Dit Toekomstberaad wordt voorbereid en gecoördineerd door leden van de Pastoraatsgroep en Locatiebestuur en wordt ondersteund door onze Pastor Coen van Loon.

Met het oog op de pensionering van Coen van Loon november volgend jaar is het Toekomstberaad bezig om een pad uit te stippelen hoe wij samen met parochianen ons op deze overgang kunnen voorbereiden. Nu met de crisis in het uniebestuur is dit proces in een stroomversnelling gekomen. Vragen die spelen zijn: Hoe verhouden wij ons t.o.v. de unie en het Bisdome, wat voor parochie willen wij zijn, hoe kunnen wij aantrekkelijk zijn voor nieuwkomers, hoe gaan wij om met de paters uit Duivendrecht, wat voor liturgie wensen wij en last but not least hoe behouden en werven wij vrijwilligers?

Genoeg punten om deze zomer over na te denken. U bent van harte uitgenodigd om aan het Toekomstberaad deel te nemen. Meldt u zich hiervoor aan bij Ari van Buuren (avanbuuren2@upcmail.nl) of bij mij.

Voor nu wens ik u een goede zomer toe. En wellicht tot ziens bij een van de inspirerende activiteiten en vieringen deze komende weken.

Hartelijke groet, Arthur Anderegg

KOFFIE OCHTEND

Heeft u zin in 'n kopje koffie en 'n praatje? Dan bent u van harte wel-kom 1x in de maand op de dins-dagochtend in de pastorie.

Linnaeushof 94 van 10.00 – 12.00 uur.

Dinsdag 12 september 2017 beginnen we met een nieuw seizoen.

U bent van harte welkom!

POSTZEGELS, KAARTEN EN CARTRIDGES

Beste parochianen,

Namens “Kerk in Actie”, welke u allen wel zeker kent, zamelde mw. Nel Bakker op uw koffieochtenden, altijd postzegels, kaarten en cartridges voor mij in.

Nu ik zelf de koffieochtenden bezoek vraag ik u allen om de postzegels, kaarten en cartridges voor mij te bewaren en in te leveren bij mw. Netty Disch.

U mag mij natuurlijk ook bellen op tel. 06-51701842 t.n.v Louis Robert en ik kom ze na afspraak bij u afhalen. Bij voorbaat dank.

Louis Robert
Zwaardemakerstraat 59, 1097 SG Amsterdam

BEZOEK AAN PATER LARS FRENDEL

Op tweede Pinksterdag ben ik in de voege ochtend naar Ierland gevlogen om pater Lars Frenzel te feliciteren met zijn 70e verjaardag. Ik was beladen met heel veel verjaardagsgroeten vanuit de ABG.

Pater Lars woont in een klein provinciestedje, Kilarney in een klooster van de Franciscanen. Het klooster staat naast een drukbezochte kerk. Ik heb daar kennism gemaakt met paters en broeders. Drie zullen in augustus beginnen aan het noviciaat. Pater Lars zal hen begeleiden.

Kilarney is een heel vriendelijk stadje, gelegen in een prachtige omgeving. Die omgeving heb ik met Lars verkend. Ik heb daar enorm van genoten net als van het contact met Lars en met zijn huisgenoten.

Natuurlijk is het niet gemakkelijk voor hem Amsterdam los te laten. We hebben veel over de parochie en de parochianen gepraat. Wij zullen zeker gemist worden net zoals wij hem missen, maar hij is daar vol goede moed begonnen.

Katholiek Ierland ademt een heel andere sfeer dan katholiek Nederland. Het aantal bezoekers is groter dan in Nederland. Parochianen zijn minder kritisch dan hier, maar wel enorm meelevend. Ik heb heel veel hartelijkheid ontvangen en ik heb me zeer welkom gevoeld. Ik hoop van harte dat Lars zich daar ook zeer thuis zal voelen. In ieder geval moet u heel veel groeten van hem hebben.

Pastor Leo Nederstigt

3 x 50 JAAR ZINGEN IN DE MARTELAREN

Op 7 mei jl. vierde Meerklank in een eigen dienst rond de thema's Trouw, Vriendschap, Saamhorigheid en Verbondenheid dat Karin Quint, Rina Visser en Elianne Weijens al 50 jaar zingen in de Martelaren.

Gestart met hun 1e Communie op het Kinderkoor, later Beatkoor en Jongerenkoor en nu al meer dan 35 jaar bij Meerklank. Maar ook de andere koorleden zingen al vele jaren zoals te zien was op de voorpagina van het misboekje.

Een geslaagde dienst waarin de parochianen gehoor gaven aan het verzoek om extra bij te dragen aan het gevoel van saamhorigheid door meer naar voren te komen.

Zij hopen met Meerklank nog jaren hun muzikale bijdrage te kunnen leveren aan inspirerende diensten en danken u voor alle lieve felicitaties.

Karin Quint



FESTIVIETEITEN RONDOM 9 juli 2017

In feite past de naam H.H. Martelaren van Gorcumkerk perfect in de Watergraafsmeer.

Aan het begin van de opstand tegen de Spanjaarden, rond 1572, was het Watergraafsmeer een voortdurend strijdtoneel. Amsterdam was namelijk kwetsbaar, omdat er vanuit het zuiden maar twee toevoeiwegen waren: langs de rivier de Amstel... en langs de Diemerzeedijk, de dijk die het land tegen de Zuiderzee beschermde. Wie in die dagen de Watergraafsmeer in zijn bezit had, kon de stad Amsterdam afsnijden van haar twee belangrijkste bevoorradingswegen, waardoor de stad zonder voedsel en wapens zou komen te zitten.

Activiteiten rond: **Staan voor je geloof–martelaarschap als verbindend begrip.**
[Uitgebreidere informatie is in Saamhorig te vinden.]

Boek:

Naar aanleiding van dit jubileum komt een boek uit:

“Staan voor je geloof – martelaarschap als verbindend begrip”.

Kunnen wij ‘zomaar’ over martelaren en martelaarschap praten? Is het al niet erg genoeg dat mensen stierven en nog steeds omkomen, als ze opkomen voor vrijheid en gerechtigheid? Toch wijst dit ons wegen naar verbinding en compassie in plaats van dodelijke passies.

Martelaren kunnen ons bezielen met hun diepe kracht en nieuwe taal.

Dit inspirerende boek schetst niet alleen verbindingen tussen 1572 en nu. Het nodigt uit tot het creëren van dwarsverbindingen in onze samenleving. Ook gaat het om verbinding en dialoog tussen religies en levensbeschouwingen: katholiek en protestant; jood, moslim en christen; spiritueel, humanist en atheïst.

Dit boek is in de Hofkerk verkrijgbaar. Kosten: € 10,-

Eindredactie: Ari van Buuren

Projectbegeleiding: Oscar Behrens | Overzicht in Uitgeefprocessen, Duivendrecht.

Grafische vormgeving: CPrecision, Cheryl Porcelijn, Hillegom

Tentoonstelling, van 25 juni – 16 juli

zaterdag 8 en 15 juli 13.00 - 15.00 uur

zondag 9 en 16 juli 12.00 - 15.00 uur

woensdagavond 5 juli en 12 juli van 19.30 – 21.00 uur.

De tentoonstelling, is ingericht door Bert Hilhorst en de kostersgroep.

Zij bestaat uit:

- **Objecten uit het Gorcums museum:**

Op deze tentoonstelling zijn objecten te zien uit het Gorcums museum. Enkele in het oog springende objecten, waaronder een korte film, hebben wij van het museum mogen lenen voor deze tentoonstelling.

- **Helden voor kinderen:**

Wanneer ben je een held? Wie is jouw held? Met deze vragen kregen de groepen 7 en 8 van de St. Lidwinaschool een rondleiding van pastor Coen van Loon in de Hofkerk. Ze bekeken de bijzondere glas-in-lood ramen, waarop de Martelaren van Gorcum staan afgebeeld.

Mensen die moedig waren. Helden dus. Met behulp van kunstdocent Marjolijn Wigbold maakten de kinderen zelf een raam van hun held en schreven er een verhaaltje bij.

Twee van die verhaaltjes:

Mijn overgroot oma hielp in de oorlog met de bevalling van Joodse moeders en hielp de baby's naar een veilig schuiladres te brengen. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Maar ze deed het toch zonder dat Hitler er achter kwam! *Robin*

Oom Michel is mijn held. Hij helpt mensen die in de Amsterdamse grachten zijn gevallen en misschien niet kunnen zwemmen omdat ze te veel gedronken hebben. Hij duikt dan het water in om diegene in veiligheid te brengen. Ik vind dat super dapper! *Ilse*

Dit onderdeel werd gerealiseerd door Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School.

- **Schilderij**

De kunstenaar Rinke Nijburg heeft in een schilderij zijn moderne visie op de Martelaren van Gorcum gegeven. De tekening pleit voor lankmoedige tolerantie en voor de oude Erasmiaanse traditie van vrijheid van godsdienst en vrijheid van denken.

- **14 vaandels uit de Maria van Jessekerk in Delft.**

Zaterdag 8 juli Bedevaart naar Den Briel

Op zaterdag 8 juli vindt er een bedevaart plaats naar Den Briel.

Den Briel is het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli, trekken vele katholieken erheen op bedevaart om de Martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof.

De kosten zijn ca. € 25,- bij voldoende aanmeldingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Hilhorst, e-mail: bert.hilhorst@live.nl, tel. 0650634435.

Zondag 9 juli

10.30 uur 1^{ste} Clara & Franciscusviering.

LWM, Jubilemus Domino, het Hof-Kinderkoor, het koor van de ABG en het koor van de Drie Stromen samen met wie zin heeft, luisteren deze viering op met zang.

Dit is de eerste keer waarop parochianen van de vijf katholieke parochies (gelegen tussen het Scheepvaartmuseum en de Gaasperplas) uitgenodigd worden samen te komen. Deze samenwerking zal de komende jaren steeds intenser worden.

Voorganger in deze viering is pastoor Leo Nederstigt. Assistenten zijn pastor Coen van Loon en Ari van Buuren. Vanwege de band met de protestantse kerken zal Ds. Rob Visser, de stadsdominee, een kort woord spreken. Na de viering is er een kort samenzijn in de tuin met activiteiten voor jong en oud.

17.00–20.00 uur Dialoogviering met maaltijd. Taal van weerbaarheid, taal van het hart.

De studenten die deze viering hebben voorbereid zeggen:

“In de **dialoogviering** willen we met elkaar vieren en onderzoeken op welke manier we elkaar kunnen vinden, zonder de verschillen weg te poetsen. Is het mogelijk om vanuit onze verscheidenheid een gemeenschappelijke taal te vinden? Hoe dan? Is het de taal van het hart?

Wij denken dat het anders kan. In de dialoogviering willen wij graag een tegengeluid laten horen. We willen met elkaar vieren en onderzoeken hoe we elkaar kunnen vinden, zonder de verschillen weg te poetsen.

De **viering** bestaat uit persoonlijke ervaringen, teksten, stilte en muziek vanuit de belevingswereld van jonge mensen van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden (christelijk, joods, islamitisch en humanistisch). Hiermee denken wij na wat dit thema voor hen, voor u, voor mij, voor nu, betekent.

In samenwerking met *NEWConnective, Breed Interreligieus Overleg Amsterdam Oost en Dialoog in Actie*. Na afloop is er een maaltijd die verzorgd wordt door vluchtelingen van de groep ‘We are here’. Tijdens en na de maaltijd is er een dialoog, o.l.v. Joke Jongejan. Hierbij wordt het thema van de viering weer opgepakt. I.v.m. de maaltijd graag aanmelden: mark@newconnective.nl

Voor het eten wordt een vrijwillige bijdrage van € 5,- gevraagd.

Zondag 16 juli; 10.30 uur

Parochianen van de parochie H.H. Martelaren van Gorcum in Koog a/d Zaan komen met ons meevieren. Hun pastores Matthé Bruins en Ko Schuurmans gaan mee voor en hun koor zal de zang verzorgen.

En hierna: vakantie!!

Zondag 29 oktober: Afsluiting herdenkingsjaar Reformatie 500

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. In 2017 staat de protestantse kerk hierbij stil en kijkt vooruit. Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme. Wilt u weten wat er zoal gebeurd in Amsterdam, kijk dan eens op www.tegendraads020.nl.

Dit bijzondere jaar wordt in Amsterdam afgesloten met een oecumenische vesper op zondag 29 oktober. Om aan te geven dat christenen met verschillende achtergrond steeds meer bewust ervan worden dat zij samen moeten optrekken, zal deze slotbijeenkomst plaatsvinden in de (katholieke) St. Nicolaasbasiliek bij het CS. De Schola Cantorum o.l.v. Marcel Zijlstra heeft toegezegd deel te nemen en zal liederen ten gehore brengen uit het Gregoriaans en uit het Geneefs psalter.

Zondag 29 oktober. Oecumenische Vesper. 17.00 – 19.00 uur

Najaar 2017/voorjaar 2018, vier avonden spiritualiteit. Van 18.00-20.30 uur

De Martelaren behoorden o.a. tot de ordes van de dominicanen, de franciscanen, de kanunniken van Sint Augustinus en de norbertijnen.

Elk van deze ordes heeft in de loop der eeuwen zijn eigen signatuur gekregen. Iedere avond zal een lid van één van deze ordes vertellen over de geschiedenis en de spiritualiteit van zijn orde. De avond wordt afgesloten met een korte gebedsdienst in de geest van die orde.

Data:

19 oktober 2017, 16 november 2017, 22 februari 2018 en 22 maart 2018.
Tijd: 18.00-20.30 uur.

De activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door:

- Het Gorcums Museum, Gorinchem
- Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk, Amsterdam
- Paul de Gruyterstichting, Hapert
- Orde van de Minderbroeders Franciscanen, Utrecht
- Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen, Huissen
- Sint Jacobs Godshuis
- Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School
- Marjolein Wigbold, kunstdocente en glaskunstenaar
- Bert Hilhorst en de kostersgroep
- Cornell Evers, fotograaf en journalist, maker van het multimediale project 'de kantelende Amazone'
- Vele, vele vrijwilligers

Het organiserend comité:

Oscar Behrens, Ari van Buuren, Frank de Haas, en Coen van Loon.

LAAT VAN U HOREN!

commissies, groepen, koren en parochianen

U bent van harte uitgenodigd om uw activiteiten, oproepen, wetenswaardigheden of belevenissen met ons te delen.

Hofnieuws, Saamhorig en niet te vergeten de e-mail Hofnieuwsbrief (aanmelden via de website) staan open voor uw inhoudelijke bijdrage. Afhankelijk van de inhoud wordt door de redactie bekeken wat het beste nieuwsmedium is om uw bericht te publiceren.

Kortom schroom niet en laat van u horen. Stuur uw artikel, illustraties, foto's, filmpjes, en/of muziek naar kopij@hofnieuws.nl of bel met de redactie Frans Woortmeijer.

ZOMERPROJECT VAN HET DPA-O

Dit is een project voor kinderen. Een paar kinderen van de Hofkerk kunnen meedoen, maar primair is het voor kinderen die niet op vakantie kunnen.

Zaterdag 26 augustus is daarmee kinderdag in de Hofkerk.

's Ochtends vroeg verzamelen de kinderen zich bij de Eltheto en lopen naar de Hofkerk.

Daar gaat jeugdtheatergroep 'De Vliegende Speeldoos' met hen aan de slag om de musical Esther in te studeren; musical in 1 dag!!

's Middags om 16.00 uur is de uitvoering, waar u allen voor bent uitgenodigd.

Dit project begint op donderdagmiddag 24 augustus.

Om 14.00 uur komen de kinderen binnen en kunnen hun ouders hen inschrijven. Daarna, en op vrijdag 25 augustus zijn de kinderen in de Eltheto. Daar zijn er allerlei workshops voor hen: decor bouwen, heitje voor een karweitje, instuderen van een lied, koken met het kinderkookcafé, etc...

Het heitje wordt opgehaald voor 'kinderen in de knel', een doorgaand project van Kerk in Actie.

Zij zeggen erover: "Kinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn."

Reserveren voor de musical kan op:

www.zingenindekerk.nl/reserveren/musical-esther-5

Coen van Loon, diaken



De Hof der Verbeelding viert z'n 5-jarig jubileum

Op donderdag 28 september willen wij op feestelijke wijze vieren dat onze filmclub 'Hof der Verbeelding' al weer 5 jaar bestaat.

Vanaf 17.30 uur heten wij u welkom voor een gezellig samenzijn met een koud buffet, broodjes en soep. Daarna vertonen wij vanaf 20.00 uur '**Sint Vincent**'. Een film die vele elementen bevat van films die wij de afgelopen vijf jaar hebben vertoond humor, tragedie, verwondering, verontwaardiging, compassie enz. **Bill Murray** speelt de hoofdrol in deze Amerikaanse film uit 2014.

Maggie is een alleenstaande moeder die met haar 12-jarige zoon Oliver verhuist naar Brooklyn. Gedwongen om lange werkuren te draaien, geeft ze de zorg van haar zoon in handen van hun nieuwe buurman Vincent (Murray), een misantropische, hedonistische en ruwe oorlogsveteraan die naast hen woont. Er ontstaat echter al snel een vreemde vriendschap tussen het onwaarschijnlijke paar en stukje bij beetje wordt er steeds meer over het leven van Vincent bekend. Niets is wat het lijkt, zo ontdekt ook Oliver.

Het is belangrijk dat u zich voor deze speciale avond van te voren opgeeft bij ons. Hierdoor kunnen we de inkoop en voorbereiding goed plannen.

De bijdrage in de kosten is ook deze avond € 5,-.

Wij hopen dat u dit jubileum met ons meeviort!

Vervolg filmcyclus 'Stichters van wereldreligies'

In november en december vervolgen wij onze cyclus van voor de zomer, over de stichters van wereldreligies. Op 9 november vertonen wij twee afleveringen van de uit 2011 stammende documentaireserie **'Het leven van Muhammad; het ontstaan van de islam'** en op 14 december twee afleveringen van de uit 2012 stammende documentaireserie **'Het verhaal van Jezus; de basis van het christendom'**. Voor deze filmvertoningen zullen wij ook actief vrienden en bekenden uit interreligieuze kring uitnodigen.

Op 9 november en 14 december verwelkomen wij u weer op ons normale tijdstip, 19.30 uur. Wij drinken dan een kopje koffie of thee en starten de film om 20.00 uur. Pastor Ari van Buuren is ook dit zesde seizoen de inleider en gespreksleider van onze filmavonden. Ari gaat na afloop van iedere film met de bezoekers over de film in gesprek en daarna is er gelegenheid tot naperen met elkaar onder het genot van een drankje. **Wij vragen per filmavond een kostendekkende bijdrage van € 5,-.** Wij vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt daarvoor de ingang van de pastorie aan de voorkant van de kerk bij het kerkplein gebruiken. De bovenste bel is van de pastorie.

Bij uitzondering worden in dit artikel in het Nederlands vertaalde titels vermeld, omdat wij i.v.m. rechten geen filmtitels openbaar mogen maken. Wij brengen u graag op de hoogte van (de originele) filmtitels en de data van de vertoningen via e-mail:

hofderverbeelding@outlook.com.

U kunt ook naar een van ons vragen in de kerk.

Wij ontmoeten u graag op onze filmavonden!

René van Eunen,

mede namens Mirjam de Wit, Ben Steggerda en Ari van Buuren

GEZOCHT:

Nieuwe muzikale leiding Hofkerk Kinderkoor

Het Kinderkoor van onze parochie heeft in het afgelopen seizoen, o.l.v. dirigent Marcel Dobbelsteen, verschillende keren acte de présence gegeven.

Begin 2016 startte Marcel met een klein koortje, maar inmiddels zijn er weer zo'n twaalf enthousiaste zangers en zangeressen uit verschillende groepen van de Basisschool: dus van alle leeftijden. Een leuk kinderkoor met groeiende mogelijkheden.

Het bestuur heeft echter moeten constateren dat het onmogelijk kan doorgaan met het dragen van de kosten voor het Kinderkoor en heeft dit de dirigent, en middels een brief aan de ouders laten weten.

Marcel zal aan het eind van dit schooljaar stoppen. Maar iedereen, ouders, kinderen en bestuur wil dat het Kinderkoor wel blijft bestaan.

We zijn dus op zoek naar een oplossing: nieuwe muzikale leiding van het Kinderkoor.

Is er samenwerking te vinden met een muziekschool? Of kent iemand bijvoorbeeld een conservatoriumstudent(e) die het leuk vindt een kinderkoor te leiden?

Hebt u een goede tip? Meldt het pastor Coen van Loon of het Locatiebestuur.

Ook op deze plaats dankt het bestuur Marcel Dobbelsteen hartelijk voor zijn deskundige, muzikale leiding en zijn inzet voor ons Kinderkoor.

Het Locatiebestuur

EEN BERICHT VAN DE PASTORAATSGROEP

Het kerkelijk seizoen 2016-2017 loopt op z'n eind. Het krijgt een bijzonder slot. Op 9 juli a.s. is het 150 jaar geleden dat de Martelaren van Gorkum heilig werden verklaard. Daar besteedt onze parochie op diverse wijzen aandacht aan. Een projectgroep, waarin ook een paar leden van de pastoraatsgroep meedoen, is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van enkele passende activiteiten en betreft daar vele mensen bij. In deze dagen werd en wordt u daar langs verschillende kanalen uitgebreid over ingelicht.

Het leidende thema van het afgelopen seizoen was "staan voor je geloof". Een prachtig thema, dat werd uitgewerkt in een aantal zondagse vieringen en in een themamiddag, waarin gastsprekers vertelden over martelaren van lang geleden én van deze tijd. En dat vorm krijgt in een tentoonstelling in ons kerkgebouw - die bij het verschijnen van dit Hofnieuws al een aantal dagen te zien is -, in een speciale publicatie en in activiteiten in het weekend van 8 en 9 juli.

Het spreekt vanzelf dat we hier ook in de pastoraatsgroep meerdere keren uitvoerig over hebben gesproken.

Op de korte termijn is deze herdenking van “150 jaar heiligen van Gorkum” het centrale thema van onze geloofsgemeenschap in de Hofkerk, en ook daarbuiten. In het komende seizoen komt dit in een viertal avonden over de spiritualiteit van enkele kloosterordes/congregaties terug.

Op de iets langere termijn – maar ook hier wordt nu al de nodige aandacht aan besteed – gaan we ons grondig bezinnen op de nabije toekomst van onze geloofsgemeenschap.

Hoe willen en hoe kunnen we de toekomst in? Hoe houden we een inspirerende gemeenschap in stand, of liever nog: welke wegen bewandelen we om de vitaliteit van die gemeenschap nieuwe impulsen te geven? Niet alleen voor degenen die hier via de liturgie of op andere wijzen al nauw bij betrokken zijn, maar ook voor nieuwe mensen, die we graag begroeten, in onze zondagse vieringen maar ook in andere activiteiten die we met elkaar organiseren. Nieuwe mensen, die misschien al wat ouder zijn, maar heel graag ook nieuwe generaties, jongeren en kinderen.

Vitaliteit is een kernbegrip. Maar wat mij betreft is inspiratie niet minder belangrijk. Het is goed en, vind ik, ook noodzakelijk dat we onszelf regelmatig de vraag stellen waar het in onze samenkomsten in de kerk, in de pastorie, of op andere plaatsen waar we elkaar als betrokkenen van de Martelaren ontmoeten, in wezen om gaat. Ik hoor wel eens zeggen dat de kerk een bedrijf is. Ik weet niet zo goed of ik het daarmee eens ben. Natuurlijk heeft die kerk bedrijfsmatige en zakelijke kanten. Maar die kerk is voor mij toch op de allereerste plaats een gemeenschap van mensen die inspiratie zoeken in en rond het Woord waarbij we in de liturgie stilstaan en dat ook de basis vormt voor andere activiteiten die we buiten de vieringen met elkaar ondernemen.

Ik denk dat het altijd om wezenlijke zaken gaat. Voor ons eigen leven. Voor het leven van anderen. Zoals we ons kunnen laten begeistere door dat Woord, kunnen we ook elkaar begeistere. In ontmoetingen die kracht geven, bemoediging, troost. Die ons bevestigen en onze hoop op een betere wereld aanwakkeren. Die ons verbinden.

Waarop willen we ons in de komende jaren concentreren? Dat vraagt om een bezinning op de drie deelgebieden van Kerkzijn: vierhuis, leerhuis en diensthuis. Voor mij staat het vast dat we niet alles kunnen. Keuzes zijn onvermijdelijk en prioriteiten moeten worden gesteld. Want de groep is kleiner geworden. En van sommige vrijwilligers wordt al veel, misschien teveel gevraagd.

De oriëntatie op de nabije toekomst gaat in het komende kerkelijke seizoen nadrukkelijk vorm krijgen. Het spreekt vanzelf dat u daarover zult horen. Onder meer via de pastoraatsgroep. Maar, en ook dat spreekt vanzelf, die oriëntatie moet niet tot een kleine groep actievelingen beperkt blijven. Ieder die nauw met onze geloofsgemeenschap verbonden is, wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te werken. In verbinding.

Laten we het samen aanpakken. We denken na over de manieren waarop we dit het beste vorm kunnen geven. In de planning staat in elk geval al een nieuwe parochie-inspiratiedag, in november.

Behalve inspiratie, vind ik ook vreugde en wederzijdse waardering van groot belang. Het plezier dat we eraan beleven om samen aan die toekomst te werken, om elkaar te ontmoeten, elkaar te begeisteren, van elkaars ervaringen en inzichten te leren, optimaal van elkaars talenten gebruik te maken, vind ik ook heel belangrijk.

Als pastoraatsgroep zullen we ons ook in het komende seizoen weer zo goed mogelijk proberen in te zetten. Samen met u. In samenspraak. In verbinding. Ik wens u een prachtige zomer.

Namens de pastoraatsgroep,
Frank de Haas, voorzitter

DE UNIE VAN KLAAS PIECK

B.g.v. het feest van de 150 jaar Heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum

Onze parochie heet De Unie van Clara en Franciscus. Wie dit bedacht heeft, weet ik niet. Ik weet alleen nog dat ik in december 2013 een uitnodiging kreeg om mee te denken over een naam van onze nieuwe regio. Ik antwoordde:

Als we ons willen profileren tot een R.K. parochie, dan kom je toch echt uit bij de HH. Martelaren van Gorcum.

-Trouw aan de paus. Hoe enthousiast zijn wij over onze paus. Je kunt weer katholiek zijn!

-Trouw aan de eucharistie, het centrum van het katholieke leven. Priesters van overal vandaan gaan ons hierin voor.

De parochie van de Martelaren gebruikt zijn naam steeds minder, kiest voor Hofkerk, Terecht. Wij kunnen ons niet meer 'De Martelaren' noemen. Die naam is gekaapt door de jihadisten, die moord en verderf zaaien, zichzelf daarbij meestal opblazen en dan het martelaarschap claimen. 'Martelaar' is een levensgevaarlijk woord.

We willen een nieuwe naam? Kies dan de woordvoerder van de Martelaren: **Klaas Pieck**. Zijn naam had ik al eens eerder gehoord. Hij was de vormpatroon van mijn vader.

Toen wij vroeger, kinderen waren we, een 'vorm-naam' mochten kiezen, herinner ik me, dat ik mijn vader vroeg, wie zijn vorm-patroon was. 'Klaas Pieck,' zei hij. Ik dacht dat het een grap was en heb niet eens verder gevraagd, wie dat dan was?

Nu heb ik hem leren kennen. Hij was een van de Martelaren van Gorcum. Klaas Pieck was een franciscaan, de gardiaan van het klooster. Hij kwam uit een welgestelde familie, maar had de armoede lief.

Toen zijn martelaarsdood dreigde, heeft zijn familie er van alles aan gedaan om hem te redden.

'Beste broer, uit liefde hebben wij ons voor je ingespannen en zijn wij je tot hiertoe gevolgd. Want je bent van ons vlees en bloed. Daarom hebben wij onze zaken, zelfs de meest dringende, voor jou in de steek gelaten. Doe nu ook zelf iets. Deze nacht dreigt je de dood; als je wilt leven, moet je je geloof verbergen.

De gardiaan antwoordt in alle gemoedsrust: *'Ik dank jullie van harte voor jullie liefde, voor de moeiten die jullie voor mijn vrijlating doen. Maar daar ik toch eens moet sterven, wil ik liever nu terstond de dood ingaan ter ere Gods, dan door woord of werk ook maar het geringste van het katholiek geloof afwijken. Ja, ik sterf graag voor het katholieke geloof en voor mijn belijdenis dat in het Allerheiligste Sacrament het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus wezenlijk en waarachtig aanwezig is in de gedaante van brood en wijn.'*

Beste broers, wat zijn jullie afgedwaald van de weg van het heil en de ware christengeest. Ik heb medelijden met jullie verblindings en ik bid de Heer Jezus dat hij de duisternis uit je verstokt gemoed verdrijft, en zijn Licht in jullie hart laat schijnen. Als het jullie bedoeling is geweest mij los te scheuren uit de goede gemeenschap van mijn broeders, en uit het heilige gezelschap van die andere priesters, laat ik je dan dit eerlijk zeggen: ik wil liever duizend kwellingen en doden lijden, dan mijn geloof in het minste of geringste verloochenen of bemantelen. Ik ben niet bang voor de dood, die ik binnen enkele uren verwacht, ik haak er zelfs naar. Ik ben voor de dood niet teruggeschrokken toen ik aan de strop hing op het kasteel in Gorcum. Want de Heer was mij in die vreselijke beproeving nabij met zijn genade. Daardoor waren de pijnigingen mij tot een verkwikking.'

Dit brengt de broers tot razernij. 'Claes Pieck verloochent liever zijn familie dan zijn Heer'.

'Ik zal opgaan naar mijn Heer Jezus Christus; vaarwel, en bereidt u voor op die heilloze, eeuwige dood welke eeuwig zal duren. Mijn dood, die gij ten onrechte zo'n schande waant voor onze familie, en die ik zo vurig begeer, zal mij het eeuwige leven geven. Gezegend de dood die onze zielen naar de hemel voert voor een eeuwig leven.'

Op 9 juli 1572 stierven in Den Briel 19 priesters en kloosterlingen. Zij werden daar opgehangen. Zij stierven omdat zij katholiek wilden zijn en katholiek wilden blijven. Zij werden de Martelaren van Gorcum. Een van hen was Klaas Pieck.

Hij was in de jaren '30 van de vorige eeuw de vormpatroon van talrijke jongens. Hoe bloeide toen het katholieke leven! Met Klaas Pieck zal onze nieuwe parochie een bloeiende toekomst tegemoet gaan. Zouden wij niet naar hem willen heten?

Pastoor L. Nederstigt antwoordde mij dat Klaas Pieck het niet zou worden.

Het werd Clara en Franciscus.

Wie is Clara? Poetste zij de schoenen van Franciscus? Hij droeg geen schoenen? Franciscus was de kleine, de arme... Hij staat voor de kerk, die kiest voor de armen. Paus Franciscus geeft de voorkeur aan een kerk die gekneusd, gewond en vuil is, omdat zij langs de straten is uitgetrokken, boven een kerk die ziek is, omdat zij gesloten is en uit gemakzucht vastklampt aan eigen zekerheden. Hoe staan Clara en Franciscus onze gemeenschap ten voorbeeld? Hoe kunnen wij in hun spoor treden?

In Limmen heeft men in de pastorie appartementen gebouwd. Afgesproken is dat één daarvan beschikbaar is voor mensen met een kleine beurs, of voor opvang van mensen in nood. Ik heb daar bij ons niets over gehoord. Ik durf zelfs het bedrag niet te noemen wat bij ons een viering kost.

Neen, dan Klaas Pieck. Hij personifieert waarin het in het katholieke geloof om gaat, trouw aan de paus en trouw aan de H. Eucharistie. 'Hij gaat het niet worden,' zei pastoor Leo. Hij gaat het steeds meer worden! In 2013 zou ik niet bedacht hebben, dat onze parochie groots de 150 jaar Heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum zou gaan vieren met een tentoonstelling, een bedevaart, een dialoogviering mét maaltijd en met de 1^{ste} Clara & Franciscusviering.

Hoe mooi zou het geweest zijn, als het de 1^{ste} Klaas Pieckviering was geweest. Waarom wilden we niet naar hem heten?

Een originele naam, klinkt als parochie van Sjaan, Piet en Kenneth, dus iedereen is welkom, en geeft een prachtig getuigenis van waar wij als parochie heden voor staan.

Nico Essen

HONDERD BLOEMEN MOGEN BLOEIEN

Dit lied werd mij toegezongen na de viering van zondag 23 april jl. (Beloken Pasen). Waarom? Voor het lokatiebestuur waren er redenen aanwezig om mij in het zonnetje te doen plaatsen en te bedanken dat ik 40 jaar Kerkversierder was.

Ja, een hele tijd, en altijd met veel genoeg gedaan. Met de mooie feesten maar ook in droeve tijden mocht ik de bloemen verzorgen.

Veel mooie herinneringen heb ik over gehouden van de versieringen. Een herinnering die die altijd zal blijven was in het jaar 2002, het 100-jarig bestaan van de parochie. Met vrijwilligers samen een mooie versiering verzorgd, maar vooral die versiering die wij maakten van oasis en gaas, een groot hart. Daarin kon de roos worden gestoken die de parochianen meebrachten naar de viering.

Het waren er meer dan honderd. Op een steekwagen werd het hart van achter naar voren gereden. Door de natte oasis en de bloemenpracht, was het bijna niet te tillen. Geweldig!

Door de voorzitter, dhr. A. Anderegg, werd ik bedankt voor al die 40 jaren. Een mooie vaas met een prachtig boeket bloemen en een fles geestrijk vocht mocht ik in ontvangst nemen.

Lokatiebestuur, hartelijk dank, ik heb van beide genoten.

Van de LWM en van enige parochianen die het hadden vernomen, mocht ik enveloppen met inhoud ontvangen voor het bloemenfonds, die dag 15 jaar bestaand. Elke week, al 15 jaar lang zijn er bloemen voor een zieke in onze parochiegemeenschap. Blijft u het bloemenfonds vooral steunen!

Hoe lang blijf je het nog doen Jan?, werd mij gevraagd. Natuurlijk de jaren beginnen te tellen, maar zo lang ik nog met de fiets elke week een retourtje Diemen-Martelaren kan maken, gaan we gewoon door. Dankbaar ben ik voor die 40 jaar, maar bij deze ook dank aan de vrijwilligers en enthousiaste parochianen die mij de laatste jaren helpen. Met hun hulp en de fijne sfeer die er heerst, kan ik het nog wel even volhouden. Dank!

Jan Hilhorst

HOFNIEUWS REDACTIE - nieuws

Eind mei heeft de Redactie van HOFNIEUWS overleg gevoerd met het Locatiebestuur over de voortgang van HOFNIEUWS.

Om een betere taakverdeling mogelijk te maken tussen de verschillende medewerkers is besloten om een eindredacteur aan te stellen die voortaan sturing zal geven aan het redactieproces.

Frans Woortmeijer heeft zich bereid verklaard deze mooie functie op zich te nemen. Frans verzorgt al enige tijd de digitale Nieuwsbrief van de 'Martelaren' en deze taakuitbreiding neemt hij graag op zich.

Om er voor te zorgen dat alle (vaste) schrijvers bijtijds hun artikel voor HOFNIEUWS aanleveren, zal Frans steeds ruim vóór de deadline een eenmalige herinnering versturen. Ook zal Frans de aangeleverde bijdragen ontvangen en die in overleg met pastor Coen van Loon zo nodig redigeren. Zo kan Roy Weijens zich vooral bezighouden met de opmaak/lay-out van Hofnieuws. Na het opmaken van het blad gaat het naar Jan Quint, die het tekenwerk verzorgt.

De redactie gaat er trouwens vanuit dat alle bijdragen welkom zijn die een positieve bijdrage leveren aan de opbouw en de instandhouding van onze parochiegemeenschap.

Ook kritische bijdragen zijn welkom, mits die met respect voor anderen geschreven zijn.

Kopij voor HOFNIEUWS kan het beste digitaal -dus per e-mail- aangeleverd worden. Uiteraard kan dit ook nog gewoon op papier in een envelop in de brievenbus van de pastorie.

Klachten over en wijzigingen in de bezorging dienen doorgegeven te worden aan het secretariaat (dus niet bij de redactie).

Alle zakelijke gegevens betreffende HOFNIEUWS worden aangepast en vindt u zoals gebruikelijk in de colofon op de één na laatste pagina.

Locatiebestuur, Pastoraatsgroep en Redactie zien HOFNIEUWS nog steeds als een onmisbare schakel in de informatievoorziening aan onze parochianen. Naast SAAMHORIG, waarin u berichten uit de regio leest, zijn er Twitter en de digitale Nieuwsbrief (voor smartphone/computergebruikers), die vooral de actuele zaken compact onder uw aandacht brengen.

HOFNIEUWS voorziet u van specifiek parochienieuws dat u op uw gemak op papier kunt lezen. Bovendien kent HOFNIEUWS evenals SAAMHORIG, dankzij de vele bezorgers, een ruime verspreiding.

Nieuws op papier kan helaas niet altijd actueel zijn. Wijzigingen in roosters met daarin namen van voorgangers en koren, data en tijdstippen kunnen niet altijd meer op tijd doorgegeven worden. SAAMHORIG moet bijvoorbeeld een maand vóór het ter perse gaan al klaar zijn. Bij HOFNIEUWS zitten er enkele weken tussen schrijven en drukken.

Het nieuws-op-papier is dus altijd "*onder voorbehoud van wijzigingen*". Als het even tegenzit, is het ook nog met elkaar in tegenspraak. De digitale Nieuwsbrief en onze website zijn dus noodzakelijke aanvullingen. En gelukkig... zijn er op zondag nog altijd de mondelinge '*Mededelingen*' aan het eind van elke viering.

De Redactie en het Locatiebestuur hebben zich ook nog gebogen over de spreiding van de edities over het jaar. Er is vraag naar een uitgave vlak vóór de Hoogfeestdagen. In het najaar zal bekeken worden of er vlak vóór de kerst nog een nummer uit kan komen.

Namens Locatiebestuur en Redactie
Ton Broerse

PERSONALIA

Onze overledenen:

Frans Boers 96 jaar

Op 8 mei 2017 is onze lieve vader thuis overleden op 96 jarige leeftijd. Hij is gestorven zoals hij was, rustig en met groot vertrouwen in zijn God. Hij was klaar om te sterven en was nieuwsgierig naar zijn bestemming.

Mijn vader was een bijzonder mens. Het woord onbaatzuchtig typeert hem nog het meest; hij stond zijn hele leven klaar anderen te helpen, op de achtergrond en bescheiden. Hij was veelzijdigheid maar hield van de eenvoud.

Hij had veel steun aan zijn geloof, bad elke dag en ging tot op het laatst naar de kerk. Hij was een fantastische vader die een warm thuis maakte en zo bleef hij, tot op het laatst, dé centrale figuur in het hele gezin. Een liefdevolle en krachtige vader, opa en „super” opa. Altijd geïnteresseerd in de ander, altijd goed gemutst en tevreden. Het Hof (zoals wij ons ouderlijk huis noemen) was een plek waar we allemaal graag bij elkaar kwamen en waar het altijd gezellig was.

Voor ons (schoon)kinderen maar ook kleinkinderen en achterkleinkinderen is de leegte, ondanks zijn hoge leeftijd, groot. Hij was een voorbeeld voor ons allen. "Vol vertrouwen rust ik in U", staat op de rouwkaart. Zijn leven is volbracht.

Rust zacht lieve papa.

(Mart Overdijk-Boers)

Co Buchwaldt – Slootweg 99 jaar

Er was veel verdriet in haar leven. Als jong meisje van amper vier verloor ze al haar vader. Een hechte band had ze met haar moeder, die maakte haar tot een sterke persoonlijkheid.

Ze leerde Jo Buchwaldt kennen, ze trouwden en kwamen te wonen op de kop van de Linnaeusparkweg, een groene buurt met schitterende huizen.

Ze raakte in verwachting, grote vreugde, het mocht niet zo zijn, na 6 maanden werd het kindje doodgeboren.

Toen werd Jo ziek, had een gezwel in zijn gezicht, Co zei altijd, dat dit kwam door de klap in de oorlog die hij in zijn gezicht kreeg van een Duitse soldaat, zij verzorgde hem thuis 7 jaren lang, toen stierf hij. Nu 47 jaar geleden.

In die tijd had ze contact gekregen met een collega van haar man, Resi Simons. Een hechte vriendschap ontstond. Zij werd haar huisgenote. 'Wij hadden een heerlijke, enorm goede, warme vriendschap,' zei Co. In 2000 kreeg zij acute leukemie en stierf. Vanaf toen was de glans van Co's leven weg. Het mooie van haar leven lag achter haar.

Zij koesterde dit gedicht.

Streep hun namen niet door,
al zijn zij tot stof vergaan.
Streep hun namen niet door
alsof ze nooit hebben bestaan.

't Liefste wat ik heb bezeten,
't toekomstbeeld van mijn bestaan,
vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan.

Want ik wil wel verder leven,
maar ik weet niet hoe dat moet,
ik hoor bij hen die achterbleven,
overleven vergt veel moed.

Streep daarom hun naam niet door,
Noem hun naam en laat mij weten
dat ook jij niet zult vergeten,
zo alleen kan ik verder leven.

Na 70 jaar op de Linnaeusparkweg te hebben gewoond werd een valpartij haar fataal (2014), terugkeer naar huis zat er niet meer in, een uitkomst was dat er een plekje vrij kwam in de Open Hof. 'In de Watergraafmeer', dat was haar voorwaarde. Ook daar bleef ze die doortastende Dame die op haar strepen stond en niets voor lief nam.

De 100 mocht ze niet meer halen, de pijn werd haar teveel. Na het toedienen van de laatste sacramenten had ze er vrede mee. 'Moge Gods zegen je bewaren, in de naam van de vader, de zoon en de H. Geest....' En Co bewoog haar handen en probeerde het kruisteken mee te maken. En weer zag ik die blije, stralende ogen. In vrede, in vreugde, in geloof is zij gestorven. (N. Essen)

Cily van Dam 72 jaar

Cily was een lieve, zorgzame, maar onzekere vrouw, die je eigenlijk makkelijk tevreden kon stellen met persoonlijke aandacht. Ze voelde haarfijn aan of die aandacht echt was. Hoe jammer dat ze geregeerd werd door vele angsten.

Ze was het eerste kind van Han en Marie van Dam. Na haar volgden twee zusjes. Cily was een beetje apart. Cily kon niet goed leren. Had geen passies voor een sport of muziek of handwerk. Ze hield van veilig en vertrouwd.

'Mijn moeder was een vrouw die ontzettend veel waarde hechtte aan de structuur van de dag.

Altijd op tijd eten. Altijd je jas aan als je naar buiten gaat, anders word je ziek! De hond werd altijd op dezelfde tijden uitgelaten. En als dat niet gebeurde? Dan werd zij onrustig. Ze hield de klok altijd in de gaten. Ze was geen stilzitter. Ze zat hooguit even op haar stoel voor een kop koffie en een sigaretje.

Ze werd verliefd op Hans Kuijper, trouwde hier in de Hofkerk, ging wonen op een flatje in Badhoevedorp en werd de moeder van Ingrid en Marianne. Ze was zichtbaar gelukkig met het leven. Ze vond het huishouden heerlijk.

Ons huis zag er piekfijn en opgeruimd uit. "Ooit, in mijn vroegste jaren hadden mijn moeder en ik een hele innige en fijne band met elkaar. Zoals ik het me herinner. We waren vier handen op één buik. Mijn moeder was lief, toegewijd, zorgzaam, lachend en humorvol. Wie benieuwd is naar die Cily, moet haar zien als ik mijn jongste, Marieke, van twee mee heb. Ze haalt het beste uit Cily naar boven. Ik neem Marieke vrijwel altijd mee naar Cily. Dan klaagt Cily tegen mij, maar door Marieke wordt ze weer even 'licht'."

Of mijn ouders ooit wel een gelukkig huwelijk hebben gehad, durf ik niet te zeggen. Maar dat het op een gegeven moment slecht ging, staat buiten kijf.

Na bijna 25 jaar getrouwd geweest te zijn, ging Hans het huis uit. De scheiding was voor Cily geen bevrijding. *'Papa maakte jou ongelukkig. Nu is papa weg. Hoef jij niet meer ongelukkig te zijn.'* Maar Cily veranderde in een verbitterde, boze vrouw. Gelukkig krabbelde ze later wat op. Ze fietste dagelijks naar Ingrid en haar kinderen. Dat deed haar goed, maar ze werd ook steeds angstiger en onrustig.

'Waarom deed je niet lief, lieve mama? Terwijl je zo lief was? Waarom? Weet je wat ik denk? Ik denk dat oma Cily het niet altijd kon, lief zijn. Want om lief te zijn, heb je rust nodig, vertrouwen, geduld, blijheid. En het lukte oma Cily vaak niet om rustig te zijn. Vertrouwen en geduld te hebben. Blij te zijn. Mijn mama was bang. Heel erg bang. En weet je wat zo erg was? Dat niemand haar kon helpen.'

Een groot geluk was, dat zij in het meest vriendelijke en liefdevolle thuis terecht kon: De Herbergier in Assendelft. De eerste plek in haar leven waar ze helemaal verzorgd werd. *Je kon weer lachen en was daar gelukkig. Ja, ook daar was je bepaalde tijden onrustig en liep je de deur uit of eindeloze gangetjes. Maar je bent daar gezien, je bent daar gehoord, er is daar van jou gehouden. Hoe troostend is dat!* Het is de voorsmaak van de hemel. (N. Essen)

**Hopelijk ben je nu zonder zorgen en is het in je hoofd niet meer stuk,
En ik wens je in de hemel veel geluk.
Liefs van Wouter, Hanne en Marieke.**

Onze dopeling: Jalinn Ina Dyami Joy Sabajo
dochter van Sergio Oudsten en Jaleesa Sabajo,
zusje van Angel en Hailey.

**Alle medewerkers van Hofnieuws
wensen u een hele fijne vakantie!**

Rust uit – geniet – laad jezelf weer op – slaap uit – doe wat je leuk vindt
lees dat boek – doe een middagdutje – ga gewoon eens lekker dansen –
doe dingen langzaam, gewoon omdat 't kan – maak mooie plannen –
rek je uit – maak tijd voor anderen – ga uit eten, laat je eens bedienen –
maar vooral: LACH!

