

Leonard Cohen: *Zo kan het Licht erin*

Open avond op het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit en Levensverdieping in Haarlem op vrijdag 12 januari 2018

De dichter en zanger Leonard Cohen (1934-20016) heeft prachtige liederen gemaakt over zijn levenslange zoektocht naar zin, wijsheid en licht. Soms viel de duidternis hem zwaar. Als de naam Leonard Cohen niet bekend is dan zijn het zijn liederen wel. Veel melodieën zullen direct bekend klinken. Beroemde nummers zijn Suzanne (1967), So Long, Marianne (1967) en Hallelujah (1984).

We luisteren op deze avond naar het verhaal van zijn leven via zeven liederen. Zijn concerten waren spirituele belevissen. Ook deze avond heeft de sfeer van bezinning en bezieling.

Frank Kazenbroot gevangenispastor in Rotterdam, verzorgt deze lezing en luisteravond.

Deze avond wordt u gratis aangeboden als start van het voorjaarsprogramma 2018. U dient zich wel op te geven.

We beginnen om 19.00 uur en eindigen 21.30 met het heffen van het glas op het nieuwe jaar.

Plaats: Parkstraat 1, 2011KJ Haarlem

Opgave: info@kcs-haarlem.nl of 023 5274675