

## PASEN

Op 11 januari riepen de EO en de KRO/NCRV de kerken van Amsterdam Zuidoost bij elkaar om hen te informeren over de komst van The Passion naar Zuidoost. The Passion vertelt het verhaal van Jezus' lijdensverhaal op moderne wijze. Op het Arenapark wordt het uitgevoerd. Een groot, zwaar wit kruis wordt door de straten gevoerd met erachter duizenden mensen die mee lopen.



Op Witte Donderdag vindt dit plaats en het wordt live uitgezonden op TV.

Kaartjes om deel te nemen zijn binnen een uur uitverkocht. Net als bij de Mattheus Passion, die in deze dagen overal wordt uitgevoerd: of je gelovig bent of niet, het verhaal blijft je raken.

De gedachte is dat The Passion tevens een impuls is voor de plaatselijke kerken in het verkondigen van hun boodschap. Zo werden de kerken gevraagd of zij bepaalde activiteiten willen organiseren rondom het thema van The Passion 'Ik zie jou'.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt om die activiteiten te verzamelen. Aanvankelijk dachten we aan een folder. Maar dat groeide al snel uit tot een compleet magazine van 32 pagina's. Een tijdschrift dat deze kerken zichtbaar maakt. Zo is ook hier weer een stukje verbinding ontstaan; een start waar wellicht nog meer uit voort zal komen.

Eén van de sponsors van dit initiatief waren de paters SMA. Wat niet veel mensen weten is dat er ook een Engelstalige katholieke kerk het afgelopen jaar is bijgekomen. De All Saints Church van de paters SMA is vanuit de Boomkerk in West naar de Millingenhof verhuisd. Traditiegetrouw richten de paters zich vooral op mensen uit West Afrika die hier zijn komen wonen. Daarnaast zijn de paters nog actief betrokken bij het inloophuis "Stap Verder" dat heel veel goed werk doet. Zoals zij zelf vertellen: "Stap Verder" ontwikkelt activiteiten en projecten om inwoners van Zuidoost een stap verder te brengen. In "Stap Verder" huist een kenniscentrum, er wordt Nederlandse taalles gegeven, er is een sociaal spreekuur, Dokters van de Wereld geeft er voorlichting en er is een juridisch spreekuur.

Met het noemen van de Mattheüs komt bij mij het prachtige, door een alt gezongen, 'Erbarme dich' naar boven:

*„Erbarme dich, Mein Gott, Um meiner Zähren willen Schau hier, Herz und Auge weint vor dir Bitterlich. Heb medelijden, Mijn God, Omwille van mijn tranen. Zie toch, Hart en ogen wenen Bitter om U.* Net als bij de kruiswegstaties eindigt de Mattheüs aan het graf: "Vergenoegd sluimeren de ogen toe. Huilend gaan wij zitten en roepen U in het graf toe: rust in vrede, rust zacht." Deze intense droefheid waarmee je na de Mattheüs en na The Passion weer op straat staat is onderdeel van een ieders leven. Vroeg of laat krijgen wij ermee te maken. Dat maakt Pasen tot zo'n bijzonder feest. Eerst ga je met Christus mee door de diepste dalen. Vervolgens is de Paaswake een uitleg aan ons van wie God voor ons. Wij horen over de Schepping; wij horen over de Uittocht. En van oudsher horen er nog meer lezingen bij die raken aan het diepste mysterie van het leven. En ook wij worden in deze nacht geroepen om op te staan: 'Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de dood en Christus zal over u lichten!' (Efeze 5,14).

En dan, na een nacht van waken, wordt het ochtend, de eerste dag van de week, heel vroeg, de zon is juist op. Dan nemen de vrouwen welriekende kruiden mee om Jezus te gaan balsemen. Dan komt alles samen: het is alsof plotseling de aarde hevig begint te beven, alsof een engel uit de hemel neerdaalt en de steen van je hart wegrolt. Je staat op uit de dood; het Licht van Christus doet je jubelen en juichen. Ineens voel je de kracht om door te gaan; om het leven te zien als sterker dan de dood. Alle aspecten van het leven liggen samengebald in dit feest van Pasen.

In al die kerken in Zuidoost wordt de opstanding van Christus gevierd. Het is bijzonder te voelen in deze weken, dat wij allen daarin onze drijfveer en ons geloof vinden; dat we daardoor veel gemeen hebben, al zijn de uitingsvormen soms zo verschillend.

Aan diverse pastores vroegen wij om een gedachte te geven bij het thema 'Ik zie jou'.

Sylvia van Rijn, pastor, en vrijwilliger in de Graankorrel, schreef:

Ik zie jou: je wordt gezien zoals je bent, je wordt gekend,  
je wordt herkend, we zien elkaar, gezegende ontmoeting!!!

Dat is een mooie paasgedachte waarin veel samenkomt.

Ik wens u allen een Zalig Pasen!

Coen van Loon, diaken

## **VAN DE VOORZITTER**

De dag dat ik dit stukje schrijf is de temperatuur eindelijk weer ruim boven 0 gekomen. Na deze bar koude weken was het geweldig om de warmte weer te voelen. Zo hoop ik dat de wisseling van het seizoen u energie en moed geeft, want dat hebben we allemaal nodig om door te gaan.

De uitdagingen die voor ons als bestuur liggen zijn groot. Zo moeten we oplossingen vinden om met minder inkomsten en voorgangers als parochie te blijven functioneren. Onze huidige voorganger Coen van Loon gaat dit jaar met pensioen en er zal vrijwel zeker geen opvolger worden benoemd. Dus zullen we de zondagdiensten zelf moeten gaan invullen met een eigen groep leken die zelf voor kunnen gaan en diensten met gastvoorgangers voorbereidt. Onze priester-administrator Nico v.d. Peet is bezig met voorbereiden van een plan voor de toekomst van het pastorale team, dat straks zonder Coen en Leo zal moet functioneren en nog meer afhankelijk wordt van de inzet van de SVD paters.

Je kunt dit zien als een probleem maar ook als een kans om zelf meer sturing te geven aan onze liturgie. Degenen onder u die hiervoor belangstelling hebben, zijn van harte uitgenodigd om met de Pastoraatsgroep hierover mee te denken. Als bestuur is het er ons alles aan gelegen om de continuïteit en de kwaliteit van de vieringen te waarborgen. De Pastoraatsgroep speelt hierin een leidende rol en het bestuur faciliteert daar waar mogelijk. Zo blijven wij ons inzetten voor maandelijkse Eucharistievieringen naast woord en communie, gebedsdiensten en vespers. Er zijn ideeën om voor bepaalde vieringen de Noordbeuk te gaan gebruiken om te kijken hoe dat bevalt. Kortom, het is straks aan ons om als parochie die vieringen waar het pastorale team geen geschikte voorganger voor kan leveren, zelf vorm te geven uiteraard met behoud van de katholieke tradities. Doet u mee?

In dit kader wil ik hier kort ingaan op de wens van Nico Essen om nog een keer op een zondag voor te gaan in onze kerk. Als bestuur hebben wij hiervoor de ruimte aangeboden mits deze viering, zoals bij elke zondagviering, in goed overleg plaats vindt. De uitnodiging aan Nico voor een gesprek hierover staat nog steeds open.

Intussen is er een aantal parochianen die met Nico Essen contact heeft om een aparte “meet and pray” bijeenkomst voor te bereiden. U zult via hen vernemen of en wanneer deze plaatsvindt.

Naast vieringen zijn er ook vele andere inspirerende activiteiten die in onze parochie plaatsvinden. Graag vraag ik uw aandacht voor de kloosteravonden, waar vertegenwoordigers van de verschillende ordes vertellen over hun leven.



Op 22 maart is de derde avond, waar Henk Jongerius OP vertelt over de orde van de Dominicanen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd (aanmelden via: [pastor@hofkerk.amsterdam](mailto:pastor@hofkerk.amsterdam))

Wilt u op de hoogte gehouden worden wat er in onze parochie

plaatsvindt, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief op de website [hofkerk.amsterdam](http://hofkerk.amsterdam). U mag ook altijd het bestuur of pastoraatsgroep mailen of bellen voor vragen. Ik wens u een zalig Pasen.

Hartelijke groet,  
Arthur Anderegg

---

## PASEN ...

dat is toch als de pepernoten  
weer in de winkel liggen



---

## KINDERPASTORAAT

Sinds het najaar van 2017 is er weer kindernevendienst, één keer per maand.

In de Paasweek zijn er zelfs twee kindernevendiensten: op Palmzondag en Paasmorgen!

En het Kinderkoor zingt mee op Palmzondag. We hopen weer veel kinderen in de kerk te zien dezer dagen! En steeds meer ouders weten dat er ook een kinderhoek is voor alle kinderen. Er worden enthousiaste verhalen over die doophoek verteld! Ouders merken dat zij en hun kinderen welkom zijn bij de Hofkerk.

Binnenkort worden ouders bij elkaar geroepen op basis van doop, huwelijk, 1<sup>ste</sup> communie, vormsel etc.

Het is een initiatief van Elly Woortmeijer waaraan Erika ten Hove en Sabine Wong meewerken.



Zo kan er een betere communicatie tussen kerk en ouders van nieuwe generaties ontstaan. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in april. De definitieve datum wordt op de website bekend gemaakt.

De sponsorloop voor Bukra Ahla was een groot succes! Veertig kinderen hebben mee gedaan, en er is bijna € 3200,00 verzameld! (zie het bericht elders in Hofnieuws). Een heel grote prestatie van iedereen die meedeed en die ons hebben gesponsord!

Erika van Hove en Agnes Skot

---

## **PASEN EN DE KINDEREN**

### **Zaterdag 24 maart 11.00 – 12.30 uur in de pastorie**

Die zaterdag kunnen alle kinderen weer terecht in de pastorie om samen de palmpaasstokken te maken. Wij vragen u zelf het broodhaantje (zelfs AH en Vomar heeft ze!) en de versiering mee te nemen (mandarijntjes, pinda's in de schil). Wij zullen zorgen voor palmtakjes en crêpepapier.



### **Palmzondag**

Er is kindernevendienst en het HofKinderkoor zal zingen.

### **Tweede Paasdag van 11.00-12.30 uur**

Eieren zoeken in de tuin. Alle kinderen zijn welkom! We beginnen in de grote zaal met een kort filmpje over Pasen.

Zowel voor de palmpaasstokken als voor het eieren zoeken:  
Groene deur aan de achterkant van de kerk, door het hek, tegenover nr. 97.

## DE SYMBOLIEK VAN DE PALMPAASSTOK

**De stok** met dwarslat herinnert aan het kruis, waaraan Jezus stierf.

**De palmtakjes** herinneren aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.

De palmtakjes zijn altijd groen: leven is steeds weer mogelijk.

Het zijn takjes van de buxus; de buxus sempervirens (altijd groen).

*Buxus is een van de oudste haagplanten waarvan het eerste gebruik teruggaat tot in de Romeinse tijd. Zijn herkomstgebied ligt rond de Middellandse Zee.*



Het is dezelfde symboliek als het dennengroen op de Adventskrans in de weken voor Kerst.

### **Broodhaantje:**

Petrus zei drie keer dat hij Jezus niet kende, voordat de haan kraaide.

De haan kraait nog voor de zon opkomt: de nieuwe dag komt eraan.

De haan houdt ons waakzaam.

Brood doet denken aan het laatste avondmaal, waarbij Jezus het brood deelde en de wijn liet drinken.

### **(Paas)eieren:**

Verbeelden het nieuwe leven.

### **Sinaasappel:**

Aan het kruis had Jezus dorst. Zij gaven Hem een spons met zure wijn te drinken.

### **Pinda's:**

Pilatus liet het volk kiezen wie zij wilden dat vrij werd gelaten: Jezus of Barabbas.

### **30 rozijnen:**

Judas vertelde aan de soldaten waar Jezus was. Zo werd Jezus verraden. Judas kreeg er 30 zilverlingen voor. Later kreeg hij heel veel spijt en gooide de zilverlingen weg.

De verdere versiering, o.a. met kleurig crêpepapier om de stok, luidt alvast het feest van Pasen in.

Allemaal welkom!

Team kinderpastoraat.

## **24 JUNI:**

### **DATUM EERSTE HEILIGE COMMUNIE GEWIJZIGD**

Al eerder vertelden wij u over de eerste communie. Door omstandigheden is de datum verschoven van 3 juni naar 24 juni. De data voor de bijeenkomsten met de kinderen zijn nu definitief:

21 maart, bijeenkomst nr. 1

29 maart, Witte donderdag, Paasviering met de kinderen

11 april, bijeenkomstnr. 2                      25 april, bijeenkomst nr. 3

9 mei, bijeenkomst nr. 4                      23 mei, bijeenkomst nr. 5

6 juni, bijeenkomst nr. 6                      20 juni generale repetitie

Alle bijeenkomsten met de kinderen zijn van 16.00 tot 17.15 uur.

De Eerste Communie vindt plaats in de Petrus' banden in Diemen, evenals de voorbereiding.

De Witte Donderdagviering is wel in de Hofkerk.

Voor overige vragen kunt u terecht bij pastor Coen van Loon:

pastor@hofkerk.amsterdam of tel. 020 665 38 30.

Aanmelden kan nog. Graag een mail naar: Margreet Grondman:

m.grondman7@upcmail.nl

---

### **EEN ZATERDAGMIDDAG MET HUUB OOSTERHUIS**

Het is ons gelukt om op **zaterdag 16 juni** een middag met Huub Oosterhuis af te spreken! Dat belooft een gevarieerde middag te worden, waarop hij voor en met ons zal spreken. Het loopt uit op een Vesper. De LWM zal liederen van hem zingen.

Volgende keer meer hierover. Noteer het alvast in uw agenda!

De Pastoraatsgroep

---

### **KOFFIE OCHTEND**

Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje?

Dan bent u van harte welkom 1x in de maand op de dinsdagochtend in de pastorie, Linnaeushof 94 van 10.00 - 12.00 uur.

De eerstvolgende koffieochtend is: 20 maart, de Paas-koffie ochtend en 17 april. U bent van harte welkom!

---

## FELICITATIE

### Voetbalvereniging S.V. DE MEER 100 jaar

Op 10 februari jl. was het 100 jaar geleden dat de Rooms-Katholieke Watergraafsmeerse Voetbalvereniging werd opgericht door een aantal jonge jongens op de hoek van de Wakkerstraat en de Middenweg, een plek waar op zomeravonden een balletje werd getrapt. Spoedig daarna werd de naam veranderd in R.K. Voetbalvereniging De Meer.

Op 10 april 1918 werd de eerste voetbalwedstrijd gespeeld tegen 'Watergraafsmeer' met een geleende bal en De Meer verloor. Vanaf 1918-1919 werd competitie gespeeld.

Omdat het eerste bestuur uit minderjarige jongens bestond, eiste de *aartsbisschoppelijke* voetbalbond dat er een bestuur van volwassenen gevormd werd.

De parochianen, de heren Pronk, Horn en Gijlswijk, namen deze taak gewetensvol op zich.

De groei en bloei van de parochie van de HH. Martelaren van Gorcum liep vóór en na de oorlog parallel met die van de RK. sportvereniging.



Vele jongens uit bekende parochie-families (o.a. Spaan, Rikken, van Vuuren, Onderwater, Haen, van Berkum, Hesp, enz. enz.) werden lid en trainden en speelden op de velden aan het Drieburgerpad.

In de jaren zestig speelde de jonge parochiaan Louis van Gaal in het eerste elftal van De Meer, later ging hij over naar Ajax.

Tussen De Meer en de Martelarenparochie bestonden sterke banden. Zo was er ook altijd een geestelijk adviseur voor de club.

Uit de archieven zijn de volgende 'voetbal-kapelaans' bekend:



Hansen (1919-1920), M. van der Eem (1921-1922), J. de Roos (1923-1933), J. Verleun (1934-1939) P. Krom (1940-1948), W. Hermans (1949-1959), H. Samson (1960-1963) en als laatste A. Tönis (1964-1969).

Vele ereleden en dragers van ere-spelden kent De Meer. Voor de 'Martelaren' is onze parochiaan Wim Noor († 17-05-2016), collectant en koster, drager van de enige diamanten "Meer"-speld, de bekendste. Hij was mede-oprichter van de zaterdagafdeling en tientallen jaren bestuurslid van de club. De laatste jaren was Wim ook penningmeester van de HH. Martelaren.

SV De Meer kent verschillende afdelingen (jeugd, dames en tennis). De club viert het eeuwfeest met enkele reünies en voetbaltoernooien in de zomer. Wij feliciteren SV De Meer van harte met dit unieke jubileum.

Ton Broerse, oud-speler

---

## **SPONSORLOOP VOOR BUKRA AHLA**

Op de koude maar droge zaterdagmiddag van 3 februari was er sinds lang weer een sponsorloop: voor Beirut, Libanon. Dit na alle jaren dat er sponsorlopen waren voor Malawi, waar met name Adri Lechner, Elianne Weijens en Nico en Ina Essen zich voor inzetten. Deze Sponsorloop gaan we ook volgend jaar houden, maar dan met het oog op het weer in april of mei.

Kinderen liepen nu heel enthousiast voor de Syrische vluchtelingenkinderen en hun school in het kamp *Bukra Ahla*.

De Sponsorloop heeft € 2.735,51 opgeleverd! Voor dit doel was ook een Kerstcollecte in de Gezinsviering, die € 363,05 opbracht. Daar komt nog € 95,- bij van de verkoop door Janneke de Bruin van de Veertigdagenkalender. Totaal is dat bijna € 3.200, –, fantastisch!

In december 2016 ging Ari van Buuren op familiebezoek in Beirut. Onverwachts werd hem gevraagd om iets in Bukra Ahla te bezorgen. Daar is een school waar dagelijks 120 Syrische vluchtelingenkinderen les krijgen. Vele kinderen verloren familie en vrienden, en misten soms jarenlang onderwijs. Hun school wordt gerund door SBOverseas, een NGO in Brussel, waarvan de Syrische Louma Albik directeur is. Louma was met haar gezin aanwezig op 3 februari; haar kinderen liepen ook mee en zij verzorgde een presentatie van hun werk (zie ook [www.sboverseas.org](http://www.sboverseas.org)).

Het ziet ernaar uit dat de oorlog in Syrië nog lang niet voorbij is. Het kleine Libanon herbergt zo'n 2 miljoen vluchtelingen. Er zijn aanwijzingen dat Isis na al haar verliezen elders nu Libanon stiekem infiltreert. De mensen in Libanon voelen zich door de rest van de wereld nauwelijks gezien.

Wat men daar presteert aan vluchtelingenopvang overtreft verre wat wij doen in Nederland of Duitsland. Onze Sponsorloop betekent welkome hulp aan de opvang van vluchtelingenkinderen in de regio!

Werkgroep Sponsorloop:

*Elise Aghazarian, Ari van Buuren,  
Erika van Hove, Liesbeth Wijkhuizen.*

Comité van Aanbeveling:

*Adri Lechner, Olaf Olmer, Elly Woortmeijer*

---

Naar psalm 87

### **Amsterdam volgens de Korachiet...?**

*De stad waar God het meest van houdt:*

*In Holland moet dat Mokum zijn.*

*Een stad voor iedereen gebouwd.*

*Geen mens heeft zijn verblijf berouwd, het is hier fijn!*

*Een Stad voor Turk en Marokkaan,*

*Bulgaar en Pool, met boor en zaag.*

*Zij komen hier voor 't naakt bestaan;*

*Voor brood en werk, en voor een baan woont men hier graag.*

*En wie er ook naar Mokum komt,*

*Hij is er thuis, hij is hier vrij.*

*De vreemdelingenhaat verstormt;*

*Geen mens wordt ooit hier uitgegomd: men hoort er bij!*



## **FRANSE FILMS IN DE HOF DER VERBEELDING**

Dit zesde filmseizoen wordt afgesloten met een cyclus van zeer uiteenlopende **Franse films**.

### **Donderdag 12 april**

Een dramafilm uit 1937 onder regie van Jean Renoir. Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden drie Franse militairen met zeer verschillende karakters en achtergrond van het ene Duitse krijgsgevangenenkamp naar het andere gesleept. Intussen werken ze aan een indrukwekkend curriculum van ontsnappingspogingen.

Dit humanistische meesterwerk chroniqueert hun tragikomische overlevingskunsten in een tijd van onvoorstelbare barbarij. Het briljante scenario van Renoir en co-auteur Charles Spaak tovert met dialogen; het hagelt wijze subtiliteiten, rake observaties en sarcastische humor. Het beste pacifistenpamflet ooit.

### **Donderdag 10 mei**

Een tragikomische film uit 2016 met in de hoofdrol Omar Sy, onder andere bekend van 'Intouchables'. Samuel heeft het goed voor elkaar. Hij zit nergens aan vast en woont dicht bij de mensen van wie hij houdt. Totdat één van zijn vroegere veroveringen voor de deur staat met Gloria, zijn dochter... Zij wordt door haar moeder bij hem achter gelaten. Samuel gooit zijn leven om en zorgt jarenlang succesvol voor zijn dochter, totdat acht jaar later, haar moeder komt om het kindje terug te halen.

### **Donderdag 14 juni**

Wij durven het aan om u binnen het thema Franse films een film uit 1976 te vertonen met de Franse komiek Louis de Funès. Het is een van zijn betere films. De beroemde kok Charles Duchemin ziet met lede ogen de ondergang van de Franse keuken aan, door de opkomst van het machinaal geproduceerde voedsel van het concern Tri-Catel. Daarom spreekt hij af om tijdens een talkshow zijn talenten als fijnproever te tonen, maar een paar dagen voor de show

raakt hij zijn smaak kwijt. Daar komt nog eens bij dat zijn zoon, in wie hij de ideale opvolger ziet, liever een ander beroep wil uitoefenen. (Het feit dat de wereldberoemde chef-kok Paul Bocuse, ook wel de paus van de Franse cuisine genoemd, in januari op 91-jarige leeftijd is overleden geeft de film een actueel tintje.)

De filmavonden starten zoals gebruikelijk om 19:30 uur met koffie en thee en om 20:00 uur begint de film. Na de film praten we hierover na en drinken we nog een glaasje. De films worden getoond in de Zoetmulderzaal. U kunt hiervoor de ingang van de pastorie aan de voorkant van de kerk gebruiken. Er wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd van € 5,-.

I.v.m. rechten mogen wij hier geen filmtitels openbaar maken. Wilt u meer informatie over de film of exacte titels dan kan dat via een email aan: **hofderverbeelding@outlook.com** of door navraag te doen bij één van ons.

René van Eunen,  
mede namens Mirjam de Wit, Ben Steggerda en Ari van Buuren

---

***Ontvangt u Hofnieuws per post?***

***Een kleine bijdrage is welkom.***

***IBAN NL95INGB 0003 1583 76 t.n.v. Hofnieuws, Diemen.***

***Alvast bedankt!***

---

## **VOEDSELBANK**



Er is de afgelopen tijd veel ingezameld voor de Voedselbank vanuit de Hofkerk.

In december heeft de Lidwinaschool een inzamelingsactie gehouden in de laagste klassen, wat resulteerde in veel volle dozen met eten.

In januari zijn er van de opbrengst van de klaverjasavond rookworsten gekocht voor de voedselbank; een lekker winters extraatje.

Naast deze speciale inzamelingen, is er ook veel binnengekomen via de dozen achter in de kerk. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Verder ontvingen we het bericht van de Voedselbank Amsterdam dat het inmiddels is gelukt twee busjes met koeling aan te schaffen. Op deze manier wordt het mogelijk om gekoelde/verse producten op te halen bij supermarkten, die niet meer verkocht kunnen worden. Dit betekent een grote uitbreiding van het assortiment.

De Hofkerk heeft hier ook aan bijgedragen door een rommelmarkt van het DPA-O (Diaconaal Platform Amsterdam-Oost) en een benefietconcert van Ronald Willemsen.

---

## **OPROEP**

Veel geïnteresseerden in de Martelaren van Gorcum ontvangen Hofnieuws per post. Iedere twee maanden is dat weer een flinke aderlating aan portokosten voor de kerk, zeker nu dit jaar de portokosten weer verhoogd zijn.

Veel postabonnees storten een maal per jaar een bedragje op de Hofnieuws-rekening, waarvoor mijn hartelijke dank. Zouden andere post-ontvangers daar ook eens over na willen denken?

IBAN NL95INGB 0003 1583 76 t.n.v. Hofnieuws, Diemen.

Jan Hilhorst

---

## **“JIJ BENT ALS IK...”**

### **na een bijzonder interreligieus congres in Zuid-Korea**

De United Nations gaf 70 jaren geleden de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit. Wordt 't geen tijd voor zoiets als een 'United Religions'?

In februari was ik samen met 299 mensen van diverse landen en religies een week lang in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea uitgenodigd voor een Interreligieus Congres van religieuze leiders. Dit vond ik, vrijmoedig gezegd, belangrijker dan de Olympische Winterspelen. We waren niet in competitie met elkaar; niemand hoefde te winnen. We zijn geen goud-zoekers, maar God-zoekers.

We ontmoetten elkaar onbevungen: bijv. een Imam uit Parijs; een weduwe uit Hiroshima; een Ethiopische monnik uit Jeruzalem; Boeddhistische monniken; een oud-directeur van de CIA; een Russische politicoloog.

Een Indonesische regeringsfunctionaris nodigde mij verrassenderwijs na m'n speech op dit Congres uit voor lezingen aan universiteiten daar.

### **Dit was mijn speech:**

1. Mijn naam is Ari van Buuren uit Nederland. Tot voor kort was ik voorzitter van URI-Nederland. URI = United Religions Initiative. Dus: yoU aRe I!... Ook ben ik oud-hoofd van de interreligieuze Dienst Geestelijke Verzorging in het UMC-Utrecht.

2. Het gevecht van Jacob met de Engel en zijn verzoening met zijn broer Ezau (Genesis 32 en 33) is basaal en essentieel voor mij. Zoiets ervoer ik ook als ziekenhuispastor: 11 jaren in een psychiatrisch ziekenhuis en 14 jaren in een academisch ziekenhuis.

Het hart van het bijbelse verhaal van Jacob, de Engel en Ezau vormt wat Jacob zegt: "Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent." En enkele uren later zegt hij tegen Ezau: "Jouw gezicht zien is als het zien van Gods gelaat." Dit is vol schoonheid en zegen. Het overstijgt haat en oorlog. Het toont een nieuw pad naar vergeving en verzoening.

3. Ik ben burger van het Koninkrijk der Nederlanden, een zeer geseclariseerde samenleving. Maar het is ook een multireligieus en multicultureel land met 1 miljoen moslim- en 1 miljoen christenmigranten – dat betekent 2 miljoen op een bevolking van 17 miljoen mensen. In een metafoor: 'de bedding leidt de stroom en de stroom verlegt de bedding'.

Niettemin dreigt etnische, religieuze of seculiere isolering van groepen die leven in hun eigen subculturen. Hoe kunnen we als religieuze leiders doorbraken faciliteren?

4. Tot mijn verrassing noemde onze Koning Willem Alexander in zijn Kersttoespraak 2017 op tv de wereld van het ziekenhuis exemplarisch. Hij benadrukte dat de enige plek waar verschillende mensen elkaar écht ontmoeten thans het ziekenhuis is. Als oud-ziekenhuispastor ben ik het eens met mijn koning.

5. Ik heb geleerd dat patiënten of vluchtelingen niet onze gasten zijn. Nee, wij zijn te gast in hun levens. Ja, wij zijn gasten in elkaars levens. Wij zijn wederkerig afhankelijk ('interdependent'). Evenals

Jacob kunnen wij het gelaat van God zien in het gezicht van de ander.

6. Als religieuze leiders zouden we telkens en telkens weer deze goddelijke boodschap moeten overbrengen. Wij zijn vroedvrouwen en bruggenbouwers voor deze ommekeer. Het vieren van de zegen om elkaar te ontmoeten is de essentie. Jezus spreekt over een 'kruistocht' en Mohammed spreekt over een 'jihad'. Zij bedoelen geen oorlog en overwinning, maar allereerst bedoelen zij de strijd tegen de macht van het ego.

7. Laat ons daarom de kans benutten om los te komen uit de cocon van verwondingen. Laat ons nieuwe wegen vinden naar heling en verwondering. Laat ons dodelijke passies loslaten ten gunste van de 'amazing grace' van goddelijke compassie. Compassie is onze gemeenschappelijke Gulden Regel.

Elke religie en traditie heeft zijn eigen kwaliteiten. Ik heb ervaren dat religies complementair zijn, elkaar aanvullen. Een voorbeeld: Jezus leert ons de kracht van de liefde, Boeddha leert ons de wijsheid van de liefde.

Sleutelwoorden voor zegen zijn: interactie, uitwisseling en kruisbestuiving. Kortom: yoU aRe I...

---

## **KLEDINGINZAMELING**

**28 april a.s. (9.30-11.30 uur) voor Sam's Kledingactie/  
Mensen in Nood in de Hofkerk, Linnaeushof 94**

De Commissie Kerk en Samenleving zamelt dit jaar kleding, schoeisel en linnengoed in voor een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in de Centraal Afrikaanse Republiek, een straatarm land in midden Afrika met bijna 5 miljoen inwoners. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen leeft als vluchteling. De helft van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg.

Goed onderwijs voor de bevolking is een voorwaarde om het land structureel te helpen. Veel vluchtelingen keren terug naar hun dorp als daar weer sprake is van een relatief rustige en veilige situatie. En vaak zijn de scholen in hun dorp beschadigd of helemaal verdwenen. Een goed onderwijssysteem is er soms helemaal niet. Om

de kinderen en hun ouders mogelijkheden te geven om weer een leven op te bouwen en een toekomst te hebben met minder armoede, is goed en veilig onderwijs een voorwaarde.

Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij 18 scholen in crisisgebieden ondersteund worden. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en lokale partners en kent een bijzondere manier van financiering. Hierbij wordt de financiële steun afhankelijk gemaakt van de resultaten die bereikt worden. Als een school goed presteert stelt het daarmee de financiële ondersteuning veilig. Doel van het project is het geven van goed onderwijs aan ruim 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar, en in het bijzonder kinderen die geleden hebben onder het geweld.

In veel dorpen is geen schoon drinkwater beschikbaar en zijn er geen goede was- en toiletfaciliteiten. Hygiëne is een voorwaarde voor een gezond leven en scholen met schoon water, een wasgelegenheid en een toilet voorzien ook in die behoefte. Cordaid geeft ook op dit gebied steun. Deze steun komt niet alleen de school ten goede, maar ook de rest van de gemeenschap.

Sam's Kledingactie omarmt dit project van Cordaid en de opbrengst van de voorjaarsactie van 2018 zal gebruikt gaan worden om een bijdrage te leveren aan de wederopbouw en herinrichting van 11 scholen.

Help mee met uw oude textiel: dankzij uw kledingdonatie aan Sam's Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood 10.000 kinderen goed onderwijs bieden, en hen een kans op een betere toekomst geven.

Voor meer informatie over Sam's Kleding-actie en het gesteunde project kunt u kijken op [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl) of bellen naar 31 (0) 88-20 80 100

N.B. Voor alle inbrengers staat een lekker kopje koffie klaar!!



---

Alle medewerkers  
van Hofnieuws wensen  
u een Zalig Pasen!



## LITURGIEKALENDER

zondag 25 maart 10.30 uur <b>Kindernevendienst</b>	<b>Palmzondag</b> <b>Woord- en Communieviering</b> C. van Loon	Jubilemus Domino
donderdag 29 maart 19.30 uur	<b>Witte Do. Euch. viering</b> R. Huysmans en C. van Loon	Meerklank
vrijdag 30 maart 15.00 uur  19.30 uur	<b>Goede Vrijdag</b> Kruiswegstatie A. v. Buuren + C. v. Loon  <b>Gebedsviering</b> A. van Buuren + mw. J. de Bruin	LWM
zaterdag 31 maart 22.00 uur	<b>Paaswake</b> <b>Eucharistieviering</b> R. Huysmans en C. van Loon	Meerklank
zondag 1 april 10.30 u <b>Kindernevendienst</b>	<b>Eerste Paasdag</b> J. Stam en C. van Loon	Jubilemus Domino
maandag 2 april om 11.00 uur	<b>Tweede Paasdag</b> geen viering <i>Paaseieren zoeken in de tuin.</i> <i>Voor klein en groot!</i>	
zondag 8 april 10.30 uur	<b>Beloken Pasen</b> <b>Woord- en Communieviering</b> F. de Haas	Meerklank
zondag 15 april 10.30 uur	<b>Woord- en Communieviering</b> C.van Loon	Jubilemus Domino
zondag 22 april 10.30 uur	<b>Woord- en Communieviering</b> C.van Loon en Russisch orthodox priester	LWM
zondag 29 april 10.30 uur	<b>Eucharistieviering</b> M. Jehandut	Meerklank

*Alle genoemde tijden en voorgangers zijn onder voorbehoud,  
er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.  
Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste info.*