

PASEN VOORBIJ; VERDER OP WEG



Met de kinderen hebben we een goede Pasen gehad. Het waren er wat minder dan andere jaren, maar met hen die er waren hebben wij mooie momenten beleefd.

De zaterdag voor Palmpasen kwamen we samen om de Palmpaasstokken te maken en die zondag waren er toch heel wat kinderen in de viering. Agnes en Erika namen hen mee naar de kindernevendienst, waar hen verteld werd over Palmpasen, de intocht in Jeruzalem en het gebeuren van Pasen.

Op Witte Donderdag was er een kleine viering met weer andere kinderen; de kinderen van de Eerste Communie. Op het priesterkoor zaten we in kleine kring en vertelde ik hen over deze bijzondere dag.

Ook hen waste ik die middag de voeten zoals we het 's avonds in de viering eveneens zouden doen. De voetenwassing 's avonds was eveneens bijzonder. Naast een aantal bekende parochianen, deden er ook mensen van buiten aan mee, en, opnieuw, kinderen.

Op Goede Vrijdag was er 's avonds een ingetogen viering, nadat we 's middags met velen de weg langs de kruiswegstaties in de kerk gemaakt hadden.

De Paaswake werd mooi en goed ondersteund door Meerklank en had de haar zo kenmerkende kracht, die naar buiten kwam met het nieuwe vuur en het nieuwe water, in het spel van licht en donker, in de kleine kaarsjes die de kerkgangers ontstaken.

Eerste Paasdag was een feestelijke viering met een goed bezette kerk en heel wat gezinnen met kinderen. Opnieuw was er sfeer in de kerk! En tevens was er weer kindernevendienst en bij het eucharistisch gebed kwamen de kinderen op de trappen zitten. Ook werd op deze dag goed gebruik gemaakt van de kinderhoek in de doopkapel.

Tot slot tweede paasdag, het eieren zoeken. Samen met Juliska, dirigent van het HofKinderkoor werd er uitgebreid gedanst in een kring en gezongen. Naast de verhalen van Pasen en het kijken naar

Paaskaars en de doopvont met nieuw water, had Juliska ook nog een spannend verhaal uit Afrika, waarin opstanding en drie eieren een rol speelden. Daarna was het tijd om eieren te zoeken wat dit jaar opnieuw in de kerk gebeurde omdat er buiten heel wat regen omlaag kwam.

In de verkondiging deze Pasen haalde ik het gebed naar voren waarmee de Paaskaars gezegend wordt aan het begin van de Paaswake: "Christus, gisteren en heden, begin en einde, alfa en omega, hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en heerschappij door alle eeuwen der eeuwen, Amen."

Wat er was op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is de aardse Christus, die voor altijd herkend wil worden in het breken van het brood en het delen van de wijn. En die de dag daarna de lange weg naar Zijn kruisdood gaat.

Maar is op stille zaterdag de Paaswake aangebroken, dan wordt met alle symboliek en mysterie verwezen naar de hemelse Christus, die er is vanaf het begin van de schepping. In de Martelaren kerk is dat goed zichtbaar. Vanaf het kruis boven het priesterkoor, kijken wij verder omhoog naar de rij van apostelen, hoog boven in de kerk. In het midden troont daar deze Christus. Uit de afbeeldingen van Jezus als leraar en wetgever ontstond in de zesde eeuw dit beeld van Christus als 'pantokrator', de Albeheerser.

Bij ons in steen, maar In Oost-Romeinse kerkgebouwen werd Jezus' gezicht in de eerste eeuwen in de grote centrale koepel boven het priesterkoor, in mozaïek vastgelegd. Hij kijkt ernstig, houdt een boek vast en maakt een spreekgebaar. Dit verbeeldt Jezus als **het vleesgeworden Woord van God**, de logos, waarmee God de wereld schiep en haar zal oordelen. Het verwijst o.a. naar een tekst uit Mattheus: "Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, geze-



genden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. (Matth. 25, 31-34)

Zo komen in de Goede Week ongeveer alle aspecten van ons geloof naar voren; gaan wij met de weg die Jezus gaat, door alle emoties heen die wij in ons leven ervaren. En nu zijn we alweer op weg naar Pinksteren; op weg naar de zomer! Dan zullen weer heel andere aspecten ons aandacht vragen!

Coen van Loon, diaken

*De Heilige Geest daalde neer als een duif,
niet als een roofvogel!*



VAN DE VOORZITTER

Voor het eerst sinds 2008 zijn er weer meer optimisten (49%) dan pessimisten, als het gaat over Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Plan bureau dat elk kwartaal onderzoek doet onder de Nederlandse bevolking. Dit lokt natuurlijk de vraag uit: waar staan wij zelf? Het antwoord zal afhangen van onze individuele omstandigheden maar het is ook een geloofsvraag.

Geloven wij dat het goed zal komen of geloven we dat het alleen maar bergafwaarts gaat. Als parochie zijn wij geroepen om optimistisch te zijn en de toekomst met vertrouwen (= geloof) tegemoet te gaan: kome wat komt. Niets zal hetzelfde blijven en alles wat we kennen zal vroeger of later verloren gaan. De enige manier om hiermee om te gaan is open te staan voor verandering, vernieuwing en de mooie dingen die hieruit voortkomen.

Een mooi voorbeeld van vernieuwing in onze parochie is het Toekomstberaad, dat onder leiding van Ari van Buuren, meerdere jongeren (de zogenaamde millenials) heeft kunnen interesseren om met ons mee te denken maar vooral ook mee te doen. Afgelopen Eerste Paasdag waren er na jaren weer vele jonge kinderen in de kerk aanwezig, die gebruikmaakten van de kindernevendienst, opgezet door Erika van het Toekomstberaad. Binnenkort vindt een eerste rondetafelgesprek plaats met ouders van opgroeiende kin-

deren om samen met hen te bespreken waar zij behoefte aan hebben. Ook dit initiatief komt voort uit het Toekomstberaad, waar Elly Woortmeijer hiermee het kinder/jongerenpastoraat nieuw leven inblaast.

Vanuit het Toekomstberaad zijn er ook plannen om de Bacchuskelder te gaan gebruiken voor muzikale en culturele activiteiten om op die manier jongeren en buurtgenoten meer te betrekken bij de kerk en onze parochie. Het Toekomstberaad heeft als uitgangspunt om parochianen en buurtgenoten met elkaar te verbinden en hieruit nieuwe initiatieven te laten ontstaan. Niet de problemen staan centraal maar de mogelijkheden en ideeën die er zijn. Wilt u het optimisme en de energie die hieruit ontstaat een keer mee beleven? U bent van harte welkom. Meldt u zich hiervoor aan bij een van de leden van het kernteam: Karen Ates, Frank de Haas, Ari van Buuren of ondergetekende.

Dit geschreven hebbende, komen wij bij het onderwerp dat bovenstaande mogelijk maakt: de Kerkbalans. De regelmatige lezers hoef ik niet te vertellen hoe belangrijk het is om hieraan bij te dragen. Dankzij de grote inzet van de mensen van de stichting Beheer hebben wij een situatie bereikt dat het kerkgebouw en pastorie goed kunnen worden onderhouden door de huurinkomsten. Het is echter nu tijd om aan verbetering van de financiële situatie van de parochie te werken.

Sommigen van u geven liever geld aan het gebouw dan aan de parochie. Dat was voorheen ook hard nodig. De situatie is echter omgedraaid: onze parochie heeft een financieel tekort. Ook al hebben sommigen van u moeite met het Bisdom, besef dat 85% van uw bijdrage het voortbestaan van onze parochie ten goede komt.

Belangrijker nog: het komt ten goede aan nieuwe initiatieven en aan ieder die troost, gebed en aandacht nodig heeft. Overweegt u daarom **tientjes lid** van onze parochie te worden voor 10 Euro per maand per persoon. Meer mag natuurlijk ook. Als u zich vastlegt voor 5 jaar dan is deze contributie 100% aftrekbaar voor de belasting. Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met: Ellie Togni, tel 020-6928487 of secretariaat@hofkerk.amsterdam

Ik dank u voor uw bijdrage.

Hartelijke groet,
Arthur Anderegg
e-mail: anderegg@xs4all.nl

24 MEI

BIJENKOMST VAN DE PAROCHIEVERGADERING

Op 24 mei, om 20:00 uur, vindt de Voorjaarsbijeenkomst van de leden van de Parochievergadering plaats. Hiervoor komen wij samen in de Pastorie. Deze bijeenkomst staat open voor iedereen die betrokken is bij onze Parochie. Het is een goede gelegenheid om te horen wat er speelt in onze gemeenschap en er is ook ruimte voor vragen en opmerkingen. Als u belangstelling heeft om te komen, meldt u zich dan aan bij Arthur Anderegg:

e-mail: anderegg@xs4all.nl

U krijgt dan de uitnodiging met agenda toegestuurd.

7 JUNI

BEZOEK VAN PAROCHIEVERGADERING AAN LaVerna

Dit jaar gaan we met de Parochievergadering weer op pad. Dit keer brengen we een bezoek aan LaVerna, het stadsklooster van de Franciscanen. We worden om 20:00 uur verwacht door Fer van der Reijken ofm, die ons meer zal vertellen over het Franciscaanse broederleven en de Franciscaanse spiritualiteit, en hoe zij de aansluiting zoeken met de huidige maatschappij vanuit de vraag: Hoe blijf je relevant voor mensen die niet vertrouwd zijn met het geloof? Met het bezinningscentrum LaVerna doen zij hiertoe een poging. Kortom het belooft een boeiende avond te worden waar we ook nieuwe inspiratie kunnen opdoen voor onze parochie.

Iedereen is welkom om mee te gaan, dus meldt je aan bij Rene van Eunen die dit bezoek heeft geregeld voor ons:

e-mail: renevaneunen@gmail.com of telefonisch: 06-44896799.

Graag ook even melden of je rijdt of mee wilt rijden met iemand. We rekenen op uw komst!

GROTE WENS VAN KOORLEDEN IN VERVULLING!

De oefenpiano in de sacristie liet zeer te wensen over.

Door de opbrengst van de loterij tijdens de Goede Doelenmarkt en door giften van verschillende donateurs zijn we in staat geweest een andere, veel betere piano aan te schaffen.

Daar is iedereen erg blij mee! Veel dank aan degenen die hieraan hebben meegewerkt!

CONCERT AMSTERDAMSE BACHVERENIGING

Zaterdag 2 juni hopen we veel bezoekers te verwelkomen bij ons concert in de Hofkerk.

Wij zijn de Amsterdamse Bachvereniging en voelen ons nauw verbonden met de Watergraafsmeer. Volgend jaar bestaan wij 50 jaar en ooit is een deel van ons koor begonnen in de Hofkerk. Kom genieten van ons concert!

Wij zingen Dixit Dominus van Georg Friedrich Händel, Dixit Dominus van Alessandro Scarlatti en Nach dir, Herr, verlanget mich (BWV 150) van Johann Sebastian Bach.

De solisten zijn Bethany Shepherd en Ilse Gabel (sopraan), Andrew Hallock (counter-tenor), Jasper Dijkstra (tenor) en Michiel Meijer (bas). Het Barokensemble Arx Ardens verzorgt de begeleiding.

Het concert begint om 20.00 uur en de deur van de kerk is open om 19.15 uur. De entree is inclusief programmaboekje en consumptie in de pauze. De kosten zijn € 20,-. Voorverkoop, C.J.P en 65+€ 17,50. Kaarten verkrijgbaar via website:
www.deamsterdamsebachvereniging.nl.

KOFFIE OCHTEND



Heeft u zin in 'n kopje koffie of thee en 'n praatje?

Dan bent u van harte welkom 1x in de maand op de dinsdagochtend in de pastorie, Linnaeushof 94 van 10.00 - 12.00 uur.

De eerstvolgende koffieochtend is niet op 15 mei, maar **22 mei**. De laatste koffieochtend van dit geweldige seizoen is: **12 juni**.

Op 11 september 2018 gaan we dan met veel plezier het nieuwe seizoen openen.

LAATSTE KLOOSTERAVOND, 19 APRIL 2018

Hen die eerdere avonden hebben mee gemaakt, weten hoe boeiend deze avonden kunnen zijn. Na Henk Jongerius die op 22 maart over de Dominicanen vertelde, zijn deze laatste avond de Jezuiëten aan de beurt. Pater Nicolaas Sintobin komt ons over zijn orde en zijn stichter vertellen.

Pater Nicolaas was een succesvol advocaat en wetenschappelijk medewerker in Leuven, tot hij op zijn 27^{ste} besloot bij de paters Jezuiëten in te treden. In de jaren daarna studeerde hij filosofie en theologie en doorliep een tweejarige stage bij het Jezuietencollege in Parijs. Veel tijd bracht hij door bij de daklozen van Parijs via ATD, de 4^{de}-wereldbeweging.

Na deze stage werd hij in 1999 priester gewijd. Het laatste vormingsjaar was in Chili, waar hij onder drugsverslaafden werkte. Sinds 2009 is hij internetpastor en sinds 2013 woont hij op de Krijtberg, hartje Amsterdam. Pater Nikolaas onderhoudt een groot aantal websites:

www.inalledingeng.org	www.biddenonderweg.org
www.verderkijken.org	www.gewijderuimte.org
www.ignatiaansbidden.org	www.jezuieten.org

Daarnaast is hij directeur voor NL en VL van het *Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus*.

Hij is auteur van een aantal boeken en artikelen in allerhande tijdschriften, dag- en weekbladen, in binnen- en buitenland.

19 april 2018 van 18.00 - 20.30 uur, Linnaeushof 94

Met maaltijd. Kosten € 5,-

Gaarne opgave i.v.m. maaltijd bij mw. Margreet Grondman, e-mail: m.grondman7@upcmail.nl

THEMA 2^{de} CLARA EN FRANCISCUSVIERING

Op **17 juni** zal de 2^{de} Clara & Franciscus viering plaatsvinden om 11.15 uur. De eerste was vorig jaar op 9 juli in de H.H. Martelaren van Gorcum. Nu trekken wij naar de andere kant van ons parochieverband om de Eucharistie te vieren, naar de Drie Stromen. Gelovigen, voorgangers en zangers vanuit alle parochies in Oost, Zuidoost, Duivendrecht en Diemen bidden dan samen in één van

onze kerken. Het is een mooie gelegenheid mensen van de andere kerken in ons samenwerkingsverband te ontmoeten en beter te leren kennen.

De Drie Stromen, Renswoudestraat 75, Amsterdam Zuidoost.

Neem de metro richting Gein en stap uit bij Reigersbos. Linksaf. Het kerkgebouw is slechts vijf minuten lopen. Kijk voor nadere informatie op de website van uw parochie.

BEZINNING



Gij die wilt dat mensen leven,
écht als mens en niet als speelbal
van ongekende macht of overmacht,
en méér dan enkel maar gedreven
door de stemming van het ogenblik,
doe ons leven.
Geef richting.
Doe ons inzien wat recht is en wat slecht,
en wat ons nu te doen staat.
Doe ons weten dat we leven,
en waarom, en waarvoor.
Doe ons mensen zien.
Zet ons op weg met mensen.
Dat wij elkander dragen
en bij elkaar wakker houden waar het om gaat.
Dat we woorden geven aan uw droom
dat deze wereld, uw schepping, goed moet zijn,
en recht en vrede de bestemming van ieder
mens.
Doe ons geworteld staan in U.

1 JULI – AFSLUITING SEIZOEN 2017-2018

Vorig jaar hebben wij voor het eerst het seizoen van onze parochie officieel afgesloten met een feestelijke viering en koffie en gebak in de tuin. Dit jaar willen wij dit graag op dezelfde manier doen.

Op 1 juli zingt Jubilemus Domino en het HofKinderkoor. We kijken terug op het seizoen dat achter ons ligt.

Zoveel vrijwilligers hebben het afgelopen jaar weer zoveel tot stand gebracht. Het is goed nu even daarbij stil te staan, God te danken voor al die inzet, en dan de zomer tegemoet te zingen!



De kinderen kunnen weer cupcakes maken, zaklopen, met eieren op een lepel lopen, etc. En vooral hopen wij op mooi weer en een gezellig samenzijn van alle aanwezigen.

Komt en viert het leven!

U allen wordt weer gevraagd om iets te bakken en mee te nemen. Er zal een deskundige jury zijn die de taarten beoordeelt, evenals de cupcake versiering van de kinderen.

Als u een taart wilt bakken, kunt u dat dan a.u.b. opgeven bij Margreet Grondman: m.grondman7@upcmail.nl

OP DE FIETS

Maandag, 7 mei zal onze fiets-parochiane Mariëtte Hilhorst starten om een langdurige wens in vervulling te zien gaan. Ze gaat die maandag beginnen aan een fietstocht naar Santiago de Compostela in Spanje. De tocht, dwars door België, Frankrijk en Spanje is ruim 2100 kilometer lang!

Mariëtte verwacht er zes tot acht weken over te doen en ze zal ons over haar toer regelmatig verslag doen.

Namens de hele parochie wensen we haar veel succes, een prachtige en zinvolle reis, en een behouden thuiskomst.



Redactie

PASEN EN PINKSTEREN OP ÉÉN DAG?...

De Armeniërs in Amsterdam

Wist u dat de oeroude Armeens Apostolische Kerk jaarlijks haar regionale Kerstmis en Pasen in de Hofkerk viert?

Al in 1715 kregen de Armeniërs hun eigen 'Surp Hoki' of Heilige Geest-Kerk in Amsterdam aan de Krom Boomssloot 22. Dit stond de protestantse Amsterdamse Overheid verrassend toe aan de Armeense handelaars in zijde, specerijen en diamanten. Wereldwijd leven Armeniërs in diaspora. Zo is de befaamde chansonnier Charles Aznavour een zoon van Armeense immigranten. In juni 2016 bezocht Paus Franciscus Armenië en memoreerde hij openlijk de Armeense genocide van 1915 in het Ottomaanse Rijk.

De Armeens Apostolische Kerk is gesticht door de apostelen Bartolomeüs en Taddeüs. De H. Taddeüs heeft de Armeense Koning Abgar genezen, en werd in het jaar 43 martelaar. De Armeense Kerk is sinds 505 een autonome Oriëntaals-Orthodoxe Kerk.

Op 21 april a.s. wordt aan de buitenmuur van de Surp Hoki een gevelsteen onthuld ter herinnering aan de Armeense genocide. Men heeft hierover nog overleg gehad met wijlen Burgemeester Eberhard van der Laan.

Op zondag 10 juni is in het kader van Oosterse Orthodoxe gast-sprekers Grigor Ayvazyan van de Armeense Kerk te gast. Frans Woortmeijer schrijft elders in Hofnieuws en op de website over de Oosterse Orthodoxie.

Armeens Pasen

Afgelopen Paaszondag, 1 april, bezochten wij 's middags de grote Armeense Paasviering. Het is één grote belevenis!

Bij binnenkomst krijgen we het aprilnummer van het tijdschrift *Khorhur*, Nederlandstalige uitgave van de Armeense Jongeren Organisatie-Amsterdam. Alsmear komen mensen binnen. De kerk zit al bijna vol; later staan er vele mensen langs de muren. De Mis is gaande met een priester in een fraai blauw gewaad, een diaken, vele liturgische assistenten en een koor van vrouwen met witte kleding en hoofdsluiers.

Het Altaar is subtiel aangepast: er staat een grote Maria-ikoon vòòr de tabernakel. De priester staat met zijn rug naar het volk. De sfeer is overweldigend èn ontwapenend, plechtig èn rommelig.

Deze Liturgie moet echt eeuwenoud zijn. De klankkleur van de liturgische muziek is oriëntaals. Veelvuldig worden er kruisen geslagen. Vaak wordt gewierookt, en het geurt anders. Alle generaties zijn present. Het gonst door de kerk. Baby's gaan van hand tot hand, kinderen lopen rond. Sommige vrouwen dragen Lourdes-sluiers. De getransformeerde Hofkerk wordt overvol.

Ter Communie

We proberen de Armeense liturgie te volgen via de toelichting in Khorhur.

De Vredegroet en de collecte zijn herkenbaar. Maar we raken de draad kwijt.

Tussendoor wordt ook nog in het Nederlands meegedeeld dat het rond het kerkplein te rommelig vol auto's is en dat de politie wil bekeuren.

Het Armeens is onverstaanbaar voor ons. Iemand die voor ons zit vertelt ons dat de Mis afgesloten wordt! Dit om te voorkomen dat kerkgangers direct na de Communie al zouden vertrekken.

De Communie vindt nu plaats na de Zegen. Alleen de priester reikt het Brood uit. De paden naar de priester staan boordevol. In de wachttijd ontstaat een gezellige, ongedwongen sfeer. "Mogen wij wel ter communie?" "Natuurlijk!!"

Voor blootshoofdse vrouwen ligt een stapel witte sluiertjes klaar om de communie te ontvangen. De priester legt het Brood op de tong.



Ontmoetingen

Onze zegsman vertelt dat hij in 1999 uit Irak is gevlucht. Hij zag aankomen dat de christenen het na de val van Saddam Hoessein nòg moeilijker zouden krijgen.

De Koffiebeuk is ook overvol. Jan Hilhorst loodst ons naar de bar en regelt koffie voor ons. Er is lichtzoet Armeens Paasbrood.

We raken in gesprek met een jongeman in liturgisch gewaad, en vragen hem wat hij doet in de kerk. Hij vertelt een soort diaken te zijn. Er zijn drie fases: je kunt een 'jeugddiaken' zijn, daarna is er een tussenfase, tenslotte kun je ècht diaken worden. Er is geen celibaat, maar je kunt dan bijv. geen bisschop worden. Nee, diaken en priester wil hij toch niet worden. Hij heeft wel gearzeld, en studeert nu pedagogie.

De grootste hindernis blijkt te zijn dat hij Armeens zou moeten leren. Dààrom is er voor de huidige jongeren gelukkig het Khorhur-maandblad met de preken van de maand in het Nederlands.

Een jonge vrouw spreekt ons aan. Vanwege dat gebrek aan kennis van het Armeens onder jongeren staat ze ietwat gereserveerd tegenover de Liturgie. Maar de Paasviering is wel een hoogtepunt! Ze blijkt lerares Frans op een middelbare school te zijn. Nog steeds heeft ze familie, die in Turkije leeft en het daar erg moeilijk heeft.

‘Zegeningen van de heilige opstanding’

Na 3 onvergetelijke uren zijn we weer thuis. Nu kan ik dan de Armeense Paaspreek in Khorhur in het Nederlands lezen. De toon is wat plechtig, maar hartverwarmend.

Zij eindigt zo: “Het goede nieuws van de opstanding van Krisdos is de viering van het overwinnen van de dood, van de vernieuwende bloei van het leven, van de heerschappij van vrede en liefde. Laten we bidden dat we allemaal waardig mogen worden om te genieten van de zegeningen van de heilige opstanding, in onze gezinnen, in onze gemeenschap en in ons sociale leven.”

Geurende, kleurige, gebundelde Pinksterbloemen?

Op de website van de Armeense Kerk in Amsterdam valt te lezen: “De kerk is een grote bos bloemen waar iedere bloem zijn eigen geur en zijn eigen speciale kleur heeft, te samen gebundeld met de liefde van Christus.”

De Hofkerk heeft elk jaar met Kerst en Pasen de Armeens Apostolische Kerk te gast. De Armeense kerk is een van de oudste kerken, gesticht door twee apostelen. Wereldwijd telt zij zo’n acht miljoen leden. De Hofkerk heeft elke zondag in de pastorie de protestantse Chinese Mandarin Cama Church te gast. Zij is een jonge kerk en hoort bij de Christian and Missionary Alliance, gesticht in 1897 te New York door Albert Benjamin Simpson. Wereldwijd telt de CAMA zo’n zes miljoen leden.

Wat een diversiteit aan bloemen: Pinksterbloemen herbergt de Hofkerk! Wat een weelde aan geuren en kleuren, ook Armeense en Chinese. Van ouds zeggen we toch, dat in onze kerk 1000 bloemen mogen bloeien?...

Misschien kunnen we in de Geest van Pasen en Pinsteren minder vrijblijvend met elkaar omgaan. Kunnen we niet veel meer van christenmigranten en andere gasten leren, elkaar inspireren, elkaar zegenen, krachten bundelen?...

Ari van Buuren

KERK IN ACTIE

Beste mensen van de "Martelaren".

Zoals u al weet ben ik postzegels, ansichtkaarten en cartridges aan het verzamelen voor de "Kerk in Actie".

Velen van u brengen ze mee als zij de koffieochtend bezoeken (waar ik ook kom) maar komt u daar niet dan is het ook mogelijk dat ik ze bij u kom halen, mijn tel.nr. is 06 - 51701842.

Bij voorbaat dank.

In 2017 heeft dit project 135.500,- Euro opgebracht. Dank voor uw steun en dat van vele anderen.



Louis Robert

16 JUNI 2018:

een zaterdagmiddag met Huub Oosterhuis – over alles wat je hem had willen vragen...

Het is ons gelukt om een **Open Middag met Huub Oosterhuis in de Hofkerk** af te spreken.

Het belooft een gevarieerde middag te worden, waarop hij voor en met ons zal spreken.

De LWM zingt liederen van hem. Dit loopt uit op een korte vesper. Welkom!

Aanmelding via e-mail: m.grondman7@upcmail.nl

Programma:

- 14:30 uur inloop in de Koffiebeuk van de Hofkerk
- 15:00 uur Huub Oosterhuis
- 15:45 uur thee/koffie-pauze
- 16:15 uur gesprek en zang LWM
- 17:00 uur vesper
- 17:30 uur afsluiting

Als geen ander heeft Huub Oosterhuis (*1933) de veranderingen binnen het geloof de afgelopen 50 jaar ervaren, verwoord en mede bepaald. Zijn theologische, liturgische en poëtische werk omvat diverse genres.

Het is vol van compassie en maatschappelijk engagement. Hij sprak bij de uitvaart van Prins Claus (2002) en is met de SP verbonden. Cultuur, politiek en geloof zijn voor hem één geheel.

Kernwoorden van cultureel centrum De Nieuwe Liefde, in 2011 door hem en voormalig Koningin Beatrix geopend, zijn: bezinning, debat, dialoog, ethiek, filosofie, poëzie, en verbinding.

Uit zijn teksten van gedichten en psalmen tot preken en verhalen, maakte de jonge filosoof Elte Rauch recent een verrassende selectie: *'Een weg van dagen – Bijbel, bezinning poëzie'* (Van Gennep, december 2017).

De uitgever schrijft: "Of het nu gaat om het verschil tussen liefde en vriendschap, over de betekenis van mystiek of van openbaringen, over het Koninkrijk van God of over God-Ik-Zal, over de poëzie van Neruda, Vroman of Lucebert, over het belang van de taal en de joodse traditie – u vindt een prachtige leidraad bij het zoeken naar een eigen weg van dagen!"

In deze geest zal de Zaterdagmiddag met Huub Oosterhuis plaats vinden.

De Pastoraatsgroep

CONCERT LUNA KAMERKOOR

Het Luna Kamerkoor zal op zondag 27 mei 2018 in de Hofkerk te Amsterdam enkele schitterende koorwerken ten gehore brengen van o.a. Thomas Tallis, Erik Esenvalds en Peteris Vasks.



De titel van het programma luidt "Een Moderne Mis" en is opgedragen aan de slachtoffers en nabestaanden van oorlogen en misstanden.

Er hebben zich in Europa (naast WO II) twee andere meer dan verwoestende oorlogen afgespeeld.

Om dit te memoreren staat het jaar 2018 in het teken van de *Ars Moriendi* en worden zowel WO I (1914-1918) als De Dertigjarige Oorlog (1618-1648) herdacht.

Dirigent Wolfgang Lange zal met zijn kamerkoren qua programmering dit hele jaar wijden aan de *Ars Moriendi*. Met het Luna Kamerkoor zijn daarom koorwerken uitgezocht die deze lading dekken.

De schoonheid van de teksten uit de motetten dragen de schoonheid van de muziek. Woorden als Wonder, Zegen, Vrede, Paradijs tekenen melodie en harmonie.

Het Luna Kamerkoor, bestaande uit (ver)gevorderde amateurzangers, wordt begeleid door Erik Jan Eradus, orgel, Lenneke Dijkens, viool en Gadze Heeres, cello.

Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten zijn te koop via:
www.lunakamerkoor.nl/kaarten-bestellen



FRANSE FILMS INDE HOF DER VERBEELDING

Dit zesde filmseizoen wordt afgesloten met een cyclus van zeer uiteenlopende **Franse films**. De eerste film uit die cyclus werd op 12 april vertoond. Met de twee onderstaande films sluiten wij ook het seizoen 2017/2018 af. Een fijn seizoen met een prachtig jubileum en mooie films. Graag zien wij u in oktober 2018 weer terug.

Donderdag 17 mei

Een tragikomische film uit 2016 met in de hoofdrol Omar Sy, onder andere bekend van 'Intouchables'. Samuel heeft het goed voor elkaar. Hij zit nergens aan vast en woont dicht bij de mensen van wie hij houdt.

Totdat één van zijn vroegere veroveringen voor de deur staat met Gloria, zijn dochter... Zij wordt door haar moeder bij hem achter gelaten.

Samuel gooit zijn leven om en zorgt jarenlang succesvol voor zijn dochter, totdat acht jaar later, haar moeder komt om het kindje terug te halen.

Donderdag 14 juni

Wij durven het aan om u binnen het thema Franse films een film uit 1976 te vertonen met de Franse komiek Louis de Funès. Het is een van zijn betere films. De beroemde kok Charles Duchemin ziet met lede ogen de ondergang van de Franse keuken aan, door de opkomst van het machinaal geproduceerde voedsel van het concern Tri-Catel. Daarom spreekt hij af om tijdens een talkshow zijn talenten als fijnproever te tonen, maar een paar dagen voor de show raakt hij zijn smaak kwijt. Daar komt nog eens bij dat zijn zoon, in wie hij de ideale opvolger ziet, liever een ander beroep wil uitoefenen. (Het feit dat de wereldberoemde chef-kok Paul Bocuse, ook wel de paus van de Franse cuisine genoemd, in januari op 91-jarige leeftijd is overleden geeft de film een actueel tintje.)

De filmavonden starten zoals gebruikelijk om 19:30 uur met koffie en thee en om 20:00 uur begint de film. Na de film praten we hierover na en drinken we nog een glaasje.

De films worden getoond in de Zoetmulderzaal.

U kunt hiervoor de ingang van de pastorie aan de voorkant van de kerk gebruiken.

Er wordt een kostendekkende bijdrage gevraagd van € 5,-.

I.v.m. rechten mogen wij hier geen filmtitels openbaar maken. Wilt u meer informatie over de film of exacte titels dan kan dat via een email aan: **hofderverbeelding@outlook.com** of door navraag te doen bij één van ons.



René van Eunen,
mede namens Mirjam de Wit, Ben Steggerda
en Ari van Buuren

GASTSPREKERS OVER OOSTESE ORTHODOXIE

Op **zondag, 22 april** a.s. vindt de eerste viering in de Hofkerk plaats in het kader van de **oosterse Orthodoxie**. In deze viering zal aandacht worden besteed aan de Russische variant van de oosterse Orthodoxie, haar ontstaan en kenmerken.

Helaas zijn we er niet in geslaagd om een spreker uit Russisch Orthodoxe kring te vinden om ons over deze boeiende christelijke stroming te spreken. Daarom zal tijdens de eucharistieviering door de voorganger pastor Coen van Loon lijnen naar de orthodoxie worden uitgezet. Mogelijk zal ook de LWM dit ondersteunen door tijdens de viering een of meer Russische liederen ten gehore te brengen.

Na de viering en de koffie bent u welkom in een nazit, waarin Frans Woortmeijer in een korte lezing zal ingaan op het ontstaan van de orthodoxie en specifieke kenmerken van de Russische orthodoxie. Na de lezing heeft u gelegenheid om als u dat wenst vragen te stellen en in discussie te gaan.

U bent van harte uitgenodigd.

Op **zondag 10 juni** zal Grigor Ayvazyan spreken over het Armeense christendom. De Armeense Kerk is één van de oudste Christelijke kerken.

Naast enige informatie over deze boeiende kerk zal Grigor u vertellen over de Armeense Genocide, de volkerenmoord op 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 door de Turken. Turkije, de staat die het Ottomaanse Rijk opvolgde, ontkent dat het woord genocide een goede term is voor de massamoord op Armeniërs die in 1915 begon onder de Ottomaanse heerschappij.

In Turkije wordt de genocide dan ook vaak de Armeense kwestie genoemd. Andere landen hebben de massamoord officieel erkend



als genocide, een standpunt dat wordt gedeeld door de meeste geleerden en historici. Een korte beschrijving van de oosterse Orthodoxie en de andere stromingen die verder nog aan de orde zullen komen, vindt u op onze website.

Frans Woortmeijer

Maak ons anders *[Uit boekje Pinksteractie]*

Geef ons, God,
armoede, als we op winst azen,
kinderen, als we mensen doden,
dorst, als we denken voldaan te zijn,
vuur, als we een te gemakkelijk leven zoeken.

Neem van ons, God,
de boeien die onze vrijheid beperken
het egoïsme dat ons in onszelf opsluit,
de dubbelzinnige woorden
waarachter we onze oppervlakkigheid verbergen,
de gekunstelde houding
die ons als een masker bedekt,
het gebrek aan duidelijkheid
dat ons leven zinloos maakt

Maak ons, God,
kinderen, als we ons groot wanen,
bescheiden, als we menen uniek te zijn,
oprecht, als we denken
voorop te moeten lopen
eerlijk, als we pretenties hebben
schuldig, als we ons
de slachtofferrol aanmeten,
zwak, als we sterk schijnen.

Armen, profeten,
vrijen, kinderen, gekken,
het zijn jouw spiegels, God,
van onze broeders en zusters op aarde
die Jij schiep.

(Carlos Mesters)

WEET U HET NOG, 2 MEI 2008?

2 Mei 2008, ja, toen was er brand in onze kerk en wat voor één!

De brand is in de Mariakapel ontstaan en deze is geheel uitgebrand. De brandweer, spoedig ter plaatse, heeft het vuur geblust. In de kerk was het duister, door de rook en door roet.

We weten allemaal hoe het verder gegaan is. Drie maanden lang was het in onze kerk: banken er uit, glas-in-lood ramen eruit, een kale kerk, met steigers en hardwerkende schoonmakers, met veel ontzag voor onze kerk...

Op de dag van de brand werd ons al aangeboden dat we onze diensten mochten gaan houden in "de Bron". Daar hebben we drie maanden gebruik van gemaakt en we zijn er nog steeds erg dankbaar voor.



Het resultaat na drie maanden: een mooie, schone kerk, zelfs boven bij de apostelen, en een mooie, geheel herstelde Mariakapel.

Laten we trots zijn op onze kerk, de Martelaren van Gorcum, de Hofkerk. Niet wantrouwen, maar vertrouwen.

Niet negatief maar positief.

Jan Hilhorst

OIKOCREDIT

Oikocredit bestaat ruim 40 jaar. Zij vraagt aandacht in de kerken voor microkrediet en anders omgaan met geld. Hofnieuws bericht hierover.

Oikocredit gelooft in de kracht van arme mensen.

Al ruim 40 jaar bewijzen zij dat zij in staat zijn zichzelf te ontwikkelen door middel van een kleine lening, een microkrediet. Door het opzetten van een eigen bedrijfje herwinnen arme mensen hun waardigheid en het geloof in eigen kunnen. Zo zorgen zij voor hun eigen inkomen en zo kunt u een structurele bijdrage leveren aan meer gerechtigheid in de wereld. Voor arme mensen met een goed plan is er weer zicht op een toekomst als u via Oikocredit met hen gaat delen.

Oikocredit is in 1975 opgericht vanuit de Wereldraad van Kerken na een oproep van een aantal geëngageerde jongeren om het beleggingsbeleid van kerken meer te baseren op de boodschap van het evangelie. Bovendien deden kerken in ontwikkelingslanden een beroep op de kerken in de rijke landen om hun welvaart te delen. Niet via giften, maar via leningen aan projecten. Het initiatief van een handjevol mensen dat opriep om financiële reserves in te zetten voor ontwikkeling is uitgegroeid tot een coöperatieve organisatie die mensen *met* en mensen *zonder* geld overal ter wereld met elkaar verbindt.

De missie van Oikocredit

Oikocredit stimuleert mensen, kerken en instellingen wereldwijd om hun financiële reserves sociaal-ethisch te beleggen. Met dit geld verschaft Oikocredit krediet aan groepen kansarme mensen in ontwikkelingslanden, die daardoor voor hun eigen inkomen kunnen zorgen. Oikocredit levert zo een structurele bijdrage aan meer gerechtigheid in de wereld. Meer weten? Kijk op www.microkrediet.nl

Psalm 17 1-5

Gebed om redding

Heer luister naar mijn bee.

Ik dien uw zaak der vree.

Aanhoor.

Mijn ogen zien naar u,

Dus vel uw oordeel nu.

Ga door.

Geen onrecht is in mij,

Mijn taal oprecht en blij.

Bekoor.

Ik volg 't Pad der Wet,

Ik ga met vaste tred

Ervoor.

Frans Woortmeijer

LITURGIEKALENDER

zondag 22 april 10.30 uur	Woord- en Communieviering C. van Loon en F. de Haas (nazit met Oost Orthodoxe gastspreker)	LWM
zondag 29 april 10.30 uur	Eucharistieviering M. Jehandut en lectrice	Meerklank
zondag 6 mei 10.30 uur	Woord- en Communieviering F. de Haas en mw. J. de Bruin	LWM
donderdag 10 mei Martelaren gesloten	HEMELVAARTSDAG Oecumenische viering in de Koningskerk	
zondag 13 mei 10.30 uur	Moederdag Woord- en Communieviering C. van Loon	Meerklank
zondag 20 mei 10.30 uur	PINKSTEREN Woord- en Communieviering C. van Loon	Jubilemus Domino
zondag 27 mei 10.30 uur	Woord- en Communieviering A.van Buuren en D. Wielzen (pastor in Den Haag)	LWM

zondag 3 juni 10.30 uur	Woord- en Communieviering A.van Buuren en mw. G. Hovingh (werkzaam bij het Wereldhuis)	Meerklank
zondag 10 juni 10.30 uur	Woord- en Communieviering C.van Loon en G. Ayvazyan (nazit met Oost Orthodoxe gastspreker)	Jubilemus Domino
zondag 17 juni Martelaren gesloten	Clara & Fransiscus-viering in de Drie Stromen	
zondag 24 juni 10.30 uur	Woord- en Communieviering Eigen viering LWM	LWM
zondag 1 juli 10.30 uur	Woord- en Communieviering C. van Loon en A. van Buuren	Jubilemus Domino en Kinderkoor
zondag 8 juli 10.30 uur	Woord- en Communieviering Eigen viering Meerklank)	Meerklank
zondag 15 juli 10.30 uur	Woord- en Communieviering F. de Haas en mw. J. de Bruin	Vakantie- koor

Alle genoemde tijden en voorgangers zijn onder voorbehoud,

er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste info.