

## **PASTORAAL WOORD**

### **Advent**

Lieve parochianen. De Adventstijd is zondag 29 november begonnen. De kerk viert deze tijd sinds mensenheugenis. De Advent wordt voor het eerst vermeld in een boek van Gregorius van Tours (ca. 538-594). Hij schrijft dat St. Perpetuus, een van zijn voorgangers, rond 480 een vastentijd van drie weken voorafgaand aan kerstmis had ingesteld.

'Advent' komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin we de komst en wederkomst van Jezus Christus verwachten.

De Advents-periode loopt dit jaar van zondag 29 november t/m 24 december en duurt 26 dagen.

In de Adventstijd denken we serieus na over onze manier van leven. Wij kunnen verbeteren wat minder goed was in ons leven en zetten voort wat goed is voor onze toekomst. Daarnaast nemen we meer tijd om te bidden. We bezinnen ons, luisterend naar Gods inspirerende woorden. Door zijn woorden geeft God ons nieuwe richting en een nieuw perspectief in ons leven – zeker in deze coronatijd.

Vanwege de coronaregels kunnen we ditmaal geen Adventsvesper vieren. Maar gelukkig mogen we wèl onze zondagse Adventsvieringen en Kerstvieringen organiseren. Het toegestane aantal van 30 aanwezigen bij de vieringen in de kerk is gering. Maar men kan deze vieringen ook thuis volgen via onze livestreaming.

### **Kerst en Nieuwjaar**

Zo gaan we onze Kerstdagen vieren. We vieren de komst en geboorte van Jezus Christus, de Immanuel: God met ons. Het vieren van zijn komst in deze coronatijd is bijzonderder dan ooit. Hij komt in de duisternis van ons leven: de duisternis van onze menselijke kwetsbaarheid, broosheid, eenzaamheid en machteloosheid tegenover het coronavirus. Christus' komst brengt ons het nieuwe licht, dat onze duisternis verlicht.

De Kersttijd loopt van 25 december t/m 10 januari: de Doop van de Heer. Het licht van het Kerstkind nemen we mee naar het nieuwe jaar.

Wij weten nog niet, of wij in 2021 vrij zullen zijn van het coronavirus. Wij gaan Oud en Nieuw vieren, maar niet zoals we dat gewend zijn. Wij moeten dat vieren binnen onze familie- en vriendenkring, want de huidige coronaregels gelden waarschijnlijk tot half januari.

Maar onze zondagse vieringen gaan gewoon door in het nieuwe jaar, volgens het corona-protocol.

Als Martelaren van Gorcum-gemeenschap gaan we met ons allen het nieuwe jaar in met de Kracht en het Licht van het Kerstkind: Jezus Christus, de Immanuel. Hij zal ons helpen en begeleiden naar de nieuwe toekomst, in 2021. Moge het Licht van het Kerstkind covid19 overwinnen!

### **Dankbaarheid**

Aan het eind van dit jaar gaan mijn gedachten uit naar alle vrijwilligers van onze Martelaren van Gorcum-gemeenschap. U bent onze steunpilaren. Onze gemeenschap kan niet draaien zonder uw aller inbreng. Mijn dank gaat uit naar: locatiebestuur, pastoraatsgroep, stichting Beheer, kinderpastoraat, koren, kosters, schoonmakers, bezorgers van Saamhorig en Hofnieuws, secretariaat, livestream, website, Nieuwsbrief, caritasteam, bezoekgroep, financiële commissie, koffieschenkers, enz. enz.

Ook dank aan alle kerkgangers en kerkbezoekers. Hartelijk dank voor alles wat u gedaan hebt voor onze mooie en levende gemeenschap.

Mijn pastoraal woord wil ik ditmaal afsluiten met deze woorden: dankbaar kijk ik terug op mijn priester- en missionaris-zijn in de Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap. Vele lieve mensen heb ik de afgelopen 2 jaren ontmoet, mensen van wie ik ook veel heb geleerd.

Om wie gaat het? Wie staat centraal? Met Kerstmis ervaren wij wie dit is: Jezus, Kind van Bethlehem, kind van de vrede. Moge wij allen deze vrede uitstralen en zo iets van onze liefde laten zien.

Mede namens het locatiebestuur en de pastoraatsgroep van de Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap wens ik u allen: een Zalig Kerstmis en een gezond en zegenrijk 2021.

Pastor Marianus Jehandut SVD

---

*Proost op het komende jaar  
en op de nieuwe kansen voor ons,  
om alles weer goed te krijgen*

## **VAN DE VOORZITTER**

Het jaar 2020 loopt bijna ten einde: een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.

Dit jaar is er een geweest van grote veranderingen en van nieuwe perspectieven. Corona heeft de wereld op zijn kop gezet en heeft iedereen op de een of andere manier geraakt.

Wij zijn geconfronteerd met de grootste economische en sociale crisis sinds de tweede wereldoorlog. De verschillen tussen rijk en arm zijn helaas nog groter geworden. Vele mensen zijn direct en indirect vanwege Corona gestorven, of hebben ernstige gezondheidsschade opgelopen. Anderen zijn er (nog) redelijk tot goed vanaf gekomen. Maar wie je ook spreekt iedereen is getroffen door de beperkingen van de persoonlijke ontmoeting.

Vele parochianen zijn sinds de uitbraak niet meer naar de kerk gekomen en zullen vanwege hun gezondheid mogelijk nooit meer terugkeren. Daarentegen zijn er parochianen die juist wel zijn blijven komen en er mede toe hebben bijgedragen dat wij als kerk konden doorgaan. Toen de eerste coronagolf Nederland overspoelde, hebben wij in weerwil hiervan als bestuur besloten de kerk open te houden, wat er ook gebeurt.

Dat werd een uitdaging toen we geen vieringen meer mochten houden. Wat konden we nog wel? Toen kwam de essentie van ons kerk zijn naar boven: als parochie zijn we meer dan de wekelijkse zondagse viering, we zijn een open gemeenschap met een monumentale kerk waar ruimte is voor mensen van allerlei achtergronden. De openstellingen op zondag hebben verbindend gewerkt en werden voor velen van ons een nieuwe spirituele ervaring door de stilte, de kloostermuziek uit Chevetogne en het zonlicht door de prachtige ramen.

Toen de vieringen weer mochten beginnen, markeerde dit een nieuw tijdperk waar alleen de cantors nog mogen zingen, waar het koffiedrinken heeft plaats gemaakt voor een bezinnend geloofsgesprek onder parochianen. We hopen dat er komend jaar wel weer gezongen mag worden en koffie geschonken. Echter een ding weten we zeker, het kerkelijk leven zal anders zijn dan voor de coronacrisis. We zullen minder bezoekers bij de zondagdienst hebben.

Gelukkig zijn er veel parochianen die online de weg naar onze zondagdienst (youtube: Livestream Hofkerk MvG) hebben gevonden. Het aantal schommelt tussen de 50 en 100. Het totale bezoek van de zondagviering is daarmee opgeteld groter dan voor de coronacrisis.

2021 wordt hopelijk het jaar waarin de coronacrisis ten einde loopt en we de bakens kunnen gaan verzetten. In ons geval betreft dit de voorgenomen samenwerking met de ABG om samen een parochie te gaan worden. De teruglopende bezoekersaantallen, beschikbare voorgangers en inkomsten nopen ons om de weg naar eenwording versneld in te zetten en daarmee onze katholieke missie en presentie te waarborgen in Amsterdam-Oost.

Dezelfde uitdaging treft St Petrus Banden, Duivendrecht en de Graankorrel, want ook zij zullen hun keuzes moeten gaan maken. Welke bestuurlijke veranderingen er ook plaats vinden, we zullen de onderlinge samenwerking blijven voortzetten, met elkaar activiteiten organiseren en bestuurlijk helpen waar nodig.

Namens het Locatiebestuur wens ik u een hoopvolle advent en zalig kerstfeest toe. Dat we met elkaar verbonden blijven ook met degenen die alleen online deel kunnen nemen aan onze vieringen. Laten we in deze uitdagende tijd samen nieuwe wegen blijven zoeken om elkaar en anderen in Christus naam van dienst te zijn.

Hartelijke groet,  
Arthur Anderegg

---

## **NAZIT NA DE ZONDAGSVIERINGEN**

Alle beperkingen die corona ons het afgelopen jaar heeft opgelegd, hebben naar mijn idee geleid tot zondagsvieringen die blaakten van vernieuwing, elan en spiritualiteit.

De beperkingen hebben voorgangers, koren en andere betrokkenen geïnspireerd om bij de voorbereiding van de vieringen en de uitvoering daarvan, het onderste uit de kan te halen.

Toen het op een bepaald moment niet meer verantwoord was om na de diensten in de zijbeuk gezamenlijk koffie te drinken, was ik in eerste instantie zeer teleurgesteld. Juist het gezamenlijk koffiedrinken, de gesprekjes die je met andere kerkgangers voert, zijn voor mij de meerwaarde aan de zondagse viering, die zorgen voor verbinding.

De pastoraatsgroep koos voor een alternatief, de nazit. Ik was nogal sceptisch, immers nazitten na de vieringen met gastvoorgangers in de Vastentijd leverden meestal geen, of heel weinig geïnteresseerden op. Hoe anders ging dat nu, de laatste weken.

Steeds komen we na een viering met tien à vijftien mensen bij elkaar en dan wordt er minsten een half uur ècht inhoudelijk gepraat over de preek, over de gebeden en over de hele viering. Ik was diep onder de indruk en ben inmiddels een groot fan de nazit.

Iemand wees tijdens één van de eerste nazitten op het woord “homilie”, het chique woord voor “preek”. Maar eigenlijk betekent homilie een samenspraak, een gedachtewisseling over een belangrijk onderwerp.



En dat is precies wat er tijdens een nazit gebeurt. De preek tijdens de viering kunnen we alleen “consumeren”, tijdens de nazit hebben we een homilie: we kunnen op een structurele manier met elkaar van gedachten wisselen.

Ik hoop van harte dat we, ook als we weer gezamenlijk na de viering koffie en thee mogen drinken, de nazit “er in houden”!

Frans Woortmeijer

---

## **TUSSEN OUD EN NIEUW**

### **De Geest van God doorademt ons**

Een nieuw kerkelijk jaar van Advent 2020 tot Advent 2021 is begonnen. Door de corona zijn de Kerstdagen misschien minder gezellig. Maar toch worden we ook nu weer uitgenodigd om mee te doen in de hoopvolle goddelijke beweging van Christus tegen allerlei machten. Anno 2021 zijn het machten van angst, terreur, pandemie, complottheorieën, schuld en moedeloosheid.

We kunnen opademen met de liturgische adem van het Jaar. Dan laten we Christus opnieuw groot worden in ons leven en samenleven. Zijn Geest doorademt ons. In poëtische taal zegt Paulus dat de H. Geest zelf in ons zucht, als wij niet weten hoe te bidden (Romeinen 8).

De corona-pandemie brak hier op 27 februari 2020 uit. Van 15 maart tot 5 juli waren er geen vieringen mogelijk. We weten nog niet goed, hoe het verder moet met de kerk. Maar er ontstonden al nieuwe wegen en tekens van leven, zoals onze bestuursvoorzitter Arthur Anderegg elders in Hofnieuws beschrijft.

Pater Marianus zei in zijn Nieuwjaarspreek van 12 januari 2020: “Wij leven nog. Dus hebben wij nog genoeg tijd om onze Doopopdrachten te vervullen met goede daden en woorden! In dit perspectief mogen wij al onze talenten gebruiken om onze gemeenschap en onze medemens te helpen.

Door de Doop zijn wij geliefde kinderen van God. Dit is onze ware identiteit en inspiratie als gedoopte mensen. Dat moeten we goed bewaren in ons hart.”

### **Tussentijd en toekomst**

Sinds november en december 2019 waren we volop bezig om nieuwe plannen voor 2020 op te zetten. Dit vooral op basis van het verrassende missionaire en diaconale boek van James Mallon *‘Als God renoveert – de parochie van onderhoud naar bloei’*.

Daarin worden tien waarden voor een cultuuromslag beschreven. Weten we dit nog? De alsmat voortdurende coronacrisis duwt het verleden immers steeds verder terug in onze herinnering. Daarom wil ik nu even bewust terug kijken.

Deze tijd is een stille tussen-tijd tussen Oud en Nieuw, ook in de Kerk! Nog maar één jaar geleden zagen we alles in het perspectief van het Jaartheme 2019-2020 *‘Ga en vernieuw mijn Huis’*.

We zeiden tegen elkaar: laten we meer samen kerk als vrijwilligerskerk zijn!

Er was een inspirerende Parochie-zondagmiddag (10 november) met Diaken Han Hartog uit Diemen als stuwende kracht achter het project rond James Mallon. Deze middag noemden wij enthousiast *‘een proeftuintje’*....

We formuleerden samen aanbevelingen: om een gastvrij, uitnodigende kerk te worden, elkaar op onze talenten aan te spreken, creatievere liturgie te vieren.

Binnen het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus kwamen we in een groep met Han Hartog samen als denktank. Later is dit met administrator Bert Wooning voortgezet als Toekomstberaad: vanuit de Martelaren zijn Janneke de Bruin, Ari van Buuren en Frank de Haas deelnemers.



Met James Mallon was een landelijk congres gepland; dat is uitgesteld en gaat hopelijk in 2021 door. Nieuwe bijgestelde programma's zijn nodig. Mallon zal zijn boek wel moeten aanpassen. Inspireren wij elkaar hierbij? De toekomst wacht op ons...

### Hoe verder?

Paus Franciscus zegt het zo (Mallon 212): "Hoezeer zou ik woorden willen vinden om aan te moedigen tot een vuriger, vreugdevoller, edelmoediger, gedurfter hoofdstuk – vol van liefde tot het uiterste en van aanstekelijk leven! Geen enkele motivatie zal voldoende zijn, als het vuur van de Geest niet brandt in de harten."

Ari van Buuren, voorzitter Pastoraatsgroep

---

## VESPERVIERING IN DE VASTENTIJD

Stilaan is er een traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt gehouden.

De organisatie van de Vespers verzorgen we sinds enige tijd samen met de ABG-parochie. Dit doen wij ook om onze kracht en onze talenten te bundelen, mede met het oog op de toekomst van groeiende samenwerking.

In de Adventstijd zouden we samen komen in het derde Adventsweekend op zaterdag 12 december 2020.



Door de corona-maatregelen hebben wij moeten besluiten om de mooie middagactiviteiten zoals bijv. een meditatieve wandeling in de kerk niet door te laten gaan. Dat sloten we dan af met een Vesperviering m.m.v. een koor uit de ABG of onze Martelaren en een gezamenlijke maaltijd. Het waren altijd hoogtepunten!

Natuurlijk hopen wij volgend jaar in de Vastentijd op zaterdag 13 maart 2021 weer een mooie inspirerende middag te kunnen organiseren.

Graag hopen wij u dan opnieuw te ontmoeten.

Van harte welkom en graag tot ziens!

Namens de Pastoraatsgroep,  
Janneke de Bruin

## KERSTVIERINGEN 2020

We zijn op weg naar Kerstmis. Op Kerstavond en Kerstochtend zijn er weer mooie vieringen in onze kerk, maar het zal duidelijk zijn dat dat op een andere manier zal moeten gaan dan in voorgaande jaren.

Op Kerstavond, 24 december zijn er **twee vieringen** gepland:



Om **19.30 uur** is er een gezinsviering, waarin Frank de Haas en Erika van Hove zullen voorgaan en het PeeBee koor uit Diemen zal zingen.

Deze viering is specifiek bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen.



Om **22.30 uur** is de “Nachtmis”, waaraan Meerklank zijn medewerking verleent en Pastor Marianus en Ari van Buuren de voorgangers zullen zijn.

De twee geplande Kerstvieringen duren ieder precies één uur, zodat er gelegenheid is om de gewenste twee uren tussen de vieringen de kerk te “luchten”.

Natuurlijk zullen de vieringen ook uitgezonden worden via de livestream.



Op **Kerstochtend** vindt om **10.30 uur** een Eucharistieviering plaats, waarin Pastor Marianus voorgaat met cantores van Jubilemus Domino.





Uiteraard zijn al deze vieringen en tijden nog onder voorbehoud, voor het geval de coronamaatregelen door overheid of Bisdom worden aangescherpt. Houdt hiervoor de website en de nieuwsbrief in de gaten!

### **Inschrijving**

Voor al deze vieringen geldt dat er maximaal **30 kerkgangers** boven 12 jaar mogen zijn en dus is het noodzakelijk om van te voren in te schrijven.

Omdat veel van onze reguliere kerkgangers niet beschikken over internet kunnen zij zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat van de Hofkerk via telefoon 020 – 6653830.

**Dit kan tussen 29 november en 6 december.**

**Na 6 december** is inschrijving uitsluitend mogelijk **via een formulier** dat vanaf deze datum op de website van de Hofkerk geplaatst wordt. Zodra het aantal van 30 bezoekers voor een viering bereikt is, is deze viering “vol”.

Ondanks deze beperkingen hopen we toch op mooie, warme Kerstvieringen. U bent van harte uitgenodigd om er bij te zijn, zowel “live” als via de “livestream”.

---

## **KERSTSTALLENTENTOONSTELLING**

Dit jaar zou op 20 december de 23e kerststallententoonstelling van Bert Hilhorst geopend worden. Het beoogde thema van deze tentoonstelling was “Hollandse Meesters”.

Helaas maakt corona het onmogelijk om deze tentoonstelling op een verantwoorde manier vorm te geven.

Maar niet getreurd, helemaal zonder kerstgroepen hoeven we het niet te stellen. Bert maakt in de Noordbeuk een tafel met daarop een kleine selectie van groepen, die deel uit zouden maken van “Hollandse Meesters”, als een soort trailer voor 2021. Ook de Santons ontbreken niet in de Hofkerk.

Van **26 december** (2e kerstdag) tot en met 5 januari 2021 (met uitzondering van **1 januari**) is de Martelaren van Gorcum van **14.00 tot 16.00 uur** open voor een kort bezoekje. Daarbij kan men een kaarsje opsteken, wat mediteren of bidden en een eerste indruk krijgen van de kerststallententoonstelling van 2021/2022. Iedereen is van harte uitgenodigd.

## **ACTIE CK-CK**

Van een paar betrokken en verontruste parochianen ontving ik het volgende bericht:

### **Aktie CK-CK - Corona Kerst – Collecte Kerk**

*Enige parochianen zijn er zich van bewust dat de coronaperiode financieel niet gunstig is geweest voor de parochie, terwijl de uitgaven groeiden. Dit in verband met de voorschriften.*

*Zij willen verzoeken aan U, medeparochianen, die met Kerstmis niet in de gelegenheid zijn de Kerk te bezoeken, op de bankrekening van de Kerk te storten. Niet wachten maar doen!*

*Bankrekening NL13 INGB 0000 1225 88 t.n.v. Martelaren van Gorcum onder vermelding van Aktie CK-CK.*



*E.v. Hofnieuws zal de opbrengst worden vermeld. Iedere parochiaan, jong of oud, mag meedoen. Van harte ondersteunen wij de actie.*

Als penningmeester voel ik mij door deze oproep zeer gesteund en ontroerd en zal om te beginnen zelf meedoen. U ook? Aktie CK-CK.

Tim Stok

---

## **EEN ANDERE KERST**

Kerstmis 2020: het zal een andere Kerst zijn dan in de jaren hiervoor. Nog steeds wordt ons maatschappelijk en ons persoonlijk leven beheerst door het Coronavirus. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er twee hoopvolle ontwikkelingen: het aantal besmettingen loopt weer terug en er komen enkele kansrijke vaccins aan. En een derde positief teken is dat we tijdens de feestdagen thuis mogelijk met iets meer mensen bijeen mogen komen.

In een zwaar jaar als dit kijken we nog meer dan anders uit naar momenten van warmte, van hartelijk samenzijn, van verbondenheid. En als mensen 'van de Kerk' zien we verlangend uit naar de komst van het kind, naar licht in de duisternis, naar versterking van onze broeder- en zusterschap.

Het is nog iets te vroeg voor een uitgebreide terugblik op het voorbije jaar. Die komt nog wel. Wel wil ik iets zeggen over het kerkelijk jaar

van de parochie die ons dierbaar is. Veel activiteiten konden helaas niet meer. Wat wel kon: in de eerste maanden de kerk op zondagochtend openhouden voor een moment van stilte en bezinning, voor het opsteken van een kaars, voor wat bidden en mijmeren. Zo waardevol. En wat ook wel kon: vanaf begin juli weer met elkaar vieren, rekening houdend met de Coronaregels.



Bijeenkomen rond het Woord en de Tafel, inspiratie opdoen voor ons leven van alledag.

Zonder samenzang, maar wel met elke zondag de zang van enkele cantores uit onze koren. Ik vind ze prachtig, deze vieringen.

Misschien juist ook wel omdat ze wat soberder zijn, meer verstillig

brengen en daardoor tot meer aandacht en concentratie leiden.

Heel mooi is dat sinds enige tijd de vieringen ook op afstand meegemaakt kunnen worden. Iedere zondag wordt de viering 'gestreamd'. Behalve als kerkganger, ben ik ook regelmatig bij de vieringen betrokken als voorganger of als cantor. Dat doe ik met veel plezier. Ik vind het elke keer weer een voorrecht om mee te werken aan de verzorging van de mooie liturgie in onze kerk.

Kerstmis nadert. Het nieuwe jaar breekt weldra aan.

Dat de Kerst ons die zo sterk verlangde warmte biedt. Dat het nieuwe jaar in alle opzichten weer de ruimte biedt waar we zo naar uitkijken.

Een Zalig Kerstfeest en alvast een Zalig Nieuwjaar.

Frank de Haas

---

## RESULTAAT SAM'S KLEDINGACTIE



Het Team Sam's Kledingactie stuurde ons het bericht dat bij onze kerk ruim 470 kilo kleding en schoeisel is opgehaald afgelopen 24 oktober. Een geweldig resultaat!! Dank aan allen die spullen hebben ingebracht!! Sam's schrijft: *'door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar!!'*

Ady Karsten

## **WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID**

**17 t/m 24 januari 2021**

'Blijf in mijn liefde'. Deze oproep staat centraal tijdens de Gebedsweek voor Eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus uit het Johannes-evangelie (15,9). Zusters uit het oecumenische klooster in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid; zij bereidden deze Gebedsweek voor.

De Gebedsweek voor de Eenheid in januari vieren De Bron en De Martelaren altijd samen. Dit staat gepland op **zondag 17 januari 2021**. Door de corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om een gezamenlijke kerkdienst te houden in één van de beide kerkgebouwen. We hebben nu een creatieve oplossing bedacht. We houden afzonderlijke vieringen, maar met gezamenlijke voorgangers. In onze kerk gaan Janneke de Bruin en een dominee van De Bron voor. In De Bron gaan Ari van Buuren en een andere dominee van De Bron voor. In De Bron en Betondorp werken thans de parttime-predikanten Gerbrand Molenaar, René Visser en Margarietha Reinders.

### **Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen**

Jezus zei tegen zijn discipelen: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.' Hij blijft in de liefde van de Vader en wil die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid.

### **Verbinding met jezelf**

Wij zijn vaak verre van één. Onze lichamen en harten worden in verschillende richtingen getrokken. Ons verlangen is echter om één te zijn met onszelf en verbonden met Christus. 'Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie,' zegt Jezus. Een leven uit één stuk vraagt om zelfacceptatie. In Christus blijven is een innerlijke houding, die in de loop der tijd wortel schiet in ons. Het vraagt ruimte om te groeien. Het kan bedreigd worden door de zorg voor ons levensonderhoud en door afleiding, lawaai, drukte en de uitdagingen van het leven.

### **Verbinding met Christus**

'De grootheid van mijn Vader wordt zichtbaar, wanneer jullie veel vrucht dragen.' Los van de wijnstok kunnen we geen vrucht dragen.

Het leven van Jezus dat door ons heen stroomt, brengt vruchten voort. We moeten in zijn liefde blijven.

Jezus nodigt ons uit om zijn Woord in ons te laten blijven. Dan zal wat we vragen gebeuren. Door zijn woord dragen we vrucht. Als persoon en als kerk willen we één zijn met Christus: zijn gebod bewaren om elkaar lief te hebben.

### **Verbinding met anderen**

Verbondenheid met Christus vraagt om verbondenheid met anderen. Verdeeldheid onder christenen laat ons verder van God verwijderd raken. Veel christenen, die hier verdriet om hebben, bidden tot God om het herstel van de eenheid waar Jezus zelf ook voor bad. Zijn gebed is een uitnodiging om je tot hem te keren en dichterbij elkaar te komen. Dat vereist opoffering, maar we worden gesteund door het gebed van Christus zelf.

### **Verbinding met de wereld**

Wij leven als christenen in Christus' liefde, maar we leven ook in een schepping die zucht terwijl ze wacht om te worden bevrijd (Romeinen 8). In de wereld zien we lijden en conflicten. Door solidair te zijn met wie lijden, laten we de liefde van Christus door ons heen stromen. Het wonder van Pasen draagt vrucht in ons als we onze broeders en zusters liefde aanbieden en hoop koesteren. Spiritualiteit en solidariteit zijn met elkaar verbonden. Door in Christus te blijven, ontvangen wij kracht en wijsheid om op te treden tegen onrechtvaardige systemen. Als broeders en zusters van alle mensen gaan we op een nieuwe manier leven, met oog voor de hele schepping.

---

## **FILMAVONDEN AFGELAST**



I.v.m. het coronavirus zijn de filmavonden van de Hof der Verbeelding afgelast. Wanneer wij onze filmvertoningen voortzetten dan brengen wij u daarvan op de hoogte in Hofnieuws, via e-mail en in de kerk.

René van Eunen  
mede namens Ben Steggerda,  
Ari van Buuren en Liesbeth Wijkhuizen

## KiPa: KINDERPASTORAAT

### Kindernevendienst

Wij hebben een Advents-kindernevendiensten gepland op **13 december**. De kindernevendienst van 6 december ging niet door.

In 2021 starten we weer met de kindernevendienst op **10 januari**. Let op: deze datum kan nog worden veranderd.



We kiezen steeds dagen waarop minstens twee mensen de kindernevendienst kunnen houden - dit voor het geval een van ons in thuis-isolatie zit of ziek is.

Sinds november werkt Bert Hilhorst ook mee aan de voorbereiding en het houden van onze kindernevendiensten. Dat was voor ons een mooie verassing! Bert, van harte welkom in ons team!

### Kerstgezinsviering

Samen met het PeeBee-kinderkoor hebben we een oplossing gevonden voor het organiseren van een leuke en toch veilige Kerstgezinsviering.

We houden toch een **Kerstspel**, maar anders dan de andere jaren. We hebben het aantal repetities ingekort. De eerste repetitie is op zondagmiddag 13 december. (de exacte tijd komt op de website van de Martelaren:

<https://hofkerk.amsterdam/activiteiten/agenda>

Wij gaan dan de rollen verdelen en de tekst voor de kinderen lezen. Op maandag 14 december repeteert het PeeBee-koor kerstliederen in de St. Petrus Banden (Diemen) van 18:30 tot 19:30 uur.

Op maandag 21 december repeteren we met ons allen in de Martelaren van Gorcum van 18:30 tot 19:30 uur. Helaas houden we dit jaar **geen Kindje Wiegen** i.v.m. de Corona maatregelen.



### Eerste Communie

We plannen de bijeenkomsten met de kinderen, die de Eerste Communie doen, te hervatten in januari 2021 - mits dat veilig is voor iedereen.

Als de planning door mag gaan vieren de kinderen hun Eerste Communie op de **Tweede Paasdag 5 april** 10:30 uur in de Martelaren van Gorcum, met muzikale begeleiding van het PeeBee-koor. Pater Marianus en Diaken Han Hartog van de St. Petrus Banden in Diemen gaan voor.

### **PeeBee-koor**

Het PeeBee-koor is een gezellig kinderkerkkoor voor jongens en meisjes van 6 t/m 13 jaar. Het koor bestaat al sinds 1980.

Het heeft inmiddels vele mooie en leuke, speciaal voor kinderen geschreven, misliedjes verzameld. Het koor staat onder leiding van Marlies Zutt (dirigente) en Joost van Westing (pianist).

Het PeeBee-koor repeteert iedere week op maandagavond van 18:30 tot 19:30 uur in de kerk van de St Petrus' Banden-parochie in Diemen; het zingt vrijwel iedere maand tijdens de gezinsviering. Ook zingt het koor bij bijzondere vieringen zoals de Communieviering, Palmzondag en Kerst, en doet het vaak mee aan projecten rondom de Advent of de Vastentijd.

***Het Pee Bee-koor van onze Diemense buurparochie gaat nu ook zingen in onze Martelaren van Gorcum!***

Naast het zingen worden er soms ook leuke dingen met elkaar georganiseerd, zoals een uitgaansdagje naar een korenfestival of een tuinfeestje. Heb je interesse? Voor vragen kun je contact opnemen met Marlies Zutt (tel. 06-34380429).

Erika van Hove

---

## **DANKBERICHT**

*Naar aanleiding van het overlijden van de heer Wiro Rozestraten, (zie i.m. vorige Hofnieuws), ontvingen wij de navolgende mail van zijn dochter:*

Als afsluiting van een bijzondere periode wil ik u bedanken. Het overlijden van mijn vader Wiro, op 22 augustus, was emotioneel. Maar we hebben hem een goed afscheid kunnen geven, mede doordat dat kon in de 'Martelaren'. Het feit dat we hem daarnaartoe hebben kunnen begeleiden heeft ons als familie erg goed gedaan.

De cirkel was daarmee echt rond gemaakt. Achteraf zei zijn zus, Nanny, ook dat hij het ooit tegen haar heeft gezegd, dat hij dat graag wilde!

De dienst zelf werd heel fijn voorbereid met mijn moeder, mijn zus en mij door de pastor, waardoor het een prachtige mix werd van katholieke elementen en persoonlijke herinneringen.

Ook heel mooi vond ik het In memoriam dat de heer Nypels, in het kerkblad heeft geschreven. Mijn moeder heeft naar aanleiding daarvan nog een aantal condoleances van parochieleden ontvangen. En tenslotte afgelopen week, waarin bij Allerzielen de naam van mijn vader genoemd werd in de kerk.

Persoonlijk vond ik het ook geweldig dat de mensen die naar de kerk kwamen (uit Huizen en Woerden) heel erg verrast waren door de Linnaeushof.

De meesten hadden niet verwacht zo'n mooi stukje Amsterdam aan te treffen. Een aantal heeft nog een wandeling gemaakt om de Hof goed te bekijken. Ik was er zelf een beetje trots op!

Nogmaals, ook namens mijn moeder, heel erg bedankt voor uw inzet om dit mogelijk te maken, en uw betrokkenheid bij mijn vader.

Hartelijke groet,  
Marian Noorthoek-Rozestraten

---

## **HOFNIEUWS PER POST?**

### **Aan de Hofnieuws-ontvangers die per post het blad ontvangen**

Het is al weer geruime tijd geleden dat wij een bijdrage hebben gevraagd voor het bezorgen van Hofnieuws per post. Ja, en als volgend jaar weer de postzegels met vijf eurocent worden verhoogd, is de verzending de laatste twee jaar al 9 cent duurder geworden.

Dus graag wat overmaken voor de steeds duurdere bezorging van Hofnieuws per post!

Er zal weer alles aan worden gedaan om Hofnieuws de komende tijd in uw brievenbus te bezorgen.

Bij voorbaat reeds onze dank. En al vast goede feestdagen en naar wij hopen een corona-vrij 2021.

Iedereen mag gireren voor Hofnieuws op NL95INGB0003158376 t.n.v. Hofnieuws, Diemen.

Hartelijke groet,  
Jan Hilhorst

*Alle medewerkers van Hofnieuws*

*wensen u heel veel twinkeltjes  
in de ogen en in het hart!*

*Tijdens Kerstmis  
maar ook in het nieuwe jaar  
dat bijna start!*





## LITURGIEKALENDER

zondag 6 december 10.30 uur	<b>Eucharistieviering</b> <b>2° zondag van de Advent</b> M. Jehandut en A. v. Buuren	m.m.v. cantores Meerklank
zondag 13 december 10.30 uur <b>[kindernevendienst]</b>	<b>Woord- en Communieviering</b> <b>3° zondag van de Advent</b> A. v. Buuren en mw. O. de Vries	m.m.v. cantores LWM
zondag 20 december 10.30 uur	<b>Woord- en Communieviering</b> <b>4° zondag van de Advent</b> F. de Haas en mw. J. de Bruin	m.m.v. cantores Jub. Domino
donderdag 24 dec. 19.30 uur	<b>KERST - Gezinsviering</b> F. de Haas en mw. E. van Hove	m.m.v. PeeBee koor
22.30 uur	<b>KERST - Eucharistieviering</b> M. Jehandut en A. van Buuren	m.m.v. cantores Meerklank
vrijdag 25 december 10.30 uur	<b>Eucharistieviering 1° Kerstdag</b> M. Jehandut	m.m.v. cantores Jub. Domino
zondag 27 december 10.30 uur	<b>Woord- en Communieviering</b> mw. E. Molenaar en mw J. de Bruin	m.m.v. cantores
zondag 3 januari 2021 10.30 uur	<b>Eucharistieviering</b> M. Jehandut en A. van Buuren	m.m.v. cantores Jub. Domino
zondag 10 januari 10.30 uur <b>[kindernevendienst]</b>	<b>Woord- en Communieviering</b> <b>Doop van de Heer - Driekoningen</b> F. de Haas en F. Woortmeijer	m.m.v. cantores Meerklank
zondag 17 januari 10.30 uur	<b>Oecumenische viering</b> <b>Martelaren v. Gorcum en de Bron</b> Mw. J. de Bruin en dominee	m.m.v. cantores LWM
zondag 24 januari 10.30 uur	<b>Eucharistieviering</b> M. Jehandut en mw. E Molenaar	m.m.v. cantores Jub. Domino

**Kerk open van 26 december t/m 5 januari 2021 van 14.00 tot 16.00 uur m.u.v vrijdag 1 januari 2021)**

*Alle genoemde tijden en voorgangers zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.*

*Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste info*