

BEDANKEN

Lieve parochianen. Namens paters Yan Asa, James Arul en mijzelf, wil ik alle parochianen van de Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap bedanken voor uw aandacht, gebed, liefde, beterschapswenskaarten en bemoedigingswoorden die wij van u tijdens onze ziekteperiode hebben ontvangen. Uw gebed voor onze genezing is door God verhoord. Wij zijn allemaal genezen. Nogmaals, hartelijk dank met Gods zegen!

P.Marianus Jehandut SVD.

PASTORAAL WOORD

Dromen naar het nieuwe normaal

Lieve parochianen, wat voor goeds brengt de coronapandemie ons? Ik denk aan tenminste drie positieve aspecten. Er wacht ons een betere toekomst.

Velen van ons zijn nu al een jaar aan huis gekluisterd. Ook wij, de drie paters SVD uit Duivendrecht, waren besmet geraakt. Maar wij zijn nu hersteld. We zorgen voor elkaar. We volgen vaak bezorgd het nieuws. We denken aan onze parochianen die kwetsbaar zijn, zich eenzaam en alleen voelen.

Onze droom is, dat we na de pandemie weer dichterbij elkaar kunnen komen. Dat we samen kunnen zijn in de stad. Dat we van de zon kunnen genieten. Dat we weer kunnen feest vieren en lachen. Dat we op vakantie kunnen gaan. Dat we weer met collega's kunnen discussiëren. En dat we ook weer over de toekomst en het werk van de kerk kunnen vergaderen en dromen.

Kortom: dit alles, het zal een droom zijn!

Het vaccineren tegen covid19 is volop gaande. Het virus stortte ons in een onzekere wereld. We leven dag en nacht binnen vier muren. We zijn bang voor het aanraken. Buiten dragen we mondkapjes en passeren we de ander op anderhalve meter!

Covid19 heeft onze levensstijl en ons functioneren veranderd. Wij dromen naar het nieuwe normaal. Ik ben er zeker van, dat we de pandemie zullen overleven en dat ons een betere toekomst wacht.

Misschien kunnen we dromen over de positieve resultaten die het covid19 ons bracht. Laat ik hier drie aspecten noemen.

1. We versterken onze relaties. Coronavirus heeft ons gedwongen elkaar anders en creatief nabij te blijven. We hebben manieren gevonden om via sociale media in contact te blijven. Ook kwamen er livestream-vieringen. PG- en LB-vergaderingen hebben we via zoom voortgezet.

Wij kunnen ervan dromen, dat al deze prachtige zaken straks voortgang vinden.

2. We creëren innovaties om met elkaar verbonden te blijven en elkaar te helpen. De lockdown- en quarantaineperiodes brengen velen op nieuwe ideeën om de beperkingen te verslaan en onze gemeenschappen te helpen. Bedrijven zijn in staat om nieuwe product- en dienstenpakketten uit te vinden en daarbij de nieuwste trend te volgen. Er is een nieuwe manier van kopen ontstaan.

3. Het onderwijs is gedigitaliseerd! De pandemie werd een bedreiging voor het hele onderwijssysteem in de gehele wereld. Scholen, universiteiten en hogescholen zijn gesloten. Onderwijsdeskundigen vonden een nieuwe manier om deze enorm uitdagende reeks van gebeurtenissen te overwinnen. 'Online' is de nieuwe manier van onderwijs en vergaderen gevonden.

Wij zitten nu midden in de veertigdagentijd op weg naar Pasen toe. We vieren Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Pasen is het vieren van de opstanding van de Heer uit de dood. Moge de Verrezen Heer ons brengen naar het nieuwe normaal, dat komen zal. Vervolgens vieren we Hemelvaart en Pinksteren. Moge de Heilige Geest ons inspireren tot nieuwe dromen!

Tenslotte wens ik u alvast Zalig Pasen en Pinksteren toe.

Pastor Marianus Jehandut SVD

***Soms moet je de toekomst
gewoon op je laten afkomen!***

Loesje

VAN DE VOORZITTER

Inmiddels zijn we 1 jaar verder en zitten wij helaas nog steeds midden in de Coronacrisis. Gelukkig is er nu wel licht aan het eind van de tunnel met de beschikbaarheid van vaccins.

Het kan echter makkelijk tot ver in de zomer duren alvorens iedereen zijn vaccinatie heeft gehad. En dan nog zullen er mensen zijn zonder vaccinatie en is er een kans dat nieuwe varianten van corona opduiken die een nieuwe ronde van vaccinaties noodzakelijk maken. Je zou met dit vooruitzicht de moed kunnen verliezen dat het leven zoals het was voor corona nooit meer zal terugkomen.

We weten het niet en daarom laten we vasthouden aan de strofen van dit gebed: *“God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.”*

Zoals mijn vroegere inspirator Paul de Blot SJ zei: Uit elke crisis komt nieuw leven voor, vergelijkbaar met de herfst waar alles dood lijkt te gaan, waarna de lente begint, en er weer iets nieuws opbloeit.

Ons kerkzijn is veranderd: veel is niet door gegaan maar daarentegen zijn er nieuwe initiatieven ontstaan, die perspectief bieden voor onze toekomst. Om maar een paar zaken te noemen: onze kerkdiensten zijn dankzij deze crisis nu eindelijk op afstand via de website mee te beleven zowel live als achteraf. Vieringen worden gemiddeld door 40 of meer mensen bekeken. We hopen dat u inmiddels zelf al een keer heeft meegekeken om te ervaren, dat je ook op deze manier verbonden kunt zijn met onze kerk.

Een ander nieuw initiatief is de nazit na elke viering. Nu er geen koffie meer wordt geschonken is dit een nieuwe manier van ontmoeten geworden waar parochianen met elkaar en met de voorganger in gesprek kunnen gaan. Zo hopen en willen we op een kleinere schaal stimuleren dat mensen bijeen komen om elkaar te inspireren en te bemoedigen.

Een mooi, nieuw initiatief, is de leeskring die ons samenwerkingsverband Clara & Franciscus organiseert rondom de pauselijke encycliek Fratelli Tutti op 11 en 25 maart.

Kunnen dit soort activiteiten veilig plaatsvinden? Ja, dat kan want we hebben diverse goed geventileerde ruimtes beschikbaar (de sacristie, de koffiebeuk, de noordbeuk) waar je op gepaste afstand van elkaar kunt zitten en praten.

Uiteraard blijft het ieders verantwoordelijkheid om de 1,5 meter afstand te bewaren en een mondkapje te dragen als je door de ruimte beweegt. Er worden geen drankjes geserveerd maar u kunt altijd uw eigen thermoskan meenemen. En straks als het mooi weer wordt, is ook de tuin een prachtige plek om bij elkaar te komen. In alle gevallen: neem contact op met het secretariaat om te kijken of de ruimte beschikbaar is: secretariaat@hofkerk.amsterdam.

Locatiebestuur en Pastoraatsgroep vergaderen al sinds enige tijd digitaal. Ook voor onderlinge bijeenkomsten kunnen we als parochie ondersteuning bieden.

U kunt gebruik maken van het video-vergaderen via Zoom (Tim Stok heeft een abonnement). Voor kleinere bijeenkomsten is videobellen met whatsapp handig. MS Teams en Google Meet zijn ook opties, die u kunt uitproberen.

Kortom er zijn in deze tijd gelukkig genoeg mogelijkheden om zowel fysiek als digitaal bijeen te komen. We horen graag van u als u hierbij ondersteuning nodig heeft.

Vanuit de bestuurlijke kant is als enig nieuws dat Olaf Olmer en ik ons hebben aangemeld als bestuurslid van Clara & Franciscus. We hopen op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren om de samenwerking tussen de parochies financieel en bestuurlijk toekomstbestendig te laten worden.

De huidige crisis heeft een aantal problemen versneld aan het licht gebracht en de komende tijd zullen hiervoor structurele oplossingen moeten worden gevonden. Met name het onderhoud en de exploitatie van de kerkelijke gebouwen zijn zorgelijk. Onze parochie staat er in dat opzicht gelukkig redelijk goed voor, al blijft het van groot belang dat iedere parochiaan mee blijft doen aan de Kerkbalans. Net als bij een vereniging bestaat onze parochie bij de gratie van uw jaarlijkse of maandelijkse bijdrage (minimaal Euro 10 per volwassene per maand) naast de collecte. Alleen zo kunnen we onze parochie behouden als vitale gemeenschap. Ik wens u alvast een zalig paasfeest.

Hartelijke groet,
Arthur Anderegg



REINHOLD NIEBUHR - Geïnspireerd op het gebed van Franciscus van Assisi

Gebed om kalmte

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik kan veranderen, en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.

Om één dag tegelijkertijd te leven.

Om van één moment tegelijkertijd te genieten.

Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede.

Om deze zondige wereld, net zoals Jezus deed, te aanvaarden zoals hij is, niet zoals ik zou willen.

Om erop te vertrouwen dat U alle dingen zal rechtzetten als ik me aan Uw wil overgeef.

Zodat ik in dit leven gelukkig genoeg zal zijn en voor altijd volmaakt gelukkig met U in het volgende leven. Amen.

BROEDER- EN ZUSTERSCHAP – FRATELLI TUTTI

Op het moment dat ik deze regels schrijf hebben we twee vieringen gehad in de cyclus Broeder- en Zusterschap en is de leeskring Fratelli Tutti één maal bij elkaar geweest, waarbij de deelnemers gepraat hebben over de inleiding en de eerste twee hoofdstukken van de encycliek.



Al een aantal jaren bereid ik, als opvolger van Bert van Horssen, de jaarlijkse cyclus van gastsprekers voor, de laatste jaren in samenwerking met Frank de Haas.

Daaruit zijn een aantal prachtige vieringen voortgekomen, met enkele ongeëvenaarde sprekers.

Met plezier denk ik terug aan de themavieringen over de vorige encycliek van Paus Franciscus, Laudato Sí; ook de cyclus over psalmen is wat mij betreft een succes geworden.

Meerwaarde bij deze themavieringen was de “nazit”, waarbij de gast-spreker of - spreekster nog eens uitgebreid kon uitweiden over de zaken, waarop hij/zij tijdens de overweging slechts kort kon ingaan. Verder was de nazit een dialoog, in tegenstelling tot de overweging. Toen was de nazit nog een bijzonderheid, nu is het een onverwacht mooi bijproduct van de corona-crisis.

Door een gelukkig toeval vindt er op dit moment naast de drie themavieringen over Broeder- en Zusterschap gelijktijdig een leeskring plaats over Fratelli Tutti.

Dit is een initiatief van Gerard Moorman, als lid van de Laudato Sí werkgroep, en zuster Melina uit de AnnaBon. De bijeenkomsten zouden oorspronkelijk in de AnnaBon plaatsvinden, maar omdat er in de Hofkerk meer ruimte was, zijn ze in verband met de beperkingen door corona naar onze kerk verplaatst.

Deze combinatie van Vierhuis en Leerhuis, door toeval ontstaan, spreekt mij zeer aan. In de thema-vieringen wordt er door een gast-spreker ingegaan op één of meerdere aspecten van de Broeder- en Zusterschap, zoals verwoord in de encycliek. Hierop kan in de nazit door de daarbij aanwezigen nader worden ingegaan.

De leeskring gaat meer gestructureerd op de inhoud van de encycliek Fratelli Tutti in aan de hand van leesopdrachten en vragen die zijn samengesteld door de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

In deze combinatie wordt op een evenwichtige manier verbinding gemaakt tussen het Vierhuis en het Leerhuis.

Voor de toekomst zouden we misschien van te voren en doelbewust naar deze combinatie moeten kijken. Hoewel nu nog onbekend, wanneer er weer nieuwe themavieringen met gastsprekers zullen plaatsvinden en over welk onderwerp dat zal gaan, lijkt het mij een goede zaak van te voren deze combinatie van Vier- en Leerhuis na te streven.

Blijft nog over het Diensthuis, in onze parochie altijd ietwat ondergesneeuwd. Een encycliek die oproept tot Broeder- en Zusterlijke liefde en verbinding, biedt natuurlijk een kans bij uitstek om er ook het Diensthuis bij te betrekken.

Er wordt nagedacht over een poging, om als parochie ook het Diensthuis in deze themacyclus te integreren. De gedachten hierover moeten echter nog nader bekeken en besproken worden en op haalbaarheid getoetst. Maar we houden u op de hoogte!

Frans Woortmeijer

1^{ste} THEMAVIERING BROEDER- EN ZUSTERSCHAP

28 februari 2021

Crisis als kans

Op 4 oktober 2020 bracht paus Franciscus een nieuwe Encycliek uit: *Fratelli Tutti*. Hij wordt geïnspireerd door St. Franciscus van Assisi, wiens feestdag 4 oktober is. De titel verwijst naar een van zijn geschriften, waarin hij zijn medebroeders op het hart drukt elk mens lief te hebben.

Deze encycliek las ik kort na publicatie. Toen was ik somber door de pandemie, maar vooral door verwarring in de samenleving. Ik was niet gerust op de verkiezingsuitslag in de VS. Wat is er aan de hand wanneer politieke leiders feiten als meningen afdoen en hun eigen meningen zo hard verkondigen, dat mensen denken dat het om feiten gaat? Allerlei complottheorieën gaan rond. Doet de waarheid er nog toe?

Ik hoopte houvast te vinden in *Fratelli Tutti*. Paus Franciscus heeft groot moreel gezag door wat hij zegt, maar vooral door wat hij doet. Ik las de encycliek als een lange brief van een wijze grootvader in het geloof, wiens visie troost en inspiratie biedt.

Paus Franciscus schreef deze encycliek tegen de achtergrond van de pandemie. Alleen door samen te werken kunnen we zulke mondiale problemen aanpakken. De paus ziet deze crisis ook als kans om de mondiale samenleving beter te behartigen, met meer zorg voor de aarde en de meest kwetsbare mensen.

Barmhartigheid

In zijn visie staat barmhartigheid centraal.

Daarom geeft hij het beroemdste Bijbelverhaal over barmhartigheid een prominente plek in de encycliek: de parabel van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37). De boodschap van deze parabel is voor ons even relevant als voor de toehoorders in Jezus' tijd.

De wetgeleerde stelt de vraag naar eeuwig leven. De eerste associatie van veel mensen is, dat dit gaat over een leven na de dood. Maar Jezus zet de wetgeleerde – en ons – met beide voeten op de grond. Het gaat om God dienen met hart en ziel. Dat betekent tegelijkertijd leven vanuit barmhartigheid voor je naaste. Je kan God niet dienen als je je naaste niet liefhebt.

Jezus draait de vraag van de wetgeleerde om! Het gaat er niet om wie jouw naaste is, of met wie je je verbonden moet voelen en met wie niet, of wie wel bij ons hoort en wie niet.

Het moet enorm provocerend zijn geweest, dat Jezus uitgerekend een Samaritaan noemt. Samaritanen waren 'outsiders'. Niet de 'insiders': de priester en de leviet worden ten voorbeeld gesteld. Confronterend en liefdevol tegelijk leidt Jezus de wetgeleerde tot de conclusie, dat de juiste vraag niet is: wie is mijn naaste? Maar: hoe word ik tot naaste van de ander?

Ook voor ons is deze parabel confronterend. Jezus maakt duidelijk, dat gelovig-zijn op zich niet zoveel betekent. Als je onverschillig bent voor het lijden van anderen, heb je er niets van begrepen. In Mattheüs 25 gebruikt Jezus felle woorden: "Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij niet op."

Geloven gaat niet om uitsluiting van anderen, maar om verbondenheid: met God, je naaste, heel de schepping. Wij zijn allen broeders en zusters.

Cultuur van onverschilligheid of ontmoeting

Wat gebeurt er, als je deze overtuiging toepast op de samenleving?

Precies dit doet Paus Franciscus in *Fratelli Tutti*. De encycliek is een soort 'Imagine', het lied met de droom van John Lennon. Imagine! Stel je eens voor, dat we echt als broeders en zusters met elkaar zouden samenleven op deze wereld. Hoe kunnen we onze economie, politieke structuren en cultuur zo inrichten dat we die droom waarmaken?

Eerst kijkt de paus naar de huidige situatie. Hij uit scherpe kritiek op economische en politieke systemen waardoor mensen langs de kant van de weg worden achtergelaten, in armoede, ongezien. Veel problemen vloeien voort uit een 'cultuur van onverschilligheid'. Daarmee bedoelt hij, dat we niet meer naar elkaar omzien en in de ban raken van een 'koortsachtig consumentisme'. Symbolisch voor zo'n cultuur zijn de muren, die worden opgetrokken rondom rijke buurten of rijke werelddelen. De paus is duidelijk: een samenleving waarin spullen en welvaart op de eerste plaats staan en mensen zich niet bekommeren om anderen, is een ongezonde samenleving.

Tegenover deze 'cultuur van onverschilligheid' pleit de paus voor een 'cultuur van ontmoeting'. We hebben allemaal de neiging om angstig te reageren op vreemden, we hebben vooroordelen. Maar als je die ander werkelijk ontmoet, blijkt steevast dat die ander helemaal niet zo anders is.

In het Jeannette Noëlhuis waar ik woon, raken mensen uit heel verschillende culturen en religies verbonden met elkaar, simpelweg door samen een huishouden te runnen en met elkaar op te trekken. Het belangrijkste is niet eens dat mensen een dak boven hun hoofd of te eten hebben. Het belangrijkste is dat mensen gekend en gezien worden, omdat ze weten dat er anderen zijn die om hen geven. Het is een groot voorrecht om zoveel verschillende mensen te leren kennen als broeders en zusters. En het geeft me ook hoop dat het kan: broederschap tussen alle mensen op aarde.

Realisme en hoop

Sommige critici doen *Fratelli Tutti* af als onrealistisch, hemelfietsrij. Maar ik denk dat je terecht de vraag kan stellen: is het dan zo realistisch om door te gaan op de oude manier? Stevenen we zo niet af op een wereld die onleefbaar is geworden door vervuiling, klimaatverandering of gewelddadige conflicten?

Paus Franciscus schetst met zijn pleidooi voor barmhartigheid en verbondenheid de weg naar een mondiale samenleving waarin de menselijke waardigheid centraal staat. Hij biedt ons met *Fratelli Tutti* een solide moraal kompas: wij zijn broeders en zusters van elkaar, laten we die overtuiging zo goed mogelijk proberen waar te maken hier op aarde.

De woorden van Deuteronomium 30, 10-14 zijn hoopgevend: zo onmogelijk is het allemaal niet, het kan echt, als we het willen en ons ervoor inzetten.

Gerard Moorman

2^{de} THEMAVIERING BROEDER- EN ZUSTERSCHAP 7 maart 2021

Interreligieuze dialoog en oecumenische samenwerking

Nog steeds ben ik bezig om de nieuwe Encycliek 'Fratelli Tutti' van onze Paus Franciscus te lezen. Mijn persoonlijke indruk is, dat de Paus precies op de hoogte is van de sociale, politieke en economische problemen in onze wereld van nu.

In deze encycliek raakt hij alle aspecten van de samenleving wereldwijd hard aan. Naast kritiek biedt hij ook een nieuw perspectief om uit die problemen te kunnen komen.

Natuurlijk heeft onze paus deze encycliek geschreven vanuit christelijk perspectief, maar ook zijn scherpe analyse van de situatie in onze wereld is enorm inspirerend. In Themaviering 1 over Broeder- en Zusterschap liet Gerard Moorman ons kennis maken met de kritiek van de paus op onverschilligheid en consumentisme en met zijn oproep tot vriendschap over de grenzen heen.

Hier wil ik stilstaan bij de interreligieuze dialoog en oecumenische samenwerking in de geest van de broederlijke en zusterlijke liefde. Paus Franciscus spreekt daarover vooral ook vanuit zijn persoonlijke ervaringen tijdens zijn ambtsuitoefening als Hoofd van de R.K. Kerk wereldwijd.

Inspiratiebronnen

De Paus vertelt ons over zijn inspirerende ontmoeting 26 mei 2018 in Rome met Bartholomeüs, de oecumenische patriarch van Constantinopel, het huidige Istanbul. Beiden hebben vaker gesproken over de nood aan en zorg voor de schepping.

Verder vertelt hij ons over zijn bijzondere ontmoeting met groot-imam Ahmed Al-Tayyeb tijdens de interreligieuze samenkomst 6 februari 2019 in Abu Dhabi. Hij is de huidige groot-imam van de al-Azhar universiteit in Kaïro.

Een dag eerder tekenden beiden een gezamenlijk document over Broederschap, dat terrorisme scherp veroordeelt en opkomt voor vrijheid en vrouwenrechten. God heeft alle mensen met gelijke rechten, plichten en waardigheid geschapen en roept hen op om als broeders en zusters in vrede samen te leven.

Onze Paus noemt de patriarch en de groot-imam inspiratiebronnen voor zijn tweede Encycliek 'Laudato Si'. Daarin wordt beschreven dat economie, politiek, maatschappij en kerk gericht moeten zijn op het behoud van de schepping en het verbeteren van de leefomstandigheden van de zwaksten.

Wij weten ook dat St. Franciscus de grootste inspiratiebron blijft voor onze huidige paus wat betreft de interreligieuze dialoog en oecumenische samenwerking. De heilige Franciscus noemde zon, zee en wind als zijn broeders. Overal waar hij kwam, zaaide hij vrede en liep hij schouder aan schouder op met wie arm, aan hun lot overgelaten, gebrekkig en uitgestoten waren: de minsten van zijn broeders en zusters. In deze context kunnen we de boodschap van Exodus 20, 1-17 goed plaatsen. Ons geloof heeft altijd te maken met de verticale en horizontale aspecten van ons leven.

Het verticale aspect gaat over onze verbinding en omgang met God. Het horizontale aspect gaat over onze goede verbondenheid en omgang met elkaar als zusters en broeders en met de natuur om ons heen. Dit komt ook in de Tien Geboden tot uitdrukking.

Eigen ervaringen en profetische dialoog

In deze Encycliek herken ik mijn eigen ervaringen met de inter-religieuze dialoog en de oecumenische samenwerking. Ik herken het zowel vanuit mijn ervaringen 10 jaar lang in de Schilderswijk te Den Haag, als nu hier in Amsterdam-Oost. Hier denk ik aan het platform Breed Interreligieus Overleg en het Kiemkracht- en Hangmannen-project in de Anna Bonifatius- en Gerardus Majella-kerk.

Eerder had ik ook een mooie ervaring tijdens mijn verblijf van een jaar bij een moslim-familie. Dat was in 1980 op Flores in Indonesië, toen ik op de middelbare school zat. Daar ervaarde ik veel positieve aspecten van het leven, zoals: elkaar helpen en verzorgen, in vrede en liefdevol met elkaar samenleven, elkaar respecteren, enz. Vanuit deze ervaringen kan ik zeggen dat iedere mens - met welke religieuze achtergrond dan ook - gewoon een mens van vlees en bloed is, zoals u en ik. Allen zijn wij broeders en zusters van en voor elkaar.

Jezus was ook iemand, die zo dicht bij de mensen stond. Hij keek niet alleen naar de problemen van de mensen om zich heen. Hij handelde direct om de samenleving te verbeteren. Door zijn profetische actie in de tempel (Johannes 2,13-25) liet Hij aan de Joden weten, dat ze geen respect toonden voor Gods huis. Jezus wilde de functie van Gods huis als gebedshuis weer recht zetten. Daarnaast hielp Jezus ook de kwetsbare mensen door de tekenen die Hij deed: zieken genezen, lammen laten lopen, blinden ziende maken, hongerenden te eten geven, enz. Door dit alles liet Jezus aan de mensen toen en nu aan ons zijn profetische dialoog zien.

Missie, dialoog en samenwerking

De interreligieuze dialoog en de oecumenische samenwerking in de geest van de broederlijke en zusterlijke liefde zijn heel urgent in onze moderne tijd. Deze thema's staan sinds 2000 ook hoog op de missionaire agenda van ons als Paters SVD wereldwijd. Wij hopen dat steeds meer mensen mee willen doen aan de interreligieuze dialoog en de oecumenische samenwerking.

Door deze dialoog en samenwerking kunnen we het gevoel van Zuster- en Broederschap meer en meer ervaren in ons dagelijks leven.

Pastor Marianus Jehandut SVD

KERKBIJDRAGE 2021 EN AKTIE CK-CK

In een vorige bericht heeft een parochiaan zich hard gemaakt voor de CK-CK actie: Corona Kerst – Collecte Kerk. Onder deze noemer hebben wij euro 925 ontvangen. Dank, gulle gevers en dank, parochiaan voor deze inzet. Goed gelukt!

De Kerkbijdragen over 2020 waren nog redelijke stabiel: euro 19.127 (2019 euro 19.860). Waar een groot tekort zat waren de collectes en de activiteiten als huwelijken en uitvaarten. Deze inkomsten kwamen uit op euro 15.864, wat euro 10.759 minder is dan in 2019 (euro 26.623).

Deze grote tegenvaller is natuurlijk deels corona gerelateerd, maar dat maakt de tegenvaller niet minder pijnlijk.

Voor 2021 is het beleid ingezet dat wij van alle volwassen parochianen hopen op een vaste bijdrage van tenminste euro 10 per maand.

Ook vragen wij bij alle activiteiten, inclusief de collectes tijdens de vieringen, een bedrag van tenminste euro 5 ten behoeve van de onkosten.

Het blijft toch raar dat er bij iedere dienstverlening of club een contributie of entreegeld wordt betaald, maar dat een vaste bijdrage in katholieke kringen nog niet gewoon is.

Een nieuw voorbeeld zijn onze streaming-activiteiten. De camera en de voorzieningen hebben circa euro 5.000 gekost.

Er is een ploeg van vrijwilligers die actief zorgt dat er wekelijks uitzendingen zijn. Helaas zijn de bijdrages van de kijkers nog minimaal. Is de uitzending de kijker nu echt geen euro 5 waard?

Het locatiebestuur is dankbaar voor de inzet van de musici en cantores tijdens de vieringen in 2021. Er is met de koren een eenmalige afspraak gemaakt over de vergoeding van de kosten, die daarmee verbonden zijn. Na overleg met de koren komt er in 2022 een nieuwe regeling voor vergoedingen.



Helaas zal deze regeling ook meteen een bezuiniging voor de koren moeten zijn. Het locatiebestuur heeft echter goede hoop dat de creativiteit binnen de koren een antwoord zal vinden op de bezuiniging.

Mag de parochie ook in 2021 weer op uw kerkbijdrage rekenen? Hartelijk dank.

Tim Stok
Budgethouder

PAUS FRANCISCUS IN IRAQ

Paus Franciscus bracht 5-8 maart een bijzonder bezoek van heling en verzoening aan Iraq. Het was een uniek bezoek, dat geen wereldlijk leider zo had kunnen brengen. De Paus nam het risico, dat meer dan de moeite waard is gebleken.

De Paus ging ter ondersteuning en vertroosting van de – wegens vervolging met name in 2014-2017 door ISIS – sterk geslonken christelijke minderheid.

Bovendien wilde hij in dialoog en samenwerking met de moslims treden.



Dit vond plaats, terwijl wij in onze parochie dat weekend op 7 maart de 2^{de} Themaviering n.a.v. de pauselijke Encycliek *Fratelli Tutti* hielden. Het was bijzonder, hoe dit alles samen kwam. Hierover kunt u in dit Hofnieuwsnummer een en ander lezen.

Hierna vindt u de tekst in mijn vertaling van het gebed, dat de Paus op 6 maart in Ur heeft gebeden samen met joden, christenen, moslims, yezidi's en mandaeërs.

Het is Ur, waar God Abraham wegriep naar het Beloofde Land. Deze horizon is inspirerend tot op vandaag.

Ari van Buuren

GEBED VAN DE PAUS: als Zonen en Dochters van Abraham

Almachtige God, onze Schepper, U houdt van onze menselijke familie en elk werk van uw handen.

Als kinderen van Abraham: Joden, Christenen en Moslims tezamen met andere gelovigen en alle mensen van goede wil danken wij U dat U ons Abraham, een bijzondere zoon van dit edele en geliefde land, gegeven hebt om onze gemeenschappelijke vader in geloof te zijn.

Wij danken u voor zijn voorbeeld als een man van geloof, die u totaal gehoorzaamde, zijn familie en stam en geboorteland achterliet: gereed voor een land dat hij niet kende.

Wij danken U ook voor dit voorbeeld van moed, veerkracht, geestkracht edelmoedigheid en gastvrijheid ons getoond door onze gemeenschappelijke vader in geloof.

Wij danken U in het bijzonder voor zijn heroïsch geloof, blijkend uit zijn bereidheid om in gehoorzaamheid aan Uw gebod zelfs zijn zoon te offeren. We weten dat dit een extreme test was die hij toch glorieus doorstond daar hij onvoorwaardelijk vertrouwde op U, die barmhartig bent en altijd de mogelijkheid van een nieuw begin biedt.

Wij danken U omdat U door onze vader Abraham te zegenen hem tot een zegen voor alle volkeren maakte.

Wij vragen U, de God van onze vader Abraham en onze God, om ons een sterk geloof te geven: een geloof overvloedig in goede werken, een geloof dat onze harten opent voor U en voor al onze broeders en zusters; en een grenzeloze hoop, die in staat is om in elke situatie Uw trouw aan Uw beloften te ontwaren.

Maak elk van ons tot een getuige van Uw liefhebbende zorg voor alle mensen, in het bijzonder vluchtelingen en ontheemden, weduwen en wezen, armen en zieken.

Open onze harten voor wederzijdse vergeving en maak ons aldus instrumenten van verzoening, bouwers van een meer rechtvaardige en broederlijke samenleving.

Verwelkom in Uw oord van vrede en licht allen die gestorven zijn, in het bijzonder de slachtoffers van geweld en oorlog.

Help de autoriteiten, die proberen om de slachtoffers van ontvoeringen te zoeken en te vinden, en vrouwen en kinderen speciaal te beschermen.

Help ons om goed te zorgen voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis, dat U in Uw goedheid en edelmoedigheid aan ons allen gegeven hebt.

Leid onze handen bij de herbouw van dit land: Iraq, en geef ons de kracht die nodig is om diegenen te helpen die gedwongen werden om hun huis en grond te verlaten; om hen in staat te stellen veilig en waardig terug te keren en zich te kunnen begeven naar een nieuw, sereen en voorspoedig leven.

Amen

PASSIE, PASEN EN HEMELVAART 2021

Volgende week is het de Goede of Stille Week.

Anders dan vorig jaar kunnen we nu op 1, 2 en 3 april het Triduüm Sacrum weer voluit vieren!

Omdat het nog onzeker is, of de Avondklok dan wordt afgeschaft, zijn de aanvangstijden van de drie avond-vieringen vervroegd naar 19:00 uur.

De **Witte Donderdag** vieren we op 1 april om 19:00 uur. De liturgische vormgeving zal anders zijn, omdat wegens corona de voetwassing niet mogelijk is. Cantores van Jubilemus Domino zingen.



Op **Goede Vrijdag** 2 april vindt om 15:00 uur de Kruiswegviering plaats.

Goede Vrijdagavond vieren we om 19:00 uur oecumenisch samen met de protestantse gemeente De Bron. Cantores van de LWM zingen.

Op **Stille Zaterdag** 3 april vieren we ditmaal om 19:00 uur de Paaswake: een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Wederom zingen Cantores van de LWM.

Op zondag 4 april vieren we voluit **Pasen**. De Heer is waarlijk opgestaan; nu vangt Nieuw Leven aan! Wederom zingen Cantores van Jubilemus Domino.

We zijn ook blij met de cantores van onze koren, die telkens in onze vieringen zingen!

Dit jaar kan er op **Hemelvaartsdag**: 13 mei geen grote gemeenschappelijke viering in de Koningskerk plaats vinden. De Koningskerk wil dit pas hervatten, als de corona-maatregelen voorbij zijn. Ditmaal houden we een eigen viering in onze kerk.

de Pastoraatsgroep

DONATIES VOOR DE KRAANVOGEL

In het vorige Hofnieuws stond een oproep om donaties te doen aan De Kraanvogel, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten,

De Kraanvogel

Inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten



waarvan het voortbestaan bedreigd wordt.

Er is een totaalbedrag van € 200,- gedoneerd.

Dit bedrag wordt door het Caritasteam ver-

dubbeld zodat er €400,- overgemaakt kan worden aan De Kraanvogel. Veel dank aan allen die een donatie gedaan hebben!

René van Eunen

Voorzitter Caritasteam Hofkerk Watergraafsmeer

KLEDINGINZAMELING SAM'S KLEDINGACTIE

zaterdag 24 april (9.30-11.30 uur)

Het Caritasteam zamelt, met inachtneming van alle door de overheid gestelde maatregelen (1,5 m afstand houden, handen desinfecteren), op een veilige manier kleding in voor Sam's Kledingactie.

Met de opbrengst van de inzamelactie steunt Sam's de noodhulp- en gezondheidszorgprojecten van Cordaid. Deze keer ligt het actiedoel in Democratische Republiek Congo.

Het te steunen project: Betere leeromstandigheden voor schoolkinderen in Kananga, Democratische Republiek Congo, door o.a. de aanleg van latrines

De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplopende (gewapende) conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen (30% van alle kinderen) niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Hoewel er ook vooruitgang is geboekt (het percentage kinderen dat de basisschool afmaakt is bijvoorbeeld gestegen van 29% in 2002 tot 70% in 2014) is DRC nog steeds een van de landen met het grootste aantal niet-schoolgaande kinderen.

Inmiddels is het wereldwijd en door verschillende onderzoeken bevestigd: Onderwijs is een belangrijke sleutel tot een betere toekomst. Kinderen die hun school afmaken, hebben later meer kans op een beter betaalde baan, trouwen op latere leeftijd en krijgen een gezonder gezin.

Bovendien sturen zij hun kinderen -zonen én dochters vaak ook naar school en gaan ook zij daarmee een betere toekomst tegemoet.

Cordaid wil er dan ook alles aan doen het aantal schoolgaande kinderen te doen toenemen. De belangrijkste redenen om kinderen niet naar school te sturen is voor ouders gebrek aan geld om voor de school te betalen. De kinderen worden vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin.

Maar daarnaast zijn ook de slechte omstandigheden op de scholen een belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school te blijven. De scholen zijn in slechte staat, er is een groot gebrek aan leraren en leermiddelen en ook sanitaire voorzieningen zoals aparte, afsluitbare en hygiënische toiletten en water ontbreken vaak.

Daarom renoveert Cordaid samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga in de provincie Kasai Centraal in totaal 25 scholen en klaslokalen en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19.

Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.

Zo'n kit bevat ieder 1 watertank van 100 liter, een teil van 10 liter, een steun voor de tank, kranen, anti bacteriële gel, vloeibare zeep, mondkapjes, medische zeep en een instructieplaat voor op de watertank (hoe deze met het oog op Covid-19 te gebruiken).

Deze materialen worden op zo'n 100 tot 200 scholen (afhankelijk van de schoolgrootte) in Kasaï Centraal verspreid, zodat zo'n 45.000 tot 90.000 leerlingen veilig naar school kunnen gaan.

Bovendien vinden er radio-uitzendingen plaats en krijgen kinderen werkboekjes om thuis of in de gemeenschap te gebruiken bij de radio-uitzendingen.

Participatie van de gemeenschap

Vooraf met het oog op de renovatie van klaslokalen en de bouw van sanitaire voorzieningen, vraagt Cordaid hulp van de plaatselijke gemeenschap. Dit betekent dat de gemeenschap beschikbaar en bereid moet zijn om voor een deel aan dit project mee te werken. Mede op basis van hun motivatie wordt bijvoorbeeld besloten welke scholen voor steun van Cordaid in aanmerking komen. Tevens kan de samenwerking met de gemeenschap leiden tot een positievere houding van de ouders ten opzichte van onderwijs aan hun kinderen.



De verbeteringen op een rij

1. 25 scholen renoveren door het opknappen van klaslokalen, inclusief de aanschaf van schoolborden en bankjes, en het bouwen van latrines.
2. Radio-uitzendingen over lesmateriaal ontwikkelen en uitzenden zodat kinderen thuis gewoon hun schoolwerk kunnen afmaken;
3. Voor 100-200 scholen COVID-19-preventie kits aanschaffen om ervoor te zorgen dat de leerlingen en leraren op een veilige manier op school kunnen zijn.

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL!

Samen met de vrijwilligers van Sam's Kleding-actie zorgt Cordaid ervoor dat de kinderen in DRC betere leeromstandigheden krijgen op school. Met een bijdrage van € 25.000,- bouwt Cordaid 9 toiletgebouwen met ieder 5 toiletten, zodat de kinderen betere hygiënische omstandigheden op school hebben.

Cordaid en Sam's Kledingactie geloven in het belang van omkijken naar elkaar, altijd, maar vooral nu! Dat je er bent voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen in moeilijkheden die verder weg wonen.

Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie, en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op:

www.samskledingactie.nl (wel: draagbare kleding, lingerie en accessoires zoals tassen en ceintuurs, maar ook schoenen en huishoudtextiel. Alles verpakt in afgesloten vuilniszakken. Let op: gordijnen mogen wel, maar kussens en dekbedden niet!) U kunt ook contact opnemen via tel. 088- 2080100.

Sam's Kledingactie zamelt al ruim 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood, samen met honderden vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt gesorteerd en verkocht aan commerciële partijen. De netto-opbrengst komt ten goede aan de projecten van Cordaid.

KINDERPASTORAAT

Veranderingen in verband met Corona

Gezien de situatie rond de pandemie-ontwikkeling zijn alle kindgerelateerde activiteiten tijdelijk gepauzeerd. Wij achten het niet verstandig om kindernevendiensten te houden met kinderen van verschillende scholen. Het was een zware beslissing om alles te pauzeren, maar het bleek de juiste beslissing te zijn. Want elke dag worden hele klassen in quarantaine gezet, en steeds meer kinderen testen positief voor COVID-19.

Daarom gaan wij dit jaar geen Palmpaasstukken samen maken. Ook het eieren zoeken op Stille Zaterdag en de kindernevendienst-activiteiten op Paasmorgen gaan niet door. Ouders en kinderen die thuis een Palmpaasstuk willen maken, vinden een korte hulp op de website: (<https://hofkerk.amsterdam/kinderpastoraat/>); ook vindt u daar suggesties voor andere Paasactiviteiten.

Gezinsviering

Toch willen wij wel iets aan gezinnen kunnen bieden. Er wordt daarom op zondag 18 april een Gezinsviering gehouden, met muzikale begeleiding door kinderen van het PeeBee-koor. Ari van Buren en Janneke de Bruin zijn de voorgangers; Ari houdt een 'kinderpreek'.

Eerste Communie

De voorbereidingen voor de Heilige Eerste Communie zijn voorlopig stilgelegd. De geplande viering voor de Tweede Paasdag gaat dus niet door. Alle ouders zijn geïnformeerd. De voorbereidingen worden hervat op een latere termijn.

PeeBee-koor

Het PeeBee koor repeteert tijdelijk niet i.v.m. de corona-maatregelen. Maar zodra het mag gaan wij opnieuw starten!



Het PeeBee-koor is een gezellig Kinder-kerkkoor voor jongens en meisjes van 6 t/m 13 jaar. Het koor bestaat al sinds 1980 en heeft inmiddels vele mooie en leuke, speciaal voor kinderen geschreven misliedjes verzameld. Het koor staat onder leiding van Marlies Zutt (dirigente) en Joost van Westing (pianist). Het PeeBee-koor repeteert iedere week op maandagavond van 18:30-19:30 uur in de kerk van de Sint Petrus' Banden-parochie in Diemen en zingt daar vrijwel iedere maand tijdens de gezinsviering. Ook zingt het koor bij bijzondere vieringen zoals de Communieviering, Palmzondag en Kerst. Het doet vaak mee aan projecten rondom de Advent of de Vastentijd. Het PeeBee-koor zingt nu ook bij ons in de Martelaren van Gorcum-kerk. Naast het zingen worden er soms ook leuke dingen met elkaar georganiseerd, zoals een uitgaansdagje naar een korenfestival of een tuinfeestje.

Heb je interesse? Voor vragen kun je contact opnemen met dirigente Marlies (tel. 06-34380429).

het kinderpastoraat



Voor de betrokkenheid van u allen bij Coby Cordes-Snellenberg, uw medeleven tijdens de laatste maanden en uw belangstelling na haar overlijden zijn wij u oprecht erkentelijk en dankbaar.

Namens de familie
Piet Snellenberg en Carla Peeters

Liturgiekalender 28 maart t/m 30 mei 2021

zondag 28 maart 10.30 uur	PALMZONDAG Eucharistieviering M. Jehandut en A.v.Buuren	m.m.v. cantores Meerklank
donderdag 1 april 19.00 uur	WITTE DONDERDAG Eucharistieviering M. Jehandut en A.v.Buuren	m.m.v. cantores Jub. Domino
vrijdag 2 april 15.00 uur	GOEDE VRIJDAG - Kruisweg A.v.Buuren en mw J. de Bruin	
vrijdag 2 april 19.00 uur	GOEDE VRIJDAG - oec. viering A.v.Buuren en ds Margrietha Reinders	m.m.v. cantores LWM
zaterdag 3 april 19.00 uur	PAASWAKE - Eucharistieviering M. Jehandut en A.v.Buuren	m.m.v. cantores LWM
zondag 4 april 10.30 uur	PASEN - Eucharistieviering M. Jehandut en mw J.de Bruin	m.m.v. cantores Jub. Domino
zondag 11 april 10.30 uur	Woord- en Communieviering 2 ^e zondag van Pasen F. de Haas	m.m.v. cantores Meerklank
zondag 18 april 10.30 uur	Woord- en Communie- Gezinsviering 3 ^e zondag van Pasen A.v.Buuren en mw J. de Bruin	m.m.v. PeeBee-Koor
zondag 25 april 10.30 uur	Eucharistieviering 4 ^e zondag van Pasen M. Jehandut en mw E. van Hove	m.m.v. cantores Jub. Domino
zondag 2 mei 10.30 uur	Woord- en Communieviering 5 ^e zondag van Pasen F. Woortmeijer en F. de Haas	m.m.v. cantores LWM
zondag 9 mei 10.30 uur	Woord- en Communieviering 6 ^e zondag van Pasen M. de Haas en mw. J. de Bruin	m.m.v. cantores Meerklank
donderdag 13 mei 10.30 uur	HEMELVAARTSDAG Woord- en Communieviering A.v.Buuren en F. de Haas	
zondag 16 mei 10.30 uur	Eucharistieviering M. Jehandut en mw J.de Bruin	m.m.v. cantores Jub. Domino
zondag 23 mei 10.30 uur	PINKSTEREN Eucharistieviering M. Jehandut en A.v.Buuren	m.m.v. cantores Meerklank
zondag 30 mei 10.30 uur	Woord- en Communieviering Drievuldigheidszondag F. de Haas en F. Woortmeijer	m.m.v. cantores LWM

*Alle genoemde tijden en voorgangers zijn onder voorbehoud,
er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.
Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste info.*