

## **PASTORAAL WOORD**

### **Vader Jan Hilhorst**

Op Witte Donderdag 14 april is vader Jan Hilhorst heen gegaan. Zijn uitvaartdienst vond op vrijdag 22 april jl. in onze Hofkerk plaats. Daarna is hij bij zijn vrouw Plony begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats. In zijn laatste levensfase hebben vele parochianen en ook ik hem thuis bezocht. Jan was een man van dienstbaarheid, zowel voor onze parochie als voor de samenleving. Tijdens mijn huisbezoek deelde hij vele mooie herinneringen. Zijn kinderen Bert en Mariëtte hebben goed voor hem gezorgd tot aan zijn dood toe. Wij zullen Jan zeer missen. Zijn aanwezigheid in onze gemeenschap was goud waard. Wij wensen Bert en Mariëtte veel sterkte toe. Elders in dit Hofnieuws staan In Memoriams van Jan Hilhorst.

Ook willen wij hier onze Bert Hilhorst, van harte feliciteren met zijn koninklijke lintje, dat hij in het kader van Koningsdag dit jaar gekregen heeft. Wat geweldig Bert! En vader Jan wist ervan...

### **Herdenken**

Op vier en vijf mei hebben we aandacht gegeven aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en aan de Bevrijding van Nederland. Al deze slachtoffers hebben hun leven geofferd voor de vrijheid, die we nu nog steeds mogen genieten. Hen en hun families danken we daarvoor. Daarom is het helemaal terecht, als we elk jaar hen herdenken en bidden voor hun zielenrust.

Op vier mei vond de Herdenkingsbijeenkomst in onze Hofkerk plaats, waarbij de heer Paul van der Elst namens de parochie sprak. Ik was er zelf bij aanwezig. Dank aan het organiserend 4/5 mei-Comité!

Op 15 mei is Titus Brandsma heilig verklaard; hij kwam om op 26 juli 1942 in concentratiekamp Dachau – zie ook onze parochie-website.

### **Vluchtelingen**

Wij weten allemaal, dat de oorlog in Oekraïne nog niet voorbij is. Door die oorlog zijn al vele mensen omgekomen. De oorlog maakt het land kapot.

Op zondagavond 1 mei keek ik naar een tv-programma over de strijd voor de vrijheid in Oekraïne. Een Oekraïense vluchteling vertelde over haar landgenoten, die hard moesten vechten voor hun vrijheid. “Ze hebben mijn vrijheid weggenomen”, zei ze.

Het is heel triest en pijnlijk om de ellende van de Oekraïense mensen met eigen ogen te zien. Rond 3 mei waren er 6700 Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Er zijn ook Paters SVD en Zusters SSpS aanwezig en werkzaam in het oorlogsgebied in Oekraïne. Zij proberen de mensen daar te helpen.

Ook in Rooscommon, Ierland, ontvingen de paters SVD in hun Kloosterhuis vele vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit Rome riep de Generale Overste van de paters SVD in de afgelopen dagen alle gemeenschappen van de SVD in de wereld op tot financiële steun aan het Fonds voor de Oekraïense vluchtelingen. Langs deze weg willen de paters SVD wereldwijd hun medeleven en solidariteit met het Oekraïense volk tonen.

### **Rond de Vieringen**

Afgelopen donderdag 26 mei vierden we Hemelvaart met een oecumenische viering in de Koningskerk, waarin namens onze parochie Elly Molenaar voorging.

Bijzonder was afgelopen zondag 29 mei ook de gezamenlijke viering van het H. Vormsel in onze Hofkerk samen met de ABG en St. Petrus Banden Diemen. Het Jongerenkoor uit Diemen zong.

Zondag 5 juni is het Pinksteren, hoogfeest van de Heilige Geest! Het Jubilemus Domino-koor heeft er een Pinksterproject van gemaakt, waarin uit de Deutsche Messe van Schubert wordt gezongen.

Op 19 juni is het Sacramentsdag. Dan is er één gezamenlijke Clara & Franciscus-viering in de kerk van St. Petrus Banden in Diemen. Onze Hofkerk is dan dicht. Maar de kerk van Diemen is zó dichtbij!

De Zomervieringen vinden plaats van 24 juli - 21 augustus, waarschijnlijk in de Noordbeuk. Daarover de volgende keer meer.

### **Koffiebeuk**

Het is fijn dat we na de zondagse vieringen samen koffie mogen drinken. Daar kan ik ook persoonlijk in contact komen met oude en nieuwe parochianen. In maart sprak ik tijdens het koffiemoment 2 nieuwe parochianen, afkomstig uit Zweden en Polen; zij zingen nu mee met Jubilemus Domino! Ze houden veel van de Latijnse liederen. Hen danken wij voor hun komst in onze Martelaren van Gorcum-parochie-gemeenschap.

De koffiebeuk is voor mij een plek van ontmoeting en verbinding met elkaar. Daar mogen we samen lachen, samen praten, naar elkaars verhalen luisteren onder het genot van koffie of thee.

### **Verlof**

Vanaf 25 juni tot en met 11 september ga ik op verlof naar het eilandje Flores in Indonesië. Tijdens mijn afwezigheid zijn geen doopvieringen mogelijk en is er geen spreekuur op elke vrijdag. De zondagse vieringen zijn al goed geregeld. Voor uitvaartdiensten kunnen parochianen gewoon naar het secretariaat bellen. Voor de Ziekenzalving kunt u bellen naar dit nood-telefoonnummer van pater Yan Asa: 06 422 94 134.

Tot slot wens ik u allen, fijne vakantie-dagen in juli en augustus!

P.M. Jehandut SVD

---

Er is één ding,  
dat alle misverstand uit de weg ruimt,  
de waarheid.

Wladyslaw Walenty Fedorowicz, Oekraïns politicus 1845-1918

---

## **VAN DE VOORZITTER**

Op 22 april vond de uitvaart van Jan Hilhorst plaats in onze kerk. In deze Hofnieuws, op de website en Saamhorig wordt stil gestaan bij het overlijden van een bijzonder mens, vader, parochiaan, koster die zoveel voor onze parochie heeft betekend en waar we als parochie hem zo dankbaar voor mogen zijn.

Samen met zijn overleden vrouw Plony, Bert en Mariëtte heeft hij 44 jaar als vrijwilliger in alle bescheidenheid onze parochiegemeenschap gediend. Vaak gaat alle kerkelijke aandacht naar de pastores, maar zonder inzet van vrijwilligers zoals Jan was onze kerk al lang verdwenen.

Om tot op hoge leeftijd als vrijwilliger actief te zijn is niet voor iedereen weggelegd. Niettemin goed voorbeeld doet volgen zoals zijn kinderen hem hebben gevolgd.

Er wordt vanuit de kansel vaak uitgebreid georeerd over hoe we het koninkrijk Gods naderbij kunnen brengen.

Jan heeft laten zien dat het antwoord niet zo ingewikkeld hoeft te zijn: bied je hulp aan, wees loyaal en gebruik je talenten.

Onze parochie kan met recht trots zijn op de groep vrijwilligers die vanuit deze overtuiging hun bijdrage leveren. Het zijn deze "stille" krachten die onze aandacht verdienen juist als het gaat om de toekomst van onze parochie. In het bestuur en de pastoraatsgroep leeft de zorg dat de groep vrijwilligers vanwege de vergrijzing steeds kleiner wordt, waarbij hetzelfde werk gedaan wordt door minder vrijwilligers.

Maar als er dan ook minder kerkbezoekers en deelnemers aan activiteiten zijn, dan roept het de vraag op voor wie doen we dit? En waarom? Vanuit het zicht van de parochie zijn dit existentiële vragen, maar voor de mensen die week in, week uit hun vrije tijd in de kerk stoppen geldt dit eveneens.

Door de Coronacrisis is er de afgelopen twee jaar hiervoor weinig aandacht geweest. Het plan indertijd om aan de hand van het boek van James Mallon "Als God renoveert" aan de slag te gaan met de missie van onze parochie kan gelukkig nu weer een vervolg krijgen.

Leden van de Pastoraatsgroep hebben afgelopen 24 en 25 maart deelgenomen aan de conferentie met James Mallon voor het bouwen aan een missionaire parochie.

Ari van Buuren schreef een uitgebreid verslag dat als basis kan dienen voor een gesprek over de toekomst van onze parochie. Als u geïnteresseerd bent om aan dit gesprek deel te nemen, schroom niet en laat het de Pastoraatsgroep weten. Het doel is om gezamenlijk te gaan kijken wat we als parochie willen en kunnen betekenen in deze snel veranderende maatschappij.

In eerdere gesprekken over dit onderwerp hebben we vastgesteld, dat we moeten gaan waar de energie is. Dus niet een lijstje opstellen, van mooie voornemens, waar dan vervolgens geen vrijwilligers voor te vinden zijn. De vraag aan u als parochiaan is: waar krijgt u energie van? Wat inspireert u (en wat niet)? Uiteraard hoeven het niet allemaal verheven antwoorden te zijn. Het gaat erom te ontdekken wat ons beweegt en daarmee de motivatie vormt om een bijdrage te leveren. Jan Hilhorst mag ons als voorbeeld dienen hoe een diepgevoelde overtuiging leidt tot een waardevol leven van dienstbaarheid en dankbaarheid.

Hartelijke groet,  
Arthur Anderegg

---

## **UIT DE (ZEER) OUDE DOOS**

*Op 1 december 1973 verscheen de eerste aflevering van (toen nog) het maandblad Hofnieuws. Dat wil zeggen dat we komend jaar, 2023, de 50<sup>e</sup> jaargang van ons roemruchte blad beleven. Voldoende reden om eens terug te kijken in oude jaargangen en wat mooie, leerzame of grappige artikelen in de herinnering terug te brengen.*

*Elders in dit nummer vindt u het begin van de "Geschiedenis van de Martelarenparochie" door Kapelaan Eppings, eens kapelaan in onze Martelaren.*

*Nu dan om te beginnen een paar citaten uit Hofnieuws 1, waarvan in 1973 de redactie werd gevormd door Mr. L. van Haaren, de heer M. Lemmens en Pastor Piet de Reus, met toen al de illustraties van Jan Quint.*

*Uit de inleiding op pagina 1, door Bert Krijnen, voorzitter van het Parochiebestuur:*

Een al enkele maanden voorbereid plan van parochiebestuur en het pastoraal team is een maandblad, dat, thuisbezorgd bij alle parochianen, een belangrijke verbetering zou kunnen betekenen van de onderlinge communicatie. *Weliswaar voldeed het tweewekelijkse mededelingenblad dat achter in de kerk lag goed, maar die bereikten de parochianen die niet in de kerk kwamen niet:* Dat waren de bejaarden, die niet meer van huis kunnen, de zieken en vooral de grote groep, die niet meer zo regelmatig aan de zondagsmis deelneemt. En dan natuurlijk de onkerkelijken, d.w.z. de parochianen die zich door de mis-liturgie niet meer aangesproken voelen of in de kerk teleurgesteld zijn.

*Krijnen vervolgt:* We willen voorop stellen dat we met ons maandblad geen enkele pretentie hebben. Het wordt in het algemeen geschreven en getekend (?) door amateurs, dat wil zeggen door medewerkers zonder professionele ervaring, maar met een animo die goed maakt wat aan routine ontbreekt. Het wordt gedrukt met de eenvoudigste middelen die de grafische techniek voorhanden heeft.

*In 50 jaar is er dus nog weinig veranderd!* Het ontbreken van pretentie betekent ook dat bijdragen van alle parochianen welkom zijn.

*Dan een waarschuwing van het Parochie Bestuur:* Wie op prijs stelt het (blad) te ontvangen, zal het maandelijks in de bus vinden. Wie het allemaal maar gezemel vindt, waar hij liever van verschoond wenst te blijven, hoeft dit maar te laten weten. We zullen dan hem of haar zonder rancune van de lezerslijst schrappen.

*En dan aan het eind van deze inleiding nóg een bekende:* En dan de kosten. Hoewel het blad zo goedkoop mogelijk gemaakt wordt, zijn de



kosten voor een bescheiden parochiebudget toch al zorgelijk genoeg. Wie zijn waardering wil tonen door een kleine bijdrage (om de gedachten te bepalen: 5 à 10 gulden per jaar) zal binnenkort in ons blad kunnen lezen hoe dat geregeld kan worden.

*Dan als slot een mooie, tijdgebonden, kerstwens:* Wij willen u een zalig

kerstfeest toewensen. Zalig in de zin die velen van onze jeugdige parochianen aan dat woord geven: mieters, jofel. Maar ook met een verwijzing naar de mystieke betekenis, die aan deze traditionele roomse zegewens verbonden wordt; wat u er verder ook onder verstaat.

Frans Woortmeijer

## GEDACHTEN IN HET VOORJAAR

Het mooie weer van de laatste tijd nodigt uit om vaak buiten te zijn. En dat nodigt mij dan weer uit om mijn gedachten te laten gaan over wat we zoal meemaken en wat ons raakt.

Dan kan ik niet om die vreselijke situatie in Oekraïne heen. Het is ten hemel schreiend wat de bevolking daar wordt aangedaan door de agressor uit Rusland. De oorlog in Oekraïne domineert al enkele maanden het dagelijks nieuws, maar er zijn helaas veel meer plekken op deze aarde waar terreur en geweld aan de orde van de dag zijn. Het stemt droef en het maakt moedeloos.

In contacten met anderen merk ik dat ik niet de enige ben met dat gevoel. Vrede en gerechtigheid: ze zijn bij lange na niet vanzelfsprekend. In onze geloofsgemeenschap klinken deze woorden vaak.

We dromen van een Koninkrijk Gods, waar het voor iedere mens goed is. Meer nog: we willen werken aan een nieuwe wereld, aan een wereld om-

gekeerd. De Schrift inspireert ons daartoe en we drukken die wens uit in gebeden, gezangen en overwegingen tijdens de liturgie. Soms is het moeilijk om in dat ideaal te blijven geloven. Dan moeten we speuren naar tekenen van hoop in die verscheurde wereld. Ons verlangen naar een harmonieuze wereld is groot. Het is zo belangrijk dat we het vertrouwen houden dat het anders kán.

Waar gaan we heen met onze Kerk?

Op dit moment vindt binnen de katholieke Kerk een wereldwijde inventarisatie

plaats: hoe staan we er als Kerk voor? Hoe ervaren de gelovigen het kerkzijn?

Dit heeft ons in de Martelaren geïnspireerd om in het najaar drie themavieringen te houden met de uitdagende vraag: is onze Kerk nog relevant? En daarbij gaat het net zo goed over die grote Wereldkerk als over onze kleine gemeenschap in de Watergraafsmeer.

Het is goed én belangrijk om met elkaar te overdenken en bespreken: hoe kijken wij tegen onze huidige kerksituatie aan? Hoe staan we ervoor en waar willen we naartoe? De pastoraatsgroep – waarvan ik adviseur ben – komt met initiatieven om zo'n bezinning mogelijk te maken.

Daar sta ik van harte achter. Hoe ervaren wij het parochieleven van dit moment in brede zin?



Wat gaat goed en wat behoeft beslist verbetering? Is er vernieuwing mogelijk? Vinden wij – zoals hierboven aangeduid - die kerk nog relevant en inspirerend voor ons dagelijks leven? En als we voor keuzes staan – volgens mij zijn die noodzakelijk, - wat geven we dan absolute prioriteit?

Er zijn nog veel meer vragen te stellen. Er is meer dan genoeg 'stof' om met elkaar over van gedachten te wisselen. In dialoog. In een sfeer waarin iedere inbreng telt, waarin vooral goed naar elkaar geluisterd wordt.

Voor mij is daarbij essentieel dat we eerst teruggaan naar de 'oorsprong', naar de bron van waaruit we Kerk willen zijn: kort gezegd de Heilige Schrift. Of het leven van Jezus Christus, dat een voorbeeld voor ons is. Want dat is toch wat we in eerste instantie, in de kern, zijn: een geloofsgemeenschap die zich laat inspireren door Gods boodschap. En ik vind het waardevol als we ons ervoor inzetten dat die gemeenschap een waarderende gemeenschap is, een hartelijke Kerk.

We zien en spreken elkaar!

Frank de Haas

P.S. de genoemde onderwerpen zijn ook vaak aan de orde in de groep: als parochianen met elkaar in gesprek. Deze gespreksgroep komt op donderdag 2 juni weer bijeen op de pastorie, van 10.30 tot 12.30 uur. Van harte welkom! (f.haas@planet.nl)

---

## **“GESCHIEDENIS VAN DE MARTELARENPAROCHIE”**

### **door Kapelaan Eppings**

We beginnen deze historie van de Martelaren-parochie met Pastoor Busch. Hij liet in 1902 een houten noodkerk bouwen aan de Linnaeus-parkweg en was de oprichter van de Leonardusschool aan de toenmalige Ringlaan, thans Bessermersstraat. Hij financierde dat voornamelijk uit eigen middelen; sindsdien viel hij buiten de vermogensbelasting, als u begrijpt wat ik bedoel. Verder is er over pastoor Busch niet veel bekend. Hij is de Zeereerwaarde Heer X.

Onbekend maakt onbemind, maar heeft het voor een priester soms ook niet zijn voordelen? Al het licht valt op het offer van brood en wijn, dat hij opdraagt in de vrijwel onbewoonde Meerpolder. Zijn eigen persoonlijkheid gaat schuil achter de bediening van woord en sacrament. Een niks kan God niet gebruiken, met een X richt Hij vaak wonderen uit!

Pastoor Busch zag er heus niet schimmig uit. Kijkt u maar naar het geschilderde portret, dat op de pastorie nog van hem aanwezig is, dan kijkt een volbloed mens u aan.

De blos van gezondheid light over zijn frank gezicht. Zijn konterfeitsel verraadt niets van de ontgoocheling, welke hij heeft ondergaan, toen hij de speelbal van een stelletje bouw-speculanten was geworden. Ze hadden het bisdom gratis bouwland aangeboden voor een nieuwe kerk en school. Een spierinkje om een kabeljauw te vangen. Een kerk en een school zou de omgeving aantrekkelijk moeten maken voor woningzoekenden en dus voor lucratieve woningbouw.



Het noodkerkje lag aan de Linnaeusparkweg. In het archief van de parochie bevindt zich nog een vergeelde foto (hier niet afgedrukt) van het kerkje.

Op die foto (helaas van slechte kwaliteit en niet te gebruiken voor afdrukken) zien we een gaslantaarn bij het kerkje. En er is iets te doen, ik denk een trouwpartij. Twee landauers staan voor. Op de bok zit een koetsier met een hoge hoed de tijd uit te zitten. Natuurlijk een groep nieuwsgierigen op de uitkijk en op de voorgrond zo-  
waar een meisje op de fiets.  
De piepjonge boompjes die de

Parkweg halveren doen wat ze kunnen om van de opgehoogde middenstrook een wandeldreef te maken.

Ik heb met ze te doen: ze moesten eens weten dat ze in de bloei van hun leven zullen worden weggerukt. In de hongerwinter van 1944 gaan ze voor de bijl. Spaander voor spaander verdwijnen ze in de noodkacheltjes.

(wordt vervolgd over pastoor Zoetmulder die in 1909 naar de Meer kwam)

---

## **DE KLOKKEN VAN DE HOFKERK EN DE CHRISTUS KONING**

Niels van der Giessen verzamelt opnames van kerkklokken in Nederland. Hij heeft een uitgebreide verzameling van beelden en klanken die via YouTube zijn te bekijken en te beluisteren.



Afgelopen zomer maakte hij opnames van de klokken van de Hofkerk. De klokken zijn te horen, maar ook te zien. Goed is te zien hoe de klokken bewegen tijdens het luiden. Ook laat hij zien hoe het slagwerk werkt. Het slagwerk geeft de hele en halve uren weer.

Om de klokken te horen en te zien moet YouTube worden aangeklikt en daarna kiezen voor de volgende link: <https://youtu.be/RTQ400E8UPQ>. De opname begint dan met een advertentie.

Na enig zoeken zijn ook de klokken van de Christus Koning te horen. Niels was te laat om beelden van deze klokken op video te zetten, maar de klanken heeft hij wel opgenomen. Bij het beluisteren en bekijken van de vier kerkklokken van de Christus Koning worden vijf historische opnamen getoond.

JWN

---

## **KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING VOOR BERT HILHORST**

Op 26 april is Bert Hilhorst benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Rond 12 uur lokte Peter van der Linde, de directeur van de Nieuwe Ooster Begraafplaats Bert mee voor een gesprek met een architect. Peter verzocht Bert wel in zijn beste kleren mee te gaan. Bij aankomst bij het Concertgebouw bemerkte Bert dat hij onder valse voorwendselen was mee gegaan. Bij de ingang van het Concertgebouw lag een enorme oranje loper. Bert moest zich melden bij de balie voor de genodigden. Burgemeester Femke Halsema sprak voor iedere decorandus een persoonlijk woord.



We hoopten allemaal dat Jan Hilhorst nog getuige kon zijn van deze uitreiking, maar dat mocht niet meer lukken. Vader Jan was wel op de hoogte gebracht van deze eervolle gebeurtenis. Hij was er erg trots op. Jan had beloofd dat hij niets aan Bert zou doorgeven en hij hield zich aan zijn woord.

Bert werkt al jaren als vrijwilliger voor verschillende organisaties en verenigingen.

- Vanaf 1988 werkt hij als koster van onze kerk. Hij verzorgt sinds 1998 met anderen de grote kerststallentoonstellingen. Daarnaast is hij bestuurslid in de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep.

- Van 1987 tot 1999 diende hij als bestuurslid van de personeelsvereniging Stichting Watergraafsmeer.
- Vanaf 1982 is hij actief als EHBO-lid in Diemen en vanaf 1994 als bestuurslid.
- Vanaf 1980 tot recent is hij kernlid van de Vereniging Nationale Bedevaarten.
- Van 1982 tot 1992 is hij lid van de IVN (het Instituut voor Natuur-educatie en duurzaamheid). Daarnaast was hij actief lid in de werkgroep kampbegeleiding.
- Ook de SV De Meer kon van 1980 tot 1990 op Bert rekenen als kantinehulp.
- Voor Scouting Oost werkt hij vanaf 1995 mee als hulp-Sinterklaas.

Bert Hilhorst is van onschatbare waarde voor de parochie. In 2013 ontving hij de penning van verdiensten HH. Martelaren van Gorcum. De Koninklijke Onderscheiding is hij meer dan waard!

JWN

---

## **SAM'S KLEDINGACTIE**

Weer een goede opbrengst van gedoneerde kleding en schoeisel voor Sams Kledingactie!!

We kregen van Sam's Kledingactie het bericht dat wij van de Hofkerk afgelopen 23 april, 210 kilo schoeisel en kleding hebben ingezameld!! Dat is een prachtig resultaat, gezien alle inzamelingen voor Oekraïne die er de periode ervoor waren geweest.

Sam's wil dan ook laten weten er erg blij mee te zijn, en ze bedanken alle inbrengers van harte voor hun donatie.

Wat gebeurt er met uw gedoneerde spullen?

Ten eerste benadrukt Sams dat door uw donatie er natuurlijk weer veel mensen voorzien zijn van goede kleding en schoeisel. Hoe belangrijk is dat!! Het zal hen hoop en nieuw elan geven.

En daarnaast kan Cordaid, de moederorganisatie van Sam's Kledingactie, met het geld dat de kledingverkoop opbrengt proberen om zoveel mogelijk kinderen in Oeganda naar school te laten gaan.

**KLEDING  
INZAMELING**



**AL MEER DAN 50 JAAR ACTIEF  
VOOR HET GOEDE DOEL!**

Vóór de Coronapandemie maakte daar 67 procent van de kinderen de basisschool (die er gratis is) af. Waarschijnlijk zal dat percentage nu gedaald zijn, want ook in Oeganda waren tijdens de Coronaperiode alle scholen gesloten en daardoor is men er in veel gezinnen aan gewend geraakt dat de kinderen thuis of op het land meehielpen en dat ze geld verdienden voor het gezin, (wat helaas vaak ook bittere noodzaak is).

Cordaid wil er toch alles aan proberen te doen om meer kinderen onderwijs te laten genieten. Onderwijs is de sleutel tot verbetering van leefomstandigheden. Door gesprekken met de ouders, maar ook door schooluniformen e.d. beschikbaar te stellen, hoopt Cordaid dat meer ouders gemotiveerd zullen worden hun kinderen naar school te laten gaan, waardoor zij beter in staat zullen zijn later uit de armoede te ontsnappen. Uw inbreng maakt dit mogelijk, nogmaals veel dank!!

Sams zegt: Zo zijn we samen goed voor elkaar!! (en ze vroegen ons of we in oktober weer voor hen willen inzamelen! Wij van de commissie doen zeker mee, en we hopen u ook!! De precieze datum zullen we in een van de volgende Hofnieuwsen publiceren!!)

Namens de Caritascommissie, Ady Karsten

---

## **MET EEN BLOEMENGROET OMZIEN NAAR ELKAAR...**

In de afgelopen maanden ontvingen de onderstaande mensen onze bloemengroet.

6 Maart Anton, echtgenoot van Aleide Nijpels  
13 Maart Fam. Feijen  
20 Maart Albert Steens  
27 Maart Marianne Michels



3 April Theo Dijks  
10 April Jan Hilhorst  
17 April Els Lock.  
24 April Badda Beijne

1 Mei Mw. Distelbrink  
8 Mei Doki Krug  
15 Mei Rietje Fijen

Wederom hebben wij in de afgelopen drie maanden weer lief en leed gedeeld. Een bloemengroet vanuit onze parochie kan troost en bemoeidiging geven.

Graag wil ik weer op uw medewerking rekenen om mij attent te maken op mensen die een beetje aandacht kunnen gebruiken vanuit onze gemeenschap? Via mijn mailadres kunt u namen, met omschrijving van reden, aan mij doorgeven.



Mag ik ook een beroep op u doen om de bloemen eens weg te brengen? Heel fijn en hiervoor mijn hartelijke dank.

Janneke de Bruin, mailadres:  
jannekedebruin53@gmail.com

Een gift voor het Bloemenfonds blijft welkom op:  
IBAN: NL13 INGB 0000 122588 t.n.v.  
HH Martelaren van Gorcum, o.v.v.  
bloemenfonds.

---

## VASTENACTIE 2022

Binnen het samenwerkingsverband van Clara en Franciscus is dit jaar gekozen voor een **eigen ontwikkelingsproject** dat past binnen het beleid van de bisschoppelijke Vastenactie.

**Het gekozen project: Startersfonds voor vrouwen met een beperking in Ghana heeft in onze parochie een bedrag opgebracht van € 285,00.**

Het bedrag is over gemaakt aan de Vastenactie.

Veel dank voor uw bijdrage,  
Janneke de Bruin

---

## COMMUNIE EN COLLECTES

Met ingang van vrijdag 25 februari is voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk vervallen.

De pastoraatsgroep heeft in overleg, met haar adviseurs, besloten om per 15 mei de maatregelen voor het uitreiken van de communie terug te brengen naar de periode van voor de corona.

Voor het uitreiken van de communie blijft de regel dat de voorgangers vooraf hun handen ritueel reinigen met water en hun handen desinfecteren. De heilige communie wordt met de handen uitgereikt en het dragen van een mondkapje vervalt. Bij het ontvangen van de heilige communie bent u vrij om uw handen te desinfecteren.

We zijn dankbaar dat de collectanten de collecteschaal weer ter hand willen nemen en ouderwets hun ronde gaan lopen.

Gehandhaafd blijven wel de regels ter vermindering van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.



Tenslotte blijft het nodig om rekening te houden met elkaar om ons nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

## **VRIJDAG 22 APRIL 2022, UITVAART JAN HILHORST**

De H.H. Martelaren van Gorcum kerk rouwt.

Een prominent martelaar zoals wij dat hier in onze kerk noemen is van ons heengegaan.

In zijn kerk, deze kerk, was hij koster, rouw- en trouw-koster, bloemversierder, collectant, collectegeld-teller en wat was hij eigenlijk niet in dit prachtige gebouw.

Een man die niet graag in de belangstelling stond of op de voorgrond aanwezig was.

Een man met vele namen, vond ik, zoals ik hem binnen onze kostersgroep kende waar zijn zoon Bert de leiding heeft.

Voor Carl was hij Jan, voor Ronald en voor mij was hij mijnheer Hilhorst, maar hij werd ook vaders, vader of vader Jan genoemd.

Mijnheer Hilhorst was een man met een gezonde dosis humor.

Geweldige verhalen had hij, als wij met z'n allen de kerk versierden tijdens hoogtijdagen. De sacristie lag dan bezaaid met bloembladeren, bloemstelen en groen wat niet meer bruikbaar was.

Als mijnheer Hilhorst als koster in functie was, was hij ook echt de koster. Bij uitvaarten heeft hij menig uitvaartleider de les gelezen als men aan zijn kaarsen zat, of andere zaken in de kerk deed waar men niets mee te maken had.

“Ik verander toch ook de kleuren van uw tv niet?”

“Ik ben de koster en ik bepaal wat er gebeurt in MIJN KERK. Vragen mag u het altijd, maar ik ben het die het opknapt”. Hij was een man waar je niet om heen kon. Als rouw-koster had mijnheer Hilhorst een hobby. Hij verzamelde pennen van uitvaartondernemingen, “dode” pennen, zoals wij kosteren ze noemden. Nog nooit heb ik zo'n hoeveelheid uitvaartpennen aan een koord zien hangen!

Als kerkgemeenschap zullen wij nog lang de vruchten mogen plukken van zijn werk. Daarom wil ik deze in memoriam afsluiten met een gedicht dat zo pakkend is voor een man die zijn hele leven met groen is bezig geweest. Het is een gedicht van Toon Hermans en heet “De bomen komen uit de grond”.

*De bomen komen uit de grond  
en uit de stam hun twijgen.  
En ieder vindt het heel gewoon  
dat zij weer bladeren krijgen.  
Je ziet ze vallen naar de grond  
en dan opnieuw gaan groeien.  
Zo heeft de aarde ons geleerd  
dat al wat sterft zal bloeien.*

Beste mijnheer Hilhorst, uw werk hier zit er op, u mag nu uw werk voortzetten in het hemels paradijs.

Namens de gehele kosterengroep, rust zacht.

Kees Disch

---

## **DANKWOORD NA HET AFSCHEID VAN VADER JAN**

“Een eenvoudige versiering met gemengde bloemen, alle leden van alle koren uitnodigen om te zingen, dragen in de kerk, feestklokken en na afloop een gezellig samenzijn.”

Deze kernbegrippen troffen wij aan in de wensenlijst voor de uitvaart van Vader nadat hij op Witte Donderdag is overleden.

Wij willen dan ook iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van Vader Jan.

Vele kaarten mochten wij ontvangen maar ook vele app-berichtjes.

Vooraf dank aan alle leden van de koren die de prachtige liederen van o.a. Huub Oosterhuis kleur hebben gegeven.

Dank aan de koster en collectanten die vader Jan op een waardige wijze hebben gedragen. Dank aan Ari van Buuren en pater Marianus voor de mooie woorden tijdens de uitvaart en bij het graf op de begraafplaats, waar vader is bijgezet bij zijn Plony.

Maar ook dank aan allen die zich ingezet hebben om het samenzijn te maken tot een gezellige bijeenkomst waarbij ook de Ketel 1, vaders favoriete jonge borrel, niet ontbrak.

De belangstelling van velen, zowel tijdens de uitvaartplechtigheid in de kerk als op de begraafplaats, hebben deze dag gemaakt tot een waardig afscheid van onze vader Jan.

Vader was trots op zijn martelaren, maar op deze dag waren de martelaren trots op vader Jan.

Daarom aan iedereen een hartelijk "Dank je wel" voor uw en jullie bijdragen aan dit afscheid. Een afscheid waaruit wij kracht mogen opdoen om het verlies van een sterke, zorgzame en ietwat eigenwijze vader te kunnen verwerken.

Mariëtte en Bert Hilhorst  
Mei 2022

---

## **FAMILIEBERICHTEN**

Sinds de vorige Hofnieuws zijn binnen onze parochie de volgende overledenen te melden:

- Mevrouw J. Luke, geboren op 9-oktober 1932, overleden 8 april 2022;
- Jan Hilhorst, onze oud-koster en collectant. Geboren 17 december 1924, overleden te Diemen op 14 april 1922. Over hem leest u elders in deze Hofnieuws een in memoriam door Kees Disch; De collecte tijdens de uitvaart van Jan Hilhorst heeft liefst € 800,65 opgebracht. Dit is een heel mooi bedrag voor het bloemenfonds.
- Mevrouw Martha Johanna Smiers-Detering (12 juli 1925 – 16 april 2022)  
Ze was vroeger parochiaan in de Martelaren en was een schoonzus van mevrouw Joke Scheers-Smiers, die in 2021 is overleden.

- Pastor Joop Stam, overleden op 4 mei 2022, 87 jaar. Hij is begraven vanuit de St. Nicolaas basiliek in het centrum van Amsterdam op 13 mei jl. Een uitgebreider in memoriam kunt u lezen op onze website:  
<https://hofkerk.amsterdam/pastor-joop-stam-overleden>

Ook vond binnen onze Martelaren parochie een doopje plaats: Jason Pablo van Roden werd op 22 mei in onze gemeenschap opgenomen.

---

## **ALS DE LIEFDE NIET BESTOND – Toon Hermans**

Als de liefde niet bestond  
Zullen ze stilstaan, de rivieren  
En de vogels en de dieren  
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond  
Zou de maan niet langer lichten  
Geen dichter zou meer dichten  
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan  
En de aarde zou verkleuren  
Overal gesloten deuren  
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond  
Dan was de hele vrijerij bedorven  
De wereld was gauw uit gestoven  
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen  
Zoals eens in het paradijs  
Als wij elkaar niet meer begrijpen  
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou  
en m'n adem zou bevriezen  
Als ik je liefde zou verliezen  
Er is geen liefde zonder jou



## LITURGIEKALENDER

zondag 5 juni 10.30 uur	<b>Eucharistieviering - Pinksteren</b> M. Jehandut en A. van Buuren	Jubilemus Domino
zondag 12 juni 10.30 uur	Woord- en Communieviering <b>Drievuldigheids zondag</b> F. de Haas	LWM
zondag 19 juni 10.30 uur	<b>Clara &amp; Franciscusviering in Diemen</b> <b>Sacramentszondag/Vaderdag</b> H. Hartog, M. Jehandut en Y. Asa	Hofkerk gesloten
zondag 26 juni 10.30 uur	<b>Eucharistieviering</b> E. Owusu en E. Molenaar	Meerklank
zondag 3 juli 10.30 uur	Woord- en Communieviering F. de Haas en J. de Bruin <b>TUINFEEST</b>	Jubilemus Domino
zondag 10 juli 10.30 uur	<b>Eucharistieviering</b> E. Owusu en A. van Buuren	Samenzang
zondag 17 juli 10.30 uur	Woord- en Communieviering F. Woortmeijer	Meerklank
zondag 24 juli 10.30 uur	Woord- en Communieviering J. v/d Meij en E. Molenaar	Samenzang
zondag 31 juli 10.30 uur	<b>Eucharistieviering</b> P. Noom en J. de Bruin	Samenzang

Alle hierboven genoemde tijden, voorgangers en koren  
zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.  
Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste informatie.