

50 JAAR! HOFNIEUWS

Het parochieblad van de H.H. Martelaren van Gorcum (Hofkerk) viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. December 1973 verscheen het eerste nummer. Toen nog elke maand, nu 6 edities per jaar.

Een 50-jarig jubileum wil de redactie niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom is besloten de 6 nummers van het jubileumjaar 2023 uit te voeren met een “gouden” omslag en is tekenaar Jan Quint bereid gevonden dit jaar weer de tekeningen te verzorgen.

PASTORAAL WOORD

Terugkijken naar Kerstvieringen

Als Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap mogen we blij zijn, dat onze Kerstvieringen goed zijn gegaan. Het waren de eerste publieke Kerstvieringen na de coronaperiode. Ze werden bezocht door bijna 500 gasten en parochianen: Kerstavond waren 235 mensen aanwezig, Kerstnacht 187 mensen en Kerstzondag 76 mensen.

Hartelijk dank aan koster, koren, voorgangers en parochianen voor uw medewerking en aanwezigheid!

Kerststallen-expositie in de Hofkerk

De interculturele Kerststallenexpositie 2022-2023 kon ook weer plaatsvinden! Ditmaal niet in de Noordbeuk, die thans in gebruik is voor vieringen. Maar in de omgebouwde Koffiebeuk.

Ik heb zelf gezien dat onze Bert Hilhorst en zijn medewerkers hard en vol enthousiasme hebben gewerkt voor deze Kerststallenexpositie met als thema ‘Hollandse Meesters 2.2’.

Als Martelaren van Gorcum-parochiegemeenschap willen we oprecht Bert Hilhorst en medewerkers danken voor hun goede en waardevolle inzet voor onze gemeenschap. Meer hierover elders in dit Hofnieuws.

Week van gebed voor de eenheid van christenen 2023

Op zondag 15 januari vierden we de internationale Gebedsweek voor de eenheid van Christenen met een goed bezochte oecumenische Woorden Gebedsviering in onze Hofkerk.

De liturgie kwam uit Minnesota/USA; het Immanuelkoor van de Koningskerk zong mooi. Dit gebeurde in goede samenwerking met medevoorgangers van: de PKN-gemeenten de Bron en Betondorp bloeit, de EBG-Koningskerk en het Leger des Heils. Ari van Buuren en Janneke de Bruin namen hieraan deel namens onze Martelaren van Gorcum-Parochiegemeenschap.

'Doe goed - zoek recht' was het thema, gebaseerd op Jesaja 1,17.

Ds Clifton Walker van de Koningskerk hield een pakkende, actuele overweging. De kerkgemeenschappen werden aangemoedigd om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht was er voor de verdeeldheid, die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Laten wij de oproep van Jesaja ook in onze parochiegemeenschap en samenleving proberen gestalte te geven.

Bijzonder was ook, dat drie mensen als 'levende stenen' getuigden van hun geloof: uit de Koningskerk Sheela Kleberg-Liesdek; uit het Leger des Heils Riny de Ruiter; en uit onze parochie Peter Zondervan, die zich op 11 december heeft laten dopen.

Op weg naar de Veertigdagentijd en Palmzondag

U bent van harte welkom bij de komende, verschillende vieringen!

- **Aswoensdag**

Deze periode beginnen we met de **Aswoensdag-viering 22 februari** om 19:30 uur in onze kerk. Het is een oecumenische viering, waarin Ari van Buuren voorgaat samen met ds Margrietha Reinders, thans predikant van de PKN-kerngemeente 'Betondorp bloeit'.

Alle aanwezigen zullen de gezegende as ontvangen als teken van berouw, bezinning en een periode van intens gebed. In deze Vastentijd proberen we dichtbij de Heer te komen en ons eigen levenskruis met de Heer samen te dragen richting Pasen. U allen bent van harte uitgenodigd om te participeren in deze viering van Aswoensdag.

- **Themavieringen Veertigdagentijd**

In deze Veertigdagentijd organiseren we met verschillende voorgangers vier themavieringen op vier opeenvolgende zondagen: 26 februari; en 5, 12 en 19 maart. Het thema is: **Verlossing**.

Op deze wijze willen we samen nadenken, mediteren over de diepste betekenis van het lijden, het sterven en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Wat zou dat kunnen betekenen voor onszelf en voor onze wereld, die momenteel onzekerder is geworden?

- **Vesper en Palmpasen**

Op zaterdag 25 maart is er – ook in onze Hofkerk – een **Vesperviering** in samenwerking met de ABG-parochiegemeenschap.

Op zondag 2 april vieren we de **Palmzondag**, waarin we samen met de Heer Jezus Christus op weg gaan naar Jeruzalem, op weg naar Pasen toe.

Om over na te denken

“**Vastentijd is oefentijd.** Is wakker worden na de winterslaap en je losmaken uit de beslotenheid van elk voor zich. Vastentijd is je openstellen voor wat aan het gebeuren is in het diepste van jezelf en in de wereld om je heen, en zicht krijgen op het grote Licht dat openbreekt aan de horizon. Vastentijd is in de voorjaarsstilte je eigen grond omspitten en klaarmaken voor een nieuw lente, en het zaad van de vrede en menswaardigheid laten ontkiemen in je hart. Vastentijd is trainingstijd, hart en handen soepel maken voor verbondenheid met God en mensen; vingeroefening in solidariteit. Dat en zoveel meer is de Vastentijd. De grote opwarming om te herleven.” (*Woorden en Verhalen die er toe doen, Annemiek Wijnkeer-Hoedjes en Kees Maas SVD, 2013, pag.173-174*).

Wij zijn samen op weg....!

P.M. Jehandut SVD

Elk jaar heeft wel iets, maar dit jubileumjaar is *bijzonder!*

1973-2023 - 50 jaar Hofnieuws

VAN DE VOORZITTER

Allereerst wil ik de redactie en allen die hebben bijgedragen aan ons kerkblad van harte feliciteren met de 50^e jaargang van Hofnieuws. Het is dankzij de grote en jarenlange inzet van vrijwilligers dat Hofnieuws nog steeds bestaat en ook in de moeilijker tijden is uitgegeven.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar het huidige team van Frans Woortmeijer en Roy Weijens, die jaarlijks de 6 uitgaven verzorgen. Hofnieuws zou echter nergens te lezen zijn zonder het team van vouwers, nieters, rapers en bezorgers. Ook hen komt alle waardering en dank toe om in weer en wind iedere parochiaan te voorzien van een exemplaar. Hofnieuws maakt het mogelijk om iedereen op de hoogte te houden over het wel en wee van onze parochie. Daarom: laten we ervoor zorgen dat Hofnieuws blijft doorgaan en op uw steun mag blijven rekenen als vrijwilliger, schrijver en/of lezer.

Terugblikkend op de afgelopen kerstperiode kunnen we ons verheugen dat het virus dit keer niet de hoofdrol opeiste maar dat iedereen weer op zijn of haar wijze kon deelnemen aan de vieringen.

Een hoogtepunt was zoals vanouds de kerststallentoonstelling waar vele bezoekers ook van buiten onze parochie in groten getale op af kwamen.

Met de viering van Driekoningen hebben we deze vreugdevolle kerstperiode afgesloten en heb ik een korte nieuwjaarspeech gegeven over de uitdagingen voor 2023. Samenvattend heb ik verteld dat onze parochie voor een vijftal veranderingen staat die ons allen aangaan.

De eerste verandering is dat vanaf dit jaar de zondagsvieringen zoveel mogelijk in de Noordbeuk zullen plaatsvinden. Dit is bedoeld om de verwarmingskosten zo laag mogelijk te houden. We hebben daarnaast in de zomervieringen gemerkt dat het de samenzang en het samen zijn ten goede komt.

De tweede verandering is dat we vanaf 1 januari de verwarming in de hoofdkerk zoveel mogelijk uitzetten. De energieprijzen zijn dusdanig gestegen dat we geen geld hebben om de kerk te verwarmen zoals voorheen het geval was. Dus zorg ervoor dat u warm aangekleed naar de kerk komt, zeker in deze koude periode.

De derde verandering is dat Jaap van der Meij als nieuwe voorzitter van de Pastoraatsgroep na een inwerkperiode dit jaar aan de slag gaat om onze parochie pastoraal te begeleiden.

Zijn ervaring met kerkopbouw zal van grote waarde zijn nu we als parochie in een transitie zijn. We mogen dankbaar zijn dat Jaap onze parochie met zijn ervaring komt versterken.

De vierde verandering is dat we moeten gaan bezuinigen op onze uitgaven. De inkomsten uit de verhuur lopen terug en de kosten stijgen. We zullen als bestuur moeten kijken waar we verder structureel kosten kunnen besparen, naast de energiekosten.

De vijfde verandering is het plan van het Bisdom om het aantal kerkgebouwen te reduceren, waarbij parochies worden samengevoegd in één parochie. De gedachte is dat door pastorale zorg, eucharistievieringen en diaconale activiteiten op één plek te concentreren, dit de beste garantie is om een vitale parochie met toekomst te realiseren. Voor ons betekent dit beleid dat de 5 Clara & Franciscus parochies rechtelijk en financieel gefuseerd gaan worden waarbij dan een centrumkerk gekozen moet worden. De andere kerken worden dan steunpunten die op termijn gesloten gaan worden.

Verderop in Hofnieuws staat een persbericht van het parochiebestuur van gelijke strekking. Uiteraard gaat het bestuur in de besluitvorming niet over een nacht ijs. Onze bestuurlijke inzet vanuit de Martelaren van Gorcum zal zijn dat er in elke parochie inspraak van de parochianen zal dienen te komen. Als Locatiebestuur zullen we in overleg met het Pastoraatsteam aan dit proces invulling gaan geven. Daarnaast hopen we ook te kunnen rekenen op de begeleiding van Pater Bert Wooning en andere ervaringsdeskundigen om ons bestuurlijk te begeleiden. In onze parochie heeft het bestuur rekening te houden met de Parochievergadering, die kerkrechtelijk gezien adviesrecht heeft. Er zullen dan ook een of meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd waar de Parochievergadering om haar mening en advies gevraagd wordt.

Kortom, 2023 wordt bestuurlijk gezien geen rustig jaar. We hopen echter op uw steun en begrip te kunnen rekenen voor de stappen die genomen moeten gaan worden. Als Locatiebestuur zullen wij ons best doen dat de besluiten die genomen worden ten aanzien van de toekomst van ons kerkgebouw en onze parochie gestoeld zullen zijn op voldoende draagvlak onder de parochianen.

Hartelijke groet, Arthur Anderegg

“Omdenken: maak van een probleem een feit en van een feit een nieuwe mogelijkheid”

Citaat van Berthold Gunster van www.omdenken.nl

PERSONALIA

Op 21 december 2022 is geboren Elisa, dochter van Isabelle Jansen en Tim van de Breul. We feliciteren de gelukkige ouders en natuurlijk grootouders Annelies en Godfried, de dirigent van de Liturgische Werkgroep Martelaren.

NIEUWSBERICHT

Samenwerkingsverband Clara & Franciscus

In de kerstuitgave van Saamhorig heeft u op pagina 9, bestuurszaken, kunnen lezen dat het bestuur haar plannen voor de toekomst van ons samenwerkingsverband (SWV) voor zou leggen aan de staf van het bisdom. U heeft kunnen lezen wat onze visie is. Onze insteek is temporeren, d.w.z. om stap voor stap naar gezamenlijkheid toe te werken.

In die zin hebben we een teleurstellend gesprek gehad: het bisdom gaat daar niet mee akkoord. Gezien de ontwikkelingen in kerkbezoek en financiën (zie het nieuwsbericht "**Bisdom kiest voor centrale plekken van kerkopbouw**" van 23 september 2022, moet er in de komende maanden een centrumkerk gekozen worden.

Dat is de opdracht aan het bestuur van ons samenwerkingsverband. De komende tijd zullen er scenario's uitgewerkt worden in het bestuur, die vervolgens gedeeld worden met de locatiebesturen.

Er is ook goed nieuws: er is een gesprek geweest met de provinciaal, pater Avin, van de orde SVD over onze samenwerkingsafspraken met het oog op het aanstaande emeritaat van diaken Han Hartog. Zeer waarschijnlijk is er vanaf november 2023 een priester beschikbaar voor ons Samenwerkingsverband om de gemeenschap in Duivendrecht te versterken.

En: ter overbrugging van die termijn komt pater Wooning deel uitmaken van de gemeenschap om het pastorale team direct te ondersteunen. Hij zal halftime beschikbaar zijn. Vanaf half januari zullen we onze vorige administrator weer kunnen verwelkomen in onze regio!

Over de exacte invulling van zijn werkzaamheden zal een startgesprek met het bestuur plaatsvinden. We zijn zeer dankbaar voor zijn komst en inzet voor ons samenwerkingsverband!

*Namens het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus,
Joost van Westing, secretaris*

Naschrift Arthur Anderegg - Voorzitter Locatiebestuur:

De besluitvorming welke kerk de centrumkerk van Clara en Franciscus wordt en welke kerken steunpunten hangt samen met de wens van het Bisdom dat onze 5 parochies gaan fuseren tot één parochie Clara & Franciscus. Het Bisdom ziet graag dat er één locatie komt met een vitale gemeenschap, waar elke zondag een Eucharistieviering kan plaatsvinden en er een brede waaier aan activiteiten voor de verschillende doelgroepen geboden wordt. De besluitvorming ligt bij het huidige parochiebestuur waar Olaf Olmer en ikzelf deel van uitmaken.

De eerste stap zal zijn per locatie de verschillende scenario's de revue te laten passeren. Uiteraard zullen ook de parochiegemeenschappen bij de uiteindelijke besluitvorming betrokken worden. Hoewel er een zekere logica zit achter de denkwijze van het Bisdome, is de wijze hoe het Bisdome omgaat met het bestuur en onze parochies zorgwekkend. Hoe wij hierop willen reageren is nog punt van discussie binnen het bestuur. Niettemin moge het duidelijk zijn dat we er niet aan ontkomen over onze toekomst binnen Clara & Franciscus na te denken. Wordt vervolgd.

Commentaar op het nieuwsbericht van het bestuur van het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus en het naschrift van ons locatiebestuur.

Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. Niet als redacteur van Hofnieuws en de nieuwsbrief en evenmin namens pastoraatsgroep of locatiebestuur.

Het Bisdome heeft de wens om te komen tot een driedeling van kerken, waarvan een groep als A-kerk fungeert, waarin, indien nodig, geïnvesteerd mag worden, een andere groep als bij-locatie, waar je geen geld meer moet insteken en die op termijn gesloten dient te worden, en een derde groep, die zo snel mogelijk dicht moet. Deze wens is vanuit economisch gezichtspunt wellicht te rechtvaardigen, maar uit pastoraal en spiritueel oogpunt dramatisch.

In dit artikel wil ik hierop niet nader ingaan, maar me beperken tot de gevolgen die deze episcopale wens voor onze parochie, de Martelaren van Gorcum kan hebben.

De eerste vraag die je je dan moet stellen is, of ons parochiebestuur (dus het bestuur van het Samenwerkingsverband C&F), nog succesvol tegen deze bisschoppelijke wens kan ingaan. Ik twijfel daar aan. Ik denk dat onze geledingen binnen het samenwerkingsverband te divers zijn en dat de belangen van elke deelnemer te ver uiteen liggen, dat het bestuur daadkrachtig tegen het bisdome zal kunnen optreden. Voorts denk ik sowieso niet dat het bisdome van gedachten zal veranderen en nog minder zie ik dat ons parochiebestuur de hakken in het zand gaat zetten en gewoon weigert met het bisdome mee te gaan.

Kortom, het bisdome krijgt zijn zin. Wat betekent dat nu voor de Martelaren? Dan zijn er twee mogelijkheden: de Hofkerk wordt een A-kerk, of zij worden dat niet.

Als de Hofkerk een A-kerk wordt en de andere geledingen binnen C&F moeten sluiten of voorlopig “steunpunt” worden, betekent dat dat we in principe elke zondag een eucharistieviering dienen te verzorgen. Met de groep SVD-priesters waarover het samenwerkingsverband beschikt en die dan niet meer in de andere locaties nodig zijn, moet dat wel lukken. Maar dat betekent ook dat de vrijheid en het liberaal-pastorale klimaat dat we de laatste 40 jaar binnen de Martelaren hebben opgebouwd grotendeels zal verdwijnen.

Met een wekelijkse eucharistieverzorging wordt de taak van de pastoraatsgroep binnen onze gemeenschap wel erg beperkt.

Er is dan geen of nog slechts sporadisch ruimte voor woord- en communievieringen en voorgaan en preken door lekenvoorgangers zal helemaal tot het verleden gaan behoren. In zo'n klimaat zullen, denk ik, veel vrijwilligers afhaken en het is ook nog maar de vraag of de koren met zo'n situatie kunnen instemmen.

Kortom, als de Hofkerk een A-kerk wordt zal er veel van het goede dat we als parochiegemeenschap met elkaar en onder progressieve “leidsmannen” als Piet de Reus, Jan Zwart en later Nico Essen hebben opgebouwd snel gaan verwateren of zelfs verdwijnen. Willen we dat?

Dan de tweede mogelijkheid. De Martelaren wordt geen A-kerk. Dan zijn er opnieuw twee mogelijkheden: of we moeten op korte termijn dicht, of we worden een “steunpunt” en moeten op iets langere termijn dicht.

Als de bisschoppen er voor kiezen dat onze gemeenschap op korte termijn moet verdwijnen voorzie ik een spoedig einde van de Martelaren als katholieke, vierende gemeenschap. We kunnen dan hooguit proberen het gebouw in eigendom te verwerven en als buurt- en sociaal centrum te behouden. Of daar de mogelijkheden en/of middelen voor zijn, weet ik niet. Als we een steunpunt worden, is het wellicht mogelijk ons eigen belijd en visie nog een poos uit te dragen.

We beschikken nog steeds over actieve leken-voorgangers, we hebben drie koren, we hebben nog steeds een flink aantal vrijwilligers en last but not least een kleine, maar betrokken groep parochianen. We zouden op die manier nog een paar jaar door kunnen gaan met vieren op de manier die ons vertrouwd is. En als de kerk dan na een aantal jaren misschien toch dicht moet, hebben we in ieder geval optimaal gebruik gemaakt van die paar extra jaren.

Ik denk dat ons locatiebestuur **in overleg met zo veel mogelijk betrokken parochianen** een goede afweging tussen deze drie opties dient te maken en zich voor het resultaat hiervan hard moet maken binnen het bestuur van Clara & Franciscus.

Frans Woortmeijer

ASWOENSDAG 22 FEBRUARI 2023

het egoïsme gaat in quarantaine....

Helaas weet iedereen inmiddels wat 'quarantaine' is. Het woord komt uit Venetië, waar in de 14^{de} eeuw de pest uitbrak. Schepen uit andere landen werden gedwongen om 40 dagen op zee te blijven, voordat ze de haven van Venetië in mochten varen. Een veertigtal dagen: quarantina, wat later het Franse woord 'quarantaine' werd – quarante = 40.

Of het precies 40 dagen waren?! Een maan-maand was toen de standaard, die zo'n 40 dagen duurde; het ging er om, dat het flink lang duurde. Want niemand wilde de pest krijgen.

Iedereen weet nu wat quarantaine is. Alleen de duur van de termijn varieert, en moet je niet letterlijk nemen. Dit is ook het geval in de Veertigdagentijd, voorafgaand aan Pasen.

Wie telt vanaf Aswoensdag (22 februari) tot aan Pasen (9 april) komt op 47 dagen. De zondagen, waarvan Pasen de 7^{de} is, worden in deze tijd niet meegeteld. Je mag elke keer even opademen op de zondag – om gesterkt en des te beter de nieuwe week weer in te gaan in quarantaine.

En waarvan 'isoleren' wij onszelf vanaf Aswoensdag tijdens de Veertigdagentijd? Dat kan zijn afzien van het eten van vlees tot 40 dagen niet roken – tot het afzien van tv, taart, twitter of....

Je kunt ook je 'egoïsme' in quarantaine doen, en je 40 dagen lang meer open stellen voor een ander. En dat mag ook best 'ietsje meer' zijn.

uit de Veertigdagenkalender 2023, verkrijgbaar bij Janneke de Bruin

WERELDGEBEDSDAG 2023 TAIWAN

Thema: Zichtbaar geloven

3 Maart 2023 – Ik heb gehoord van jullie geloof: Efeziërs 1:15

De liturgie komt dit jaar uit het comité van **Taiwan**. Het thema voor de viering is **Zichtbaar Geloven**. Op vrijdag 3 maart 2023 gaat het gebed de wereld rond.

In 183 landen, voelen mensen zich door het gebed verenigd, bemoeidigd en komen in actie. Het thema van het programma 2023 is gebaseerd op Efeziërs 1:15-19, de brief die naar een geloofsgemeenschap is gestuurd om

Wereldgebedsdag



dankbaarheid te uiten.

Paulus dankte God voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder

de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

Ook dit jaar organiseren de EBG Amsterdam Stad en Flevoland de viering samen met de gemeente De Bron en de Hofkerk.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor deze viering op vrijdag 3 maart a.s. om 19.30 uur, Koningskerk, Van 't Hofflaan 20 Amsterdam.

VESPERVIERING zaterdag 25 maart in de Vastentijd

Stilaan is er een traditie gegroeid, dat er zowel in de Adventstijd als in de Vastentijd op een zaterdagmiddag een Vesper wordt gehouden.

In de Advent kwamen we samen in het derde Adventsweekend op zaterdag 10 december 2022. De Vesper op 10 december had als thema: Levenslicht. Frank de Haas verzorgde de meditatie en de LWM onder leiding van Godfried Jansen de muzikale ondersteuning.

Voorafgaand aan de Vesper konden we een schilderworkshop volgen of een stiltewandeling maken door onze mooie kerk. De middag hebben we afgesloten met gezamenlijke maaltijd onder het genot van heerlijke soep en een broodje.

In het laatste weekend van de Vastentijd gaan wij op zaterdag 25 maart weer zo'n bijzondere middag organiseren.

Van harte welkom en graag tot ziens! De Vesper begint om **16:30 uur**. Meer nieuws over de activiteiten hoort u bij de mededelingen op zondag en/of leest u op de website en in de nieuwsbrief-per-mail van de Hofkerk. De middag sluiten we af met een sobere maaltijd.

Om de kosten te dekken wordt een bijdrage van € 5. gevraagd.

Namens de Pastoraatsgroep, Janneke de Bruin

PLEIDOOI VOOR EEN OPEN KERK

'Nog is het licht in de tempel niet gedoofd' en 'Een pleidooi voor een open kerk' zijn de titel en ondertitel van een boek van diaken Rob Mascini dat vorig jaar verscheen. Het is een reflectie op de kerksluitingen die hij heeft meegemaakt.

De schrijver heeft de kerkgemeenschap zo'n vijftig jaar gediend als pastoraal werker, theoloog, geestelijk verzorger en diaken. Zeven keer maakte hij de sluiting mee van een kerk waar hij bij betrokken was. Elke keer was dat een drama, waarbij hij verdriet, onmacht en woede bij parochianen zag.

Een van de zeven bewuste kerken was de H. Nicolaas in Den Helder. Toen duidelijk werd dat die moest sluiten verzette het kerkbestuur zich daar hevig tegen. Het Bisdome zou de diaconale inzet van de kerk miskennen en alleen de zondagse mensen tellen. Het deed diaken Mascini pijn om te zien dat het Bisdome geen oog had voor al het diaconale en missionaire werk in die parochie. Er werd op basis van zondagse kerkcijfers bepaald dat er parochies opgeheven en gesloten moesten worden.

Diaken Mascini is zeer kritisch op kerksluitingen.



Boekscout.nl
ISBN: 978-94-646-8004-1

Hij wil een open kerk, diaconaal, spiritueel, cultureel. "Zo'n kerk wordt dan een symbool van hoe christendom ook in een gesecculariseerde wereld present kan zijn en verkondigen kan. Het symbool dat je er als christen nog bent!" Hij begrijpt uiteraard dat er situaties zijn waarbij kerksluiting onvermijdelijk is, maar hij pleit ervoor om top-down beslissingen te voorkomen en parochianen zelf te laten ervaren dat dingen niet meer kunnen. Hij schrijft daar verder over: "Als er geen kader meer is, er geen vrijwilligers meer zijn, er geen muziek meer klinkt, dan kunnen de gelovigen zelf beslissen om hun kerk te sluiten".

Het kerkgebouw is van de parochianen en zij zijn het die de kerk samen moeten sluiten. Diaken Mascini vindt terughoudendheid van de kerkelijke leiding daarbij noodzakelijk omdat die wijk en dorp niet kent.

"Heb vertrouwen in de mensen, ook als de dingen niet goed gaan of als ze anders gaan dan je als pastor of kerkbestuurder zou willen. Ga in gesprek met de mensen. Laat weten dat je een herder bent en van hen houdt. Heb respect voor hen. De Heilige Geest is er ook nog."

Rob Mascini's boek is een rijk boek. Veel rijker dan de fractie waarmee ik u hier kennis heb laten maken. Hij beschrijft alles op warme wijze, met hart en ziel. Als president van het Internationaal Diaconaat Centrum maakte hij vele reizen door de wereld en ook zijn ervaringen met kerken in het buitenland komen in een apart hoofdstuk aan bod.

Het zou te ver voeren om alle onderwerpen uit het boek te belichten; dit is immers geen boekbespreking. Ik wil u hier vooral meegeven dat, in een tijd van fusies en sluitingen, dit boek ons allemaal tot nadenken kan stemmen. Voorop staan voor mijzelf deze twee vragen: hoe gaan we met veranderingen om en hoe gaan we met elkaar om? Wellicht kunnen wij als Hofkerk diaken Mascini een keer uitnodigen als gastspreker en tijdens een nazit samen met hem dieper op deze materie ingaan.

Nawoord

Kijken wij nu naar ons Samenwerkingsverband Clara en Franciscus. We zijn met vijf andere parochies op weg naar een gezamenlijke toekomst, met een centrumkerk en enkele steunkerken.

Deze zomer zal de Anna-Bonifatiuskerk definitief haar deuren sluiten. Hoe moeilijk voor de parochianen daar! Hun heilige plek waar ze al zo lang lief en leed deelden is binnenkort verdwenen. Daar ligt voor ons een taak als "buurparochie", als broeders en zusters, om begrip, respect en liefde te tonen. Om ook allemaal een beetje herder te zijn.

René van Eunen

UIT DE (ZEER) OUDE DOOS

Op 1 december 1973 verscheen de eerste aflevering van (toen nog) het *maandblad* Hofnieuws. Dat wil zeggen dat we komend jaar, 2023, de 50^e jaargang van ons roemruchte blad beleven. Voldoende reden om eens terug te kijken in oude jaargangen en wat mooie, leerzame of grappige artikelen in de herinnering terug te brengen.

Interview met Pastor Jan Zwart bij gelegenheid van zijn 12½ jarig priesterjubiläum door Jos Bakker (uit Hofnieuws jaargang 5, nr 8, november 1978)

Jan Zwart, Geboren te Haarlem 6 juni 1941

Priester gewijd 4 juni 1966. Kapelaan te Obdam van 1966 tot half december 1972. Vanaf half december 1972 pastor en catecheet in de Watergraafsmeer resp. Amsterdam-Oost.

Vraag: De eerste standplaats was Obdam, een plattelands gemeente. Was het moeilijk om daar als stadsjongen te beginnen?

Antwoord: Het eerste jaar was het vrij moeilijk om kennissen te krijgen. De afstand Pastoor-Kapelaan bestond toen nog levensgroot. Toch, na enige tijd, kende je alle 3000 mensen en was het best goed op het dorp.

Overigens als jongen woonden wij aan de buitenkant van Haarlem tegenover de koeien. De overgang naar een dorp was dus niet zo erg groot.

Vraag: Obdam was een benoeming zonder inspraak. Na 6 jaar wordt het Amsterdam. Was dit een overplaatsing als gevolg van een sollicitatie?

Antwoord: Samen met een collega uit West Friesland wilde ik in Amsterdam gaan werken en naast het parochiewerk ook in de catechese. Het project waarvoor wij kozen was te vinden in de Watergraafsmeer. Helaas is dit niet geheel van de grond gekomen. Wel werd ik gedeeltelijk in de parochie ingezet en gedeeltelijk catecheet op de basisschool.

Vraag: Naast de basisschool van deze parochie, geef je op nog meer scholen les. Gaat hier veel tijd in zitten en naar welk soort werk gaat je voorkeur uit?

Antwoord: Ik geef momenteel les op 5 basisscholen in Amsterdam-Oost en bereik daarmee ongeveer 500 kinderen. Tevens heb ik nog bemoeienis met enkele kleuterscholen. Naast de leerlingen zijn er ook regelmatig vergaderingen met de leerkrachten. Ook als districts-katecheet moet ik tijd vrijmaken voor besprekingen. Voorlopig doe ik dit werk nog met veel plezier, doch blijf dit zeker niet mijn hele leven doen en zal ik t.z.t. zeker weer geheel voor het parochie werk kiezen.

Vraag: Het zal bekend zijn dat je een actief lid bent van de Liturgische Werkgroep. Zijn er nog andere functies, die je bekleedt?

Antwoord: In 1973 werd het informatiecentrum-Oost opgericht ten behoeve van buitenlandse werknemers. Hier kunnen zij terecht met hun vragen over huisvesting, belastingen etc.

Ik vind dit werk, dat over de parochie grenzen he reikt zeer nodig. Gelukkig zijn er ook parochianen die hier veel tijd aan geven. Dan de missionaire werkgroep. Het groepje is nog klein maar erg belangrijk. Voor al deze werken geldt het "Samen kerk zijn" heel duidelijk.

Samen kerk zijn is niet alleen liturgie vieren in de kerk, maar ook dienst aan de mensen en hun wereld. Ik vind dan ook niet dat ik als Pastor hieraan voorbij kan gaan en werk in deze groepen graag mee.

Vraag: Er wordt wel gezegd, dat je preken zo lang en zo moeilijk zijn. Denk je het doel van deze preken te bereiken, wat je ermee op 't oog hebt?

Antwoord: Ik ga in mijn preken uit van de Bijbel. Daar vind ik de grondhouding van de christen. Daar vind ik ook de boodschap van God. Het doorgeven en het verstaan van die boodschap zie ik als mijn taak.

Het verhaal van God met de mensen tot bevrijding en verlossing. De mensen kunnen dan met hun eigen ervaringen zich toetsen. Zo zie ik de taak van een Pastor nu en in de toekomst.

(uit Hofnieuws jaargang 5, nr 8, november 1978)

NAAR EEN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Verslag van de vergadering d.d. 9 november 1978

Een van de belangrijkste agendapunten was dat, wat op de agenda stond onder het hoofd "Werkgroep inventarisatie". Een moeilijk onderwerp en we zijn er dan ook in dit eerste gesprek niet uitgekomen. Maar we gaan verder en al pratende zullen we er wel komen.

Waar gaat het over? In het vorige seizoen hebben de pastors op papier gezet welke taken zij zoal vervullen en ook hoe zij denken over de Kerk van de toekomst. De Werkgroep inventarisatie heeft een résumé gemaakt, van waaruit thans het gesprek is geopend. Kernpunt van de zaak is dat in 1985 of eerder, per parochie slechts één priester beschikbaar zal zijn,

vandaar dat wij reeds nu onze gedachten moeten laten gaan over de door "leken" over te nemen taken.

De werkgroep zegt hierover: "Omdat de gemeenschap de draagster is van het geloof, nu en zeker in de toekomst, zal er reeds nu veel vaker een beroep op de medewerking van gelovigen, zowel vrouwen, mannen en jonge mensen, gedaan moeten worden. Wij moeten als het ware de tijd die we nu nog krijgen uitbuiten om te "oefenen", om te leren dat wij "SAMEN KERK" ook gestalte geven. Wij zouden nu al moeten gaan doen wat wij in de kerk van 1985 (of eerder) normaal zouden vinden."

Op welke wijze kunnen gelovigen taken overnemen of verlichten? Bijv. op het gebied van liturgie of diakonie. Maar dan moet er wel veel gebeuren. Er zullen gelovigen zich moeten bekwamen; de gemeenschap zal vele bezwaren opzij moeten zetten en moeten wennen aan "de leek aan het altaar of in andere pastorale taken".

Ook belangrijk voor de toekomst van de Kerk is, dat wij in de wereld om ons heen (verder dan de parochiegrenzen) gestalte geven aan wat de liturgie oproept. Gaat bijvoorbeeld politiek en kerk samen, of moeten we de politiek buiten de kerkmuren houden?

Zoals in het begin van dit verslag reeds gezegd, geen gemakkelijke onderwerpen, maar als we steeds praten over "Samen Kerk" dan kunnen we er niet omheen en zullen we tot een oplossing moeten komen.

Volgende vergadering wordt het gesprek voortgezet mede aan de hand van een lijst van werkzaamheden welke de pastors willen afstoten. Wij houden U op de hoogte en als U het gesprek wil aanhoren dan bent U van harte welkom op de volgende vergadering. U weet, het zijn open vergaderingen en de publieke tribune is aanwezig. Deze vergadering wordt gehouden op donderdagavond, 8 uur precies, in de pastorie en wel op 14 december a. s.

OPROEP!

Zoals je misschien wel weet worden de zondagse vieringen van de Liturgische Werkgroep (LWM) voorbereid door enkele leden uit deze groep.

De LWM wil **jou** uitnodigen om eens kennis te maken met de manier waarop wij dat doen. Voel je er voor om je eenmalig of af en toe bij één van onze voorbereidingsgroepjes aan te sluiten, laat mij dat dan weten.



*Elly Woortmeijer, ewoortmeijer@upcmail.nl
020-694.82.98 of 06-230.95.011*



Hof der Verbeelding - Seizoen 2022/2023

Wij vervolgen in februari het tweede thema van ons 10e seizoen '**De Italiaanse film**'. We laten meesterwerken uit de Italiaanse cinema zien. In hoeverre verschilt deze filmcultuur van de onze? Zijn de films typisch nationaal? Brengen ze genoeg universele waarden over? Daarover willen we graag in gesprek gaan met elkaar!

Donderdag 9 februari

Een dramafilm uit 1988 met muziek van de befaamde Enrico Morricone.

Sinds jonge leeftijd staat het leven van Salvatore in het teken van film. Hij verlaat zijn geboorteplaats op Sicilië en keert dertig jaar later als beroemd filmregisseur terug, vanwege het overlijden van een vriend. Hij denkt terug aan zijn jeugd die hij doorbracht in de Paradiso bioscoop waar filmoperateur Alfredo hem de liefde voor film bijbracht. Ook heeft hij herinneringen aan Elena, zijn jeugdliefde die hij achter moest laten toen hij Sicilië verliet.



Donderdag 9 maart

Een dramafilm uit 1977 met in de hoofdrollen Sophia Loren en Marcello Mastroianni.

Het is 8 mei 1939. Hitler is op bezoek in Rome om een bondgenootschap met de Italiaanse dictator Mussolini te sluiten. De Romeinse huisvrouw Antonietta heeft geen tijd om met haar man en kinderen mee te gaan om de Führer en de Duce toe te juichen. Ze blijkt niet de enige te zijn die is achtergebleven in de huurkazerne: de conciërge laat haar radio luid het verslag van de historische gebeurtenis rond tetteren. Ook Gabriele is thuis, een radiomedewerker die net is ontslagen omdat hij homoseksueel is en die afwacht of ze hem zullen komen halen.

'**Sterke vrouwen**' zal het laatste thema zijn van dit seizoen. Schrijfster Nynke van Hichtum, filosofe Hannah Arendt en de Engelse koningin Victoria staan hierbij in de schijnwerpers.

Donderdag 13 april

Een Nederlandse, biografische film uit 2001 met in de hoofdrollen Monic Hendrickx en Jeroen Willems. Bekroond met twee Gouden Kalveren voor beste speelfilm en beste actrice.

Sjoukje Bokma de Boer, beter bekend als Nynke van Hichtum, was de schrijfster van het klassieke jeugdboek Afke's Tiental en was gehuwd met socialistisch voorman Pieter Jelles Troelstra. Als die al zijn aandacht richt op de klassenstrijd raakt Sjoukje in een emotioneel isolement en komt er van schrijven weinig meer terecht. Op aanraden van een zenuwarts 'stelt zij haar gave in dienst van het gezin'. Want 'het heroïsche van de vrouw schuilt in het gewone alledaagse zorgende leven'. Ook haar man wil dat zij de rol van huisvrouw op zich neemt. Dit valt haar echter zwaar en zij besluit tot een scheiding, iets wat begin 20e eeuw niet gebruikelijk was.

Dit zal onze **100e (!)** filmvertoning zijn, met een feestelijk tintje. De bijdragen gaan die avond naar de priesters van Embangweni, Malawi. Zij kunnen daarmee hun huiselijke situatie verbeteren zodat hun kleine behuizing een rustpunt wordt te midden van al het harde werk dat zij verrichten voor de noodlijdende bevolking in hun regio. U bent natuurlijk van harte welkom om wat extra's te geven.

Over de andere twee films binnen het thema 'Sterke vrouwen' leest u in het volgende Hofnieuws!

Filmavonden

Onze filmavonden starten zoals altijd om 19:30 uur met koffie, thee en wat lekkers en om 20.00 uur begint de film. Ari van Buuren ontfermt zich over de inleiding en het nagesprek. We drinken aan het einde van de avond nog een glaasje met elkaar waarbij er ook gelegenheid is tot (na)praten. Wij vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt hiervoor de ingang van de pastorie aan de voorkant van de kerk gebruiken. U moet aanbellen bij de bovenste bel. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-.

Wilt u meer over de films of titels weten? Stuur een email aan:

hofkerkfilms@outlook.com of door navraag te doen bij één van ons in de kerk. I.v.m. rechten mogen wij hier geen filmtitels openbaar maken.

Wij zien u graag bij onze filmavonden!

René van Eunen

mede namens Ari van Buuren, Liesbeth Wijkhuizen en Ben Steggerda

DE SPIRITUALITEIT VAN DE KRUISWEG 2023

Vier vrijdagavonden in de vastentijd

De AnnaBon/Gerardus locatie van ons samenwerkingsverband organiseert in de komende Veertigdagentijd een project, genaamd "De Spiritualiteit van de Kruisweg". Ook parochianen van onze Martelaren zijn van harte uitgenodigd om aan dit project, dat een viertal avonden beslaat, deel te nemen.

Het is een oude kerkelijke traditie, rond Goede Vrijdag, het lijden van Jezus te overdenken d.m.v. een rondgang langs de 14 momenten (staties) van zijn lijdensweg.

Gedurende deze avonden gaan we ons verdiepen in de spiritualiteit van de kruisweg. Daarbij kiezen de deelnemers een statie met als doel:

- Het verkennen van de gelovige betekenis van het lijdensverhaal.
- Het uitdrukken van de eigen beleving bij het Bijbelverhaal.
- Een brug slaan tussen de kruisweg van Jezus Christus en thema's in het eigen leven.

De eerste avond:

Een inleiding op het thema vanuit de bijbel en uitgaande van werk van beeldende kunstenaars en hun interpretaties en associaties; we maken een schets van onze eigen interpretatie van de gekozen statie, waarin tot uitdrukking komt wat het lijdensverhaal met ons doet.

De tweede avond:

De eigen inspiratie en associaties tot uitdrukking brengen d.m.v. schilderen. Dit is de enige avond dat we schilderen. U hoeft geen ervaring te hebben. Het gaat om de beleving, niet om de vormgeving!

De derde avond:

We praten door over de opgedane ervaringen en bereiden de viering voor.

De vierde avond:

Op deze avond vindt een meditatieve viering plaats rond de zelf geschilderde staties. Ook evalueren we het verloop van de avonden.

Het is belangrijk dat u aan alle vier de avonden deelneemt. Later instappen is niet mogelijk. Evenmin als een avond overslaan.

We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij deze reis gedurende de vastentijd op weg naar Pasen.

Thema: De spiritualiteit van de kruisweg

Locatie: Anna-Bonifatiuskerk, 2e Oosterparkstraat 246

Aantal deelnemers: maximaal 12, minimaal 7

Aanmelden verplicht: t.koopmanschap1@chello.nl

Data: 10, 17, 24 en 31 maart 2023, van 19.00-22.00 uur.

Tessa Koopmanschap, Jaap van der Meij, Uschi Janssen

INGEZONDEN BRIEF

Beste Janneke,

Gisteren kon ik niet in de kerk zijn, en ook volgende week ben ik er niet, ik vind het jammer, want naast dat ik iedereen een heel gelukkig 2023 zou willen toewensen wilde ik ook nog even jou, de pastoraatsgroep en alle vrijwilligers bedanken die de afgelopen periode de diensten zo prachtig hebben verzorgd! Dus zet ik het maar even op de mail.

En omdat ik niet precies weet wie het betreft, heb ik jou maar even gemaïld, jij wilt het bij gelegenheid misschien wel doorgeven aan betrokkenen.

Ik heb echt genoten van de diensten in de afgelopen weken, de Vesperdienst, de Kerstnachtdienst om half acht op de 24e, en de Nieuwjaarsdienst. Ik vond ze mooi en bijzonder, zowel liturgie als de muziek en gezangen, (ik kon heerlijk meezingen)!!

Ik vind het belangrijk om jullie te bedanken voor je inzet, deze diensten gebeuren niet vanzelf, maar daar doen mensen hun uiterste best voor. Geweldig!! Wij als parochianen kunnen ons gezegend voelen met mede-parochianen die zich op deze manier kunnen en willen inzetten!! Nogmaals dank Janneke,

Hartelijke groet, Ady Karsten

VEERTIGDAGENKALENDER 2023: ZIE JE DE BUI AL HANGEN?!

Met de **Veertigdagenkalender van 2023** wil samensteller Joke van der Velden duidelijk maken dat niet alles kommer en kwel is, ook al leven we in een tijd waarin de verschillende crises over elkaar heen buitelen.

Daarom draagt de nieuwe Veertigenkalender het thema 'Zie je de bui al hangen?!'. Door alle problemen in de wereld is er veel om over na te denken.

Maar Joke schrijft: 'Nadenken is meestal niet voldoende. Vervolgens moeten we de handen ineen slaan en opstaan en aan de slag gaan. En als dat niet gebeurt of niet lukt opstandig worden en nogmaals met rede van je te laten horen. Als je zorgen soms té veel worden, kijk dan nog maar eens naar de vrolijke voorkant. De bui blijft niet eeuwig boven onze hoofden hangen!'

De nieuwe kalender bereidt de lezer stap voor stap voor op het Paasfeest. Verhalen van inkeer en bezinning, van 'vasten' zoals bij de vegetarische gerechten, tot 'vallen' over wat u allemaal voor de kiezen krijgt en te doen staat om uiteindelijk toch op te staan en verder te kunnen gaan.

Dit alles is terug te vinden in de gebeden, de gedichten, de teksten en natuurlijk de bijbelgedeeltes, die op de zondagen worden uitgelegd en geïllustreerd.

De Veertigdagenkalender is bedoeld om tijdens de veertig dagen voor Pasen te lezen. De kalender begint dit jaar op woensdag 22 februari, dan is het Aswoensdag.

De kalenders worden traditie getrouw verkocht door Janneke de Bruin voor de prijs van 5 euro. De opbrengst gaat naar het vastenproject.

DONATIE VOOR EEN NIEUWE KATHOLIEKE MIDDELBARE SCHOOL, SMAK St. Johannes Rasul- Rafau op Timor

De collecte en de deurcollecte met de Kerstvieringen hebben een mooi bedrag opgebracht van € 267,35.

Fijn dat we in deze periode ons steentje hebben kunnen bijdragen voor deze nieuwe school. Dat onze bijdrage een zegen zal zijn voor de toekomst van het Katholieke Godsdienst Onderwijs in de geboorteplaats van pater Yan op Timor.

Namens Pater Yan Asa en Pastoor Agus Nabu veel dank voor uw gift.

NIEUWS VAN JUBILEMUS DOMINO

Op eerste kerstdag heeft onze trouwe tenor Jos Bakker voor het laatst met ons gezongen.

Hij stopt met zingen in ons koor, omdat hij behoefte heeft aan wat meer rust en wat minder verplichtingen. Hiervoor hebben wij alle begrip, al is het een groot verlies voor Jubilemus Domino.

Vanaf 2011 kwam hij ons koor versterken en is hij altijd een grote steun geweest met zijn krachtige en zuivere tenorstem. Hij nam regelmatig solo's voor zijn rekening. Ook in de Coronatijd stond hij er iedere keer. We gaan hem ontzettend missen!

Op 5 februari a.s. willen wij hem in het zonnetje zetten, na de mis, in de koffiebeuk. U bent van harte uitgenodigd!

Tenslotte nog dit: ons koor kan versterking gebruiken. Mocht u nog mensen kennen in uw omgeving die graag willen zingen: nieuwe leden zijn van harte welkom!

namens Jubilemus Domino,
Riky van 't Klooster en Anja Meiborg

KERSTLOTERIJ 2022 – 2023

We hebben een hele gezellige kerstloterij gehad.

Met een groep uit de LWM hebben we de prijzen gesorteerd en klaargemaakt.

De parochianen hebben hele mooie prijzen beschikbaar gesteld.

Samen met Elly Woortmeijer hebben we bijna alle dagen van de tentoonstelling gestaan. Daar hadden we leuke gesprekken en zagen oude bekenden.

De opbrengst voor Oekraïne bedraagt € 635,-. Zo'n groot bedrag hebben we in al die jaren niet opgehaald.

Na dit goede resultaat hebben we al besloten om volgend jaar weer te gaan staan.

U kunt dus weer gaan sparen.

Iedereen heel hartelijk bedankt.

Elly Woortmeijer en Ellie Togni

ALTAARKLEED EN KLEDEN BIJ DE PREEKSTOELEN

Voor corona hebben we 2x de Kerstloterij gehouden om een nieuw altaarkleed en twee preekstoelkleden te kunnen kopen. Tijdens de coronaperiode is daar niets van terecht gekomen.

Bert heeft eind vorig jaar 3 nieuwe kleden gekocht in de kleur wit.

U heeft ze al kunnen bewonderen.

Tevens is er ook nog een kleed gekocht in de rode kleur, welke nog ontbrak.

Nu ontbreken alleen nog de kleden in de kleur paars. Mogelijk kunnen we daar de opbrengst van de volgende loterij in december 2023 aan besteden.

Zo ziet u dat de opbrengsten van de loterijen goed besteed worden.

Ellie Togni

STEUN DE PRIESTERS UIT EMBANGWENI (2)

In het vorige 'Hofnieuws' vertelde ik u over pastor Nyoka die met nog een priester en twee seminaristen in een klein huisje woont in Embangweni, Malawi. Zij ontberen daar elektriciteit, doordat de twee batterijen waarmee zij stroom opwekken kapot zijn.

Dit viertal staat in hun omgeving steeds voor de armen en zwakken klaar. Om deze dappere jongemannen een wat aangename thuissituatie te bieden wil ik graag € 600,- inzamelen voor nieuwe batterijen. Een aantal van u was al bereid een donatie te doen, waardoor er nu € 125,- bijeen is gebracht. Dank daarvoor! Het zou mooi zijn om de resterende € 475,- ook bij elkaar te krijgen.

Helpt u ook mee? U kunt uw bijdrage storten op rekening:
NL13 INGB 0000 1225 88, t.n.v. Parochie HH Martelaren van Gorcum, o.v.v. 'Priesters Embangweni'. Alvast veel dank!

René van Eunen

Voorzitter Caritasteam Hofkerk Watergraafsmeer

MET EEN BLOEMENGROET OMZIEN NAAR ELKAAR

Lichtpuntjes... soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn. Citaat Toon Hermans

Bent u die mens die een lichtpuntje wil zijn voor een ander? De ander even een blij moment geven in tijden van ziekte, verdriet en zorgen?

Dan wil ik graag weer een beroep op u doen.

Mag ik rekenen op uw medewerking om mij attent te maken op mensen die een beetje aandacht kunnen gebruiken vanuit onze gemeenschap?

Via mijn mailadres kunt u namen, met omschrijving van reden, aan mij doorgeven.

Mag ik ook een beroep op u doen om de bloemen eens weg te brengen? Heel fijn en hiervoor mijn hartelijke dank.

Janneke de Bruin mailadres: jannekedebruin53@gmail.com

In de afgelopen maanden ontvingen onderstaande mensen onze bloemengroet

Oktober

- 2 Gerda Olde Olthof
- 9 Mevr. Lucassen- Scherpenzeel
- 16 Fam. de Kruyf
- 23 Kees Disch
- 30 Annie Dijks

November

- 6 Mevr. Blaas
- 13 Mevr. Woerdings
- 20 Kees de Haan
- 27 Fam. Feijen

December

- 4 Lily Quint
- 11 Peter Sondervan
- 18 Jennie Fritz

Een gift voor het Bloemenfonds blijft welkom op IBAN:
NL13 INGB 0000 122588 t.n.v. HH Martelaren van Gorcum, onder
vermelding van *bloemenfonds*.

HOLLANDSE MEESTERS 2.2

Dit was de titel van de 24^{ste} kerststallententoonstelling in onze Martelaren.

Op woensdag 14 december werd om 8.00 uur s 'morgens gestart met de opbouw; na het ophangen van het jute en het plaatsen van de tafels kon het echte inrichten van de tentoonstelling beginnen.

Honderd kindjes werden uitgepakt en vele ossen en ezels werden rondom de kribben geplaatst.

Uiteindelijk was alles zaterdag klaar en kon zondag na de viering de opening plaats vinden. Trees van Galen Last, geboren en getogen in de Parochie "de Liefde" vertelde over haar herinneringen aan die tijd en plaatste het laatste beeld van de Kerstgroep afkomstig uit de Liefde, gemaakt door pastoor de Goede.

De tentoonstelling was ditmaal opgesteld in de Koffiebeuk. Om het koffiedrinken gewoon door te laten gaan was de oude sacristie omgetoverd tot een gezellige ruimte. Hier kon niet alleen koffie, thee, glühwein en warme chocolademelk gedronken worden, maar ook leuke geschenken gekocht worden bij Jessica Disch en de Cadeauwinkel Het Elsengroen. Dit viel – even als de loterij - bij velen goed in de smaak.

Hoewel het af en toe redelijk fris was op de tentoonstelling, waren de reacties hartverwarmend. Velen waren verbaasd over de ruime opstelling en de enorme verscheidenheid aan Hollandse Meesters. Van Zuster van der Lee tot aan Jan Quint en van de Kerstgroep gemaakt door leden van de LWM tot aan kerstgroepen uit diverse ateliers. Het was een grote verscheidenheid van Hollands cultureel erfgoed.

Uiteindelijk hebben ruim 1500 bezoekers de kerststallententoonstelling bezocht. Een van de hoogtepunten was het bezoek van de kinderen van de Lidwina-school, waar de kinderen van groep 8 de allerkleinsten begeleidden. Het was na twee tentoonstelling-loze jaren weer een genot om dit te kunnen organiseren!

Het organiseren van een tentoonstelling als deze kan niet zonder de medewerking van velen. Zoals zij die zorgen voor de posters en folders. Voor het inrichten van de tentoonstelling maar ook het opruimen, de herders en zij die gezorgd hebben voor de koffie, thee, glühwein en de broodjes kroket.

Maar ook de dames van de loterij. Kortom iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het slagen hiervan, heel veel dank. Natuurlijk ook dank aan het locatiebestuur en de Stichting Beheer die steeds weer de kerk beschikbaar stellen om dit te mogen organiseren.

Tenslotte dank aan alle bezoekers want zonder jullie belangstelling is een tentoonstelling als deze niet mogelijk, En nu... op naar de 25^{ste} editie van de inmiddels landelijk bekende tentoonstelling.

Bert Hilhorst

TENTOONSTELLING IN DE MARTELAREN IN DE KERSTTIJD: opnieuw een groot succes!

Op 8 januari jl. sloten we de 24^e editie van de tentoonstelling van kerststallen en -groepen af. Wat was hij weer prachtig!

Ik heb de tentoonstelling uitgebreid kunnen bewonderen. Onder meer doordat ik een aantal keren als 'herder' aanwezig was. Zeg maar voor het 'toezicht'.

Deze keer stond de tentoonstelling in de koffiebeuk. Alles ruim opgezet en met brede paden. En wat een variatie. Een jongen van groep 8 van de Lidwinaschool vroeg me welke kerstgroep ik de mooiste vond. Leuke vraag, maar niet zo eenvoudig te beantwoorden. Uiteindelijk heb ik er twee gekozen, een grote, wat meer 'klassieke', en een van later datum, in een eenvoudige strakke uitvoering.

Het was genieten van de schoonheid van het tentoongestelde. Maar er was meer dat bijdroeg aan het succes. De verkoop van lootjes waarvan de opbrengst naar Oekraïne gaat. De oude sacristie die als 'Weinstube' was ingericht. Daar waren Glühwein, warme chocolademelk met slagroom, koffie, thee. En voor de herders broodjes krommet. Wereldwinkel Het Elsengroen Diemen was er met een keur aan aantrekkelijke producten. En Jessica Disch verkocht zelfgemaakte spullen voor de kerstdagen.

Het was ook gewoon heel gezellig in de kerk. Met alle vrijwilligers. Maar het mooiste van zo'n tentoonstelling zijn de bezoekers. En dat waren er weer heel veel.

Sommigen komen ieder jaar. Anderen waren er voor het eerst, werden gastvrij ontvangen en voelden zich welkom. Heel plezierig vond ik weer de gesprekken en gesprekjes met de bezoekers. Wat een enthousiasme en bewondering.

Er waren al 24 edities van de tentoonstelling. Deze was ook weer buitengewoon geslaagd. En editie nummer 25 komt eraan. Koster Bert Hilhorst heeft al grote plannen voor deze 25^e keer. We kijken ernaar uit. En hopen weer vele bezoekers te mogen begroeten!

Frank de Haas

CADEAUWINKEL VAN DE WERELD

“Het Elsengroen”

Cadeauwinkel van de Wereld “Het Elsengroen” wenst iedereen nog een bijzonder fairtrade jaar 2023!

We danken u voor de gastvrijheid en belangstelling op onze kraam tijdens de afgelopen Kerststallententoonstelling.

Ook in 2023 staat Het Elsengroen met een Fairtrade Kraam in de Hofkerk op:

- 19 februari 2023 27 augustus 2023
- 26 maart 2023 24 september 2023
- 30 april 2023 29 oktober 2023
- 4 juni 2023 26 november 2023

En er staat een kraam tijdens de Kerststallententoonstelling



Wij verkopen bijzondere fairtrade artikelen o.a. cadeauartikelen en food artikelen waaronder koffie en thee.

Ook staat de Wereldwinkel-bus elke vrijdag en zaterdag van 10.00-16.30 uur vóór de apotheek op het Diemerplein in Diemen.

Voor informatie:
Jolanda Merks
Wereldwinkel Het Elsengroen
Tel. 06-306 558 12

MENSEN MET KOFFERS

Mensen met koffers gaan over de wereld.
Van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug,
Van voedsel naar honger, van leven naar dood.

Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
Ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
Voor beul of tiran, of een andere God.

De geur van het gras, dat je grootvader maaide
Het wuivende graan dat je vader eens zaaide.

Het kleine verdriet dat je moeder steeds suste,
Haar haar dat zo kriebelde als ze je kuste.

Dat alles was thuis, dat alles en meer.
Dat alles en alles, dat alles nooit weer.

Mensen met koffers gaan over de wereld,
Altijd op de vlucht naar een volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
Voor duivel en draak, die vermomd zijn als mens.

Sjoerd Kuyper (geb.1952)
Winnaar Theo Thijssen-prijs 2012

LITURGIEKALENDER

zondag 5 februari 10.30 uur	Eucharistieviering M. Jehandut en J. de Bruin	Jubilemus Domino
zondag 12 februari 10.30 uur	6^e zondag door het jaar Woord- en Communieviering Diaken Han Hartog	Meerklank
zondag 19 februari 10.30 uur	7^e zondag door het jaar Eucharistie- Familieviering Pater H. Janssen en F. de Haas	PeeBee koor
woensdag 22 februari 19.30 uur	Aswoensdag oecumenische viering Ds. M. Reinders en A. van Buuren	LWM
zondag 26 februari 10.30 uur	Eerste zondag 40-dagentijd Eucharistie- Themaviering over Verlossing M. Jehandut en J. van der Meij	Jubilemus Domino
zondag 5 maart 10.30 uur kindernevendienst	Tweede zondag 40-dagentijd Woord- en Communieviering, 2^e Themaviering A.van Buuren	Meerklank
zondag 12 maart 10.30 uur	Derde zondag 40-dagentijd Eucharistie- en 3^e Themaviering Y. Asa en J. de Bruin	Jubilemus Domino
zondag 19 maart 10.30 uur	Vierde zondag 40-dagentijd Woord- en Communieviering 4^e Themaviering J. van der Meij	LWM
zaterdag 25 maart 16.30 uur	Vesperviering samen met ABG	
zondag 26 maart 10.30 uur	Vijfde zondag 40-dagentijd Eucharistieviering M. Jehandut en J. de Bruin	Meerklank
zondag 2 april 10.30 uur	Palmzondag Woord- en Communieviering F. de Haas	LWM

Alle hierboven genoemde tijden, voorgangers en koren zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste informatie.