

PASTORAAL WOORD

Samenwerking Pastoraatsgroepen ABG en MvG

Sinds een viertal jaren leefde binnen de ABG- en MvG-parochies een sterk verlangen om als Pastoraatsgroepen van beide parochies samen te gaan werken.

Door de coronacrisis en het proces van het samengaan van de twee gemeenschappen: AnnaBon en Gerardus Majella naar één nieuwe ABG-gemeenschap is dit verlangen opzij gezet. Nu de corona bijna helemaal voorbij is en het genoemde samengaan-proces goed ging, is er ruimte om met de twee Pastoraatsgroepen bijeen te komen.

Dit gebeurde voor de eerste keer op dinsdagmiddag 14 maart in de ABG en op donderdagavond 23 maart in de MvG. Doel is elkaar leren kennen, uitwisselen wat beide PG's inhoudelijk doen aan taken en hoe we de samenwerking kunnen versterken: gericht naar de toekomst.

Ik ben blij dat dit samenwerkingsproces begonnen is. Dank aan alle betrokkenen voor hun harde werken en toewijding in het belang van onze parochies.

Terugblik Parochiedagen over de toekomst

Na een gezamenlijk broodje op zondagmiddag 19 april gaf de heer Paul Proost in drie segmenten een presentatie. Het ging over het proces naar het kiezen van een Centrumkerk voor ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus. Na elk segment was er interactie met de parochianen voor vragen en discussie. Onze Tim Stok heeft er een verslag van gemaakt. De PG-leden hebben de bijeenkomst als nuttig en zinvol ervaren. De presentatie was goed met genoeg ruimte om vragen te stellen. Men vond, dat er goed naar elkaar geluisterd is. Er waren 29 mensen aanwezig – waarvan het merendeel leden van de LWM.

Dinsdagavond 25 april organiseerde het locatiebestuur een Parochievergadering. Opnieuw ging het over het proces naar het kiezen van een Centrumkerk voor ons Samenwerkingsverband C&F.

Op deze avond spraken we over de criteria van een Centrumkerk. Er waren 23 mensen aanwezig. Alle aanwezigen stonden ervoor open, dat onze Martelaren van Gorcum-kerk Centrumkerk zou kunnen worden. Op basis van criteria van alle locaties gaat het bestuur van C&F verder met het kiezen van een mogelijke Centrumkerk.

Alle deelnemers waren blij met deze bijeenkomsten over het toekomstperspectief. Hiervoor kunt u lezen in het komende nummer van Saamhorig, rubriek bestuurszaken.

Dank aan het Locatiebestuur van MvG en alle vrijwilligers, die deze dagen goed hebben georganiseerd.

Eerste Heilige Communie-viering

Zondag 14 mei – ook Moederdag! – vierden we de EHC voor 22 kinderen uit de ABG-, MvG- en SPB-gemeenschappen. De voorbereidingen daarvoor liepen vanaf 8 oktober 2022 t/m 13 mei 2023, onder leiding van de EHC-groep: Filomena Silva (ABG), Erika van Hove (MvG), Mariska Bosma-Steur (SPB), diaken Han Hartog en ondergetekende. Deze groep zal ook het Vormsel-project 2024 gaan voorbereiden en begeleiden.

Wij zijn erg blij dat er meer kinderen zijn, die dit jaar hun EHC hebben gedaan. ‘Laat kinderen bij Mij komen en houdt ze niet tegen’, zegt Jezus (Marcus 10,14). **Hartelijk dank** aan alle koster van MvG, aan ouders, EHC-groep en vrijwilligers die dit project tot een succes hebben gemaakt.

Dodenherdenking

Donderdagavond 4 mei herdachten we in onze Martelaren van Gorcum-kerk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Paul van der Elst en Pieter de Zwart spraken resp. namens onze kerk en namens het stadsdeel Amsterdam-Oost. Beiden hielden een toespraak over de pijnlijke herinneringen van de slachtoffers.

Wij herdenken zowel de slachtoffers die in Europa gevallen zijn als in Indonesië of elders. Binnen onze Hofkerk kunnen wij ook hun namen vinden. De oorlog gebeurde niet alleen toen, maar ook vandaag in Oekraïne. De slachtoffers zijn onschuldige mensen en soldaten.

De 4 mei-viering was heel meditatief en respectvol. Er waren 57 mensen, die aan deze viering deel hebben genomen. Zelf was ik ook aanwezig. Dank aan Paul en Pieter voor hun goede medewerking aan deze Herdenking.

Pinksteren

Op zondag 28 mei vierten we Pinksteren, de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen van Jezus. Ik wens u allen: Zalig Pinksteren!

Retraite

Vanaf maandag 12 t/m zaterdag 17 juni gaan pater Yan Asa en ondergetekende op retraite in Missiehuis St. Michaël te Steyl, het moederhuis van de paters SVD. De retraite-begeleider is pater Nikolaas Sintobin SJ, geboren in Brugge/België.

Dit is de jaarlijkse retraite van de Paters SVD van Nederland en België. Het thema is: *God liefhebben en dienen in alle dingen*. In die dagen zijn we dus afwezig.

Regionale Clara & Franciscus viering

Zondag 18 juni zal een regionale Clara & Franciscus-viering plaats vinden in de Drie Stromen-kerk. ‘**Jij bent kostbaar**’ is het thema van deze viering. Alle parochianen uit de gehele regio worden uitgenodigd! De andere kerken binnen ons Samenwerkingsverband zijn deze zondag gesloten.

Tenslotte:

Wie deze zomer op vakantie willen en kunnen gaan: ik wens u alvast een goede reis heen en terug! Geniet van uw vrije tijd en uw vakantiedagen met Gods zegen!

P. M. Jehandut SVD

“Bij elkaar komen is een *begin*,
bij elkaar blijven is *vooruitgang*,
met elkaar samenwerken is *succes!*”

Henri Ford (1863-1947)

VAN DE VOORZITTER

Op 30 april hebben we Godfried Jansen als tweede jubilaris kunnen feliciteren met zijn 25-jarige jubileum als dirigent, organist en pianist van het LWM koor. Naast zijn werk voor de LWM organiseert Godfried regelmatig concerten bij ons in de kerk en verzorgt hij de muzikale begeleiding van uitvaarten. Ook valt Godfried in bij andere koren als hun eigen dirigent niet beschikbaar is. Kortom, Godfried betekent veel voor onze parochie. Wij zijn hem heel erg dankbaar voor zijn bijzondere bijdrage de afgelopen jaren en hopen dat hij samen met het koor nog vele jaren door mag gaan.

Dit jaar is inmiddels 5 maanden oud en er is bestuurlijk veel gebeurd. Zo hebben we op 19 maart de parochiemiddag gehad en op 25 april de Parochievergadering. Op de parochiemiddag werd door Paul Proost (vice-voorzitter Parochiebestuur) het verzoek van het Bisdom toegelicht om tot een keuze van een centrumkerk voor het samenwerkingsverband Clara & Franciscus te komen, waarna de parochianen hun vragen konden stellen.

Vervolgens was er de Parochievergadering waar ook weer andere parochianen aanwezig waren. Deze samenkomst was naar aanleiding van het verzoek van het Parochiebestuur aan alle Locatiebesturen om aan te geven of de locatie zich wil kwalificeren als centrumkerk of als steunpunt. Het verzoek was de keus te omschrijven respectievelijk te onderbouwen aan de hand van de criteria zoals Vierhuis, Leerhuis, Diensthuis, staat van gebouw(en), financiën en draagvlak.

Uit de reacties van de parochianen tijdens de bijeenkomsten en daarna bleek dat onze parochiegemeenschap eensgezind achter de keuze staat om onze locatie de HH Martelaren van Gorcumkerk als centrumkerk voor Clara & Franciscus voor te stellen. Uiteraard werden er door parochianen ook kritische punten geplaatst en zorgen geuit met name over wat dit betekent voor onze eigen vieringen. Immers op het moment dat onze kerk de centrumkerk wordt van Clara & Franciscus wordt het letterlijk ook de kerk van alle parochianen in deze regio.

Er is besef dat we niet alleen parochianen van de andere parochies welkom heten, maar dat we ook ruimte moeten gaan maken voor een andere geloofsbeleving en inbreng dan wij wellicht gewend zijn.

De keuze van een centrumkerk brengt met zich mee dat de andere locaties steunpunten worden waarvan sommige op termijn gesloten gaan worden.

Zoals u wellicht weet zijn de Sint Petrus Banden kerk en onze kerk rijksmonumenten. De Sint Urbanus kerk is een gemeentelijk monument. Alle drie de gebouwen hebben onderhoud nodig. Voor Rijksmonumenten is er van het rijk geld beschikbaar voor onderhoud maar dat dekt niet alle kosten. In het geval van de Urbanus is slechts beperkt geld beschikbaar vanuit de gemeente.

Het Bisdom vindt om redenen van verstandig financieel beleid en versterking van de gemeenschap het daarom noodzakelijk om een kerk aan te wijzen die kan doorgaan als centrumkerk. De andere twee kerken zullen dan te zijner tijd dienen te worden afgestoten.

Het parochiebestuur zal in juni haar advies met keuze van de centrumkerk aan het Bisdom afgeven. Het Bisdom neemt dan het uiteindelijke besluit. Dat betekent concreet dat in die kerk mag worden geïnvesteerd zowel qua gebouw als ook qua pastorale zorg. Het moge duidelijk zijn dat dit belangrijke argumenten zijn geweest om onze locatie als centrumkerk voor te stellen.

Als Locatiebestuur begrijpen wij dat het voor iedereen een spannende tijd is. Zeker voor degenen die hun ziel en zaligheid aan onze prachtige kerk hebben gegeven nu en in het verleden. U mag ervan uit gaan dat wij in het Parochiebestuur de belangen goed tegen elkaar zullen afwegen bij de keuzes die gemaakt moeten worden om tot een advies aan het Bisdom te komen. Wij zullen ervoor waken dat straks het besluit van het Bisdom met respect voor het erfgoed en de parochianen zal worden genomen.

Hartelijke groet, Arthur Anderegg

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING VOOR OLAF OLMER

Op 26 april 2023 is Olaf Olmer benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Olaf heeft als vrijwilliger veel werk verricht voor de parochie, in de meest ruime zin, maar ook voor de lusthof Frankendael, Malawi en een manege in Diemen.

Olaf was vanaf 1995 bestuurslid van de Stichting tot Behoud en Ontwikkeling Frankendael, opgericht in 1990.

Een aantal bewoners uit de Watergraafsmeer werd in 1989 geconfronteerd met plannen om het park Frankendael te bebouwen. Vanaf 1882 gebruikte de gemeente Amsterdam het park als stadskwekerij.

In 1997 sloot de gemeente de stadskwekerij. De bewoners konden zich niet voorstellen dat Frankendael zou worden bebouwd, maar de plannen om te bouwen lagen er. Tegelijk met de Stichting richtten bewoners van de Watergraafsmeer de Vereniging Vrienden van Frankendael op. Vereniging en Stichting werkten waar mogelijk samen.



Olaf onderhield contacten met de wethouders van zowel het stadsdeel als de centrale stad. Als gemeenteraadslid van de centrale stad had Olaf gemakkelijk toegang tot de ambtenaren en de wethouders. De bouwplannen gingen van tafel en Frankendael werd niet bebouwd, maar tot luthof getransformeerd. In maart 2008 is Frankendael officieel als luthof geopend.

Op 30 december 2013 was Olaf mede oprichter van de Stichting Beheer en Ontwikkeling Hofkerk (SOB). Hij was nauw betrokken bij de verbouwing van de pastorie vanaf januari 2014.

Ook begeleidde deze stichting de restauratie en uitbreiding van het Adema-kerkorgel en de gevolgen van een kerkbrand in 2008.

Op 4 september 2001 is de Stichting Restauratie Kanjermoment Hofkerk opgericht.

Deze stichting is opgericht om gelden te verzamelen voor de restauratie. Olaf werd bestuurslid van deze stichting.

Olaf was van 2013 tot 2019 bestuurslid van de Stichting Lechner-Malawi. In Mzedi (Malawi) werd eerst een brug gebouwd. Later volgde mede vanuit onze parochie, de medefinanciering voor de bouw van een aantal schoollokalen. De gelden kwamen onder meer binnen met sponsorlopen en goede-doelen-markten waar Olaf actief aan mee werkte.

Toen het parochiebestuur over vijf zelfstandige parochies moest besturen ontstond er voor de afzonderlijke locatie Martelaren van Gorcumparochie een Locatiebestuur. Olaf was een van de bestuursleden van dit Locatiebestuur. Olaf ontving het verzoek om lid te worden van het (grote) Parochiebestuur. Ook daar kwam Olaf in het bestuur. Zo konden de lijnen erg kort blijven.

Geheel los van de parochie werkt Olaf mee aan de Manege de Eenhoorn in Diemen. Hij werd in 2010 penningmeester van het

bestuur. Dit bestuur zorgt voor de gang van zaken binnen de manege. Olaf is verantwoordelijk voor de financiën en de dagelijkse operatie. Hij was bestuurslid van 't Amsterdams Barok Gezelschap voor klassieke concerten. Een aantal jaren speelde dit gezelschap in de Hofkerk.

Olaf werkte als bestuurslid bij een patiëntenfonds. Hij haalde een aantal sponsors binnen, zodat met de opgehaalde gelden meer wetenschappelijk onderzoek mogelijk is.

Alles bij elkaar veel verdiensten. De Koninklijke onderscheiding is meer dan verdiend.

JWN

OPBRENGST VASTENACTIE

tijdens de Goede Week en Vesperviering

We hebben een hele mooie opbrengst ontvangen van € 967,05.

De opbrengst van dit jaar is bestemd voor mensen die hun huis moeten verlaten of hun land zijn uitgezet en dat zijn er velen. Geschat wordt dat dit meer dan 89 miljoen mensen zijn.

Velen gaan naar buurlanden zoals Turkije, Pakistan en Oeganda.

Vluchtelingen worden opgevangen in het stadje Malek aan de Witte Nijl waar de nieuwkomers een stukje land krijgen om hun voedsel te verbouwen.

“Samen overleven is gemakkelijker dan alleen” aldus een vluchteling die in Malek een nieuwe thuis vond.

VASTENACTIE

steunt ons project

De Vastenactie steunt kleinschalige projecten die direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor geweld of extreme droogte.

De Vastenactie steunt een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders een nieuw bestaan op te bouwen. Ze helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Met onze bijdrage kunnen 11 ploegen en zaaigoed worden aangeschaft.

Dank u wel voor uw bijdrage.

Ellie Togni

UIT DE (ZEER) OUDE DOOS

Op 1 december 1973 verscheen de eerste aflevering van (toen nog) het maandblad Hofnieuws. Dat wil zeggen dat we dit jaar, 2023, de 50^e jaargang van ons roemruchte blad beleven.

Voldoende reden om eens terug te kijken in oude jaargangen en wat mooie, leerzame of grappige artikelen in de herinnering terug te brengen.

Uit jaargang 6, nr. 4, mei 1979 (vervolg van het interview met Pastor Piet de Reus)

Het eerste deel van het interview eindigde met: "Veel van ons werk blijft op de achtergrond, gericht op de toekomst, waarbij de mede verantwoordelijkheid van parochianen een grote rol speelt".

Vraag: Kunt u daar toch nog iets meer concreet op ingaan? Wat is daarvan in de laatste 10 jaar verwerkelijkt?

Hier zou ik willen wijzen op de groeiende zelfstandigheid van het parochiebestuur/vergadering, die vooral gegroeid is onder de stimulerende leiding van één van de voorzitters de heer A. Hogema en een lid van het vroegere kerkbestuur, de heer A. Kroese.

Vroeger was de pastor het laatste -vaak het enige- gezag in de parochie. Nu ligt de eerste verantwoordelijkheid bij het parochiebestuur en de parochievergadering. Ik vind dat een goede zaak. De parochievergadering stimuleert ook de werkgroepen. De gesprekken met de leden van de parochievergadering en de werkgroepen zijn voor ons van grote waarde. In de loop van de 10 jaar, dat ik hier ben, is het schoolbestuur uitgegroeid tot een eigen stichting. In het begin moest ik nog zeer veel tijd aan de scholen besteden o.a. in verband met de zeer ingrijpende fusie van de Clara Fey en de Lidwina school. Nu zit ik niet meer in het schoolbestuur. Ook is er voor het jeugdwerk een eigen stichting gevormd: het jeugdcomité, dat voor een niet eenvoudige maar wel zeer belangrijke parochiële taak staat.

Ik noemde al eerder het bejaardenwerk en de Zonnebloem. Hierbij zou ik ook de Caritas willen noemen, dat sinds enige jaren voor de 3 parochies van de Watergraafsmeer werkt.

Vraag: Hoe staat in dit verband tegenover groepen als "Scouting-Oost" en "de Meer"?

Dat zijn groepen die vroeger sterk werden gemaakt door de inzet van de kapelaan, maar ook deze groepen zijn gelukkig naar een grotere

zelfstandigheid gegroeid en blijken ook zonder ons bloeiende verenigingen te kunnen zijn. Deze groepen behouden een grote waarde voor onze parochie, vooral omdat zij de jeugd bij elkaar brengen en zinvolle ontspanning geven.

Vraag: Bij de liturgie ligt dat, denk ik anders. Daar blijft U als pastor toch op de eerste plaats verantwoordelijk voor?

Ja, dat is zo, maar ook hier wordt die verantwoordelijkheid gedeeld met zangkoren en werkgroepen.

Elly van Grotel heeft enige jaren als pastorale werkster in onze parochie veel inbreng gehad in onze gezamenlijke bezinning op de liturgie. Wij besteden ook nu nog veel tijd aan de liturgie. Ik zou er niet buiten kunnen. Het houdt mij op de been. Ik kan als priester niet zonder altaar en preekstoel. De liturgie is voor mij een onmisbare bron, die mij steeds weer opnieuw tot studie en bezinning brengt.

Wij worden daarbij uiteraard ook gestimuleerd, omdat zoveel parochianen met ons in de weekenden samenkomen in de liturgische vieringen. De tijd aan liturgie besteed vind ik daarom goed besteed. Voor elk weekend verzorgen wij samen met anderen eigen tekstboekjes, daaraan wil ik graag mijn medewerking blijven geven.

Vraag: Wat voor een waarde heeft voor U de pastorale samenwerking met de Christus Koningparochie?

Daar hecht ik zeer veel waarde aan. Toen Pastor Buter naar de Christus Koning kwam, bleek hij er met ons behoefte aan te hebben om in collegiaal verband op te trekken. Je hebt vandaag de dag als priester meer dan ooit elkaar nodig. "Een enkeling is maar een drenkeling"! Elke week houden wij met de vier pastores op donderdagmiddag teamvergadering, waarin we heel ons pastoraal bezig zijn met elkaar bespreken. Daar gaat veel inspiratie en bemoediging van uit.

Vooral de inbreng van Pastor Buter is daarbij voor mij zeer belangrijk, omdat hij evenals ik wijk-pastor is. In die gesprekken komt ook de liturgie aan de orde. Zoals U weet, preken we herhaaldelijk in elkaars kerken.

Vraag: Een van de grote veranderingen in de afgelopen 10 jaar vind ik persoonlijk ook de openheid van de pastorie. Er is laatst een enquête gehouden, waaruit bleek, dat er zo'n 300 mensen per week de pastorie in- en uitgaan. Vroeger was dat toch ondenkbaar.

Ja, dat heeft ook met een beleidskeuze te maken. Bij mijn thuis was er ook altijd een grote terughoudendheid voor de pastorie. Ik kan me nog herinneren, dat mijn vader en moeder er erg tegen opzagen, om de pastoor Zalig Nieuw jaar te wensen in het jaar dat ik priester gewijd zou worden. Ik heb toen al bij mezelf gedacht: Als ik ooit op een pastorie iets te zeggen krijg, dan zal ik daar zeker verandering in brengen.

De pastorie is nu inderdaad een open huis geworden. Dit was ook nodig, omdat onze parochie geen eigen ontmoetingsruimte heeft.

Alle zangrepetities hebben er nu plaats en allerlei bijeenkomsten rond vorming en katechese, ook in dekenaal verband. De bejaardensoos - De Linnaeus sociëteit heeft er z'n ontspanningsmiddagen. Voor de jeugd is de kelderruimte onder de kerk ingericht. De jeugdgroepen "Omega" en "Bachus" hebben er o.a. hun wekelijkse ontmoetingsavonden, die vaak zeer druk bezocht worden.

Vraag: Gaat het niet een beetje ten koste van Uw privacy?

Door een enkele verbouwing heeft de financiële commissie dat voor een gedeelte wel goed opgevangen. We hebben een eigen keuken en ieder een eigen kamer. Voor ons is dat voldoende, maar of er ooit een opvolger zal komen, die er ook zo over denkt, dat weet ik niet. Een huishoudster voor dag en nacht is nagenoeg onmogelijk gebleken. Maar het is ook een kwestie van wederzijds begrip en samenwerking. In het begin was het wel eens moeilijk. Ik kan nu rustig in de pastorie

op mijn pantoffels rondlopen, zonder dat ik iedere keer als ik naar beneden ga mij verplicht voel, om mijn stropdas om te doen.

Vraag: Ik wil dit vraaggesprek niet te lang meer maken, maar U toch nog vragen, wat brengt het allemaal aan consequenties mee voor U persoonlijk en onze parochie dat U sinds enige jaren ook deken van Amsterdam Oost bent?

Hier is nogal wat over te zeggen, maar ik zal ook van mijn kant proberen het kort te houden. Als deken van Amsterdam-Oost sta ik gelukkig niet alleen voor de belangen van het dekenaat.

Er is een Dekenaar Pastoraal Overlegorgaan en een Dekenale Financiële Commissie, die zeer veel dekenaal werk doen. Bovendien is er een secretaresse voor het dekenaat aangetrokken. Wel gaat er voor mij persoonlijk veel energie zitten in de verschillende parochies van het dekenaat, wanneer de pastorale bezetting aan de orde komt, want dan gaat het over mensen en dan kan je het niet zonder meer zakelijk afhandelen. Het vertrek van de verschillende pastores in de Christus Koning, de Anna en de Bonifatius hebben mij in de afgelopen jaren heel sterk bezig gehouden. Ik ben daardoor ook naar die parochies toe gegroeid en heb oog gekregen in de loop der jaren voor het wel en wee van die parochies. Als deken van Oost ben ik ook betrokken bij het pastorale beleid voor heel de stad en het Bisdom. Maandelijks heb ik een aantal vergaderingen op dekenaal niveau. Eens per maand komen wij met de 17 dekens van het Bisdom samen in Haarlem rond de Bisschop. Hierbij wil ik nog zeggen, dat ik mij nooit deken laat noemen. Ik voel me op de eerste plaats pastor.

Vraag: Gaat dat niet ten koste van de parochie?

In zekere zin wel. Twee dagen per week besteed ik ongeveer aan het dekenaat, maar wat laatst opgemerkt werd in ons pastoraal team geldt ook voor de parochie: Het geeft wel een verbreding en een verdieping van je kijk op de kerk. Ik word daardoor ook geïnspireerd bij mijn parochieel werk.

Vraag: Mijn laatste vraag: Hoe lang denkt U nog in onze parochie te blijven?

Uw vragen worden steeds indringender, maar ook op deze vraag wil ik proberen een mogelijk antwoord te geven.

Laatst zei ik tegen pastoor Nolet: "Ik ben eigenlijk veel te jong pastor van de Martelaren geworden. Ik kan hier toch niet blijven tot aan mijn pensioen? Ik ben nu 47 jaar"

Misschien is het volgende een antwoord: Eén van de parochianen, die ik in de loop der jaren mijn vriend durf te noemen, zei onlangs nog: "Ik ben voor de parochie niet zo blij dat je deken geworden bent, maar het enige voordeel is, dat je door je binding aan het dekenaat voorlopig nog wel onze pastor zal blijven". Ik hoop dat U met dit antwoord genoeg wilt nemen.

Vraag: U weet, wij houden in de Martelaren van feest vieren. Zit er voor ons nog een feestje in?

Neen, dat niet. Je viert je 10 of 20-jarig huwelijksfeest toch ook alleen in de familiekring. Ik nodig wel mijn familie uit voor de Hoogmis op Pinksteren. Mijn vader en moeder leven nog. Ze zijn allebei onlangs 80 jaar geworden en dat is een leeftijd, die genoeg motieven geeft, om elke gelegenheid aan te grijpen om met je familie samen te komen voor een feest en dat is gepland op de Eerste Pinksterdag.

Mag ik U bedanken voor dit interview. Het heeft mij wat meer kijk gegeven op Uw plaats als pastor in onze parochie. graag wil ik het laatste woord aan Uzelf geven.

Ik wil alleen dit nog zeggen.

Wanneer ik 's avonds naar bed ga, dan zeg ik tegen mezelf: "Piet, wat heb je vandaag gedaan, wat enige waarde had voor een ander en als ik dan 'n paar dingen kan noemen, dan val ik voldaan in slaap. Vroeger sliep ik slecht, maar toen stelde ik mezelf ook de verkeerde vraag: "Piet, wat heb je vandaag niet gedaan en had je eigenlijk moeten doen?" Ik denk, dat die 10 jaar in de Martelaren mij wijzer hebben gemaakt, daarom dank aan allen voor alles, minstens voor mijn goeds nachtrust.

SUCCESVOLLE SAM'S KLEDINGACTIE

Bedankt voor uw kledingdonatie aan Sam's Kledingactie!! De Caritascommissie wil iedereen die zaterdag 29 april jl. kleding, schoenen, huis-houdtextiel en speelgoed heeft ingebracht voor Sam's Kledingactie weer heel hartelijk bedanken!!

De actie is heel succesvol verlopen, er zijn 75 grote vuilniszakken vol



kleding en huishoudtextiel gedoneerd, en daarnaast nog talloze dozen en zakken vol speelgoed!!

Zo n grote opbrengst hebben we in jaren niet gehad, dus nogmaals héél veel dank voor uw inzet en moeite!! Met uw hulp is de gezondheidszorg voor met name moeders en kinderen in Ethiopië een stukje vooruit geholpen.

Sams berichtte ons: "Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar. Nogmaals onze hartelijke dank! Team Sam's Kledingactie!"

Sam's vroeg ons of we in oktober a.s. weer voor hen willen inzamelen! Wij van de commissie doen zeker mee, en we hopen u ook! De exacte datum is nog niet bekend, maar die zullen we in een van de volgende nummers van Hofnieuws publiceren!

Namens de Caritascommissie, Ady Karsten

KINDERPASTORAAT (Kipa)

Eerste communie

Op 14 mei 2023 (Moederdag) 22 kinderen hebben hun Eerste H. Communie ontvangen! Met pater Marianus als voorganger en muzikale begeleiding van het PeeBee-koor en de communicanten.



De kinderen van Clara en Franciscus werden voorbereid door een team van begeleiders van de Martelaren van Gorcum, AGB en Sint Petrus Banden, in een sterke samenwerking tussen de parochies. Het is mooi om zoveel kinderen te verwelkom in onze kerken!

Vormsel

Na de zomervakantie gaat het team weer aan de slag en beginnen we de voorbereiding voor de volgende vormelingen (vanaf groep 1 van de middelbare school).

Van vorige ervaringen leerden we dat het beter is voor kinderen en begeleiders om de bijeenkomsten te spreiden. Houdt de website van de parochies in de gaten voor aanmelden.

Sponsorloop 2023

Na 3 jaar pauze kunnen we de Sponsorloop-activiteit weer hervatten! Dit jaar lopen onze kinderen opnieuw samen voor de kinderen van de school in *Bukra Ahla*, een vluchtelingenkamp in Beirut, Libanon voor vrouwen en kinderen uit Syrië. Deze school wordt gerund door een NGO in Brussel: SBOverseas, www.sboverseas.org.

Het is een activiteit van kinderen vóór kinderen. De werkgroep organiseert dit in nauw overleg met de Lidwina-school. En de eigenaren van Café Restaurant Polder zijn bereid om ons weer te steunen, met ruimte en limonade voor de kinderen!

Voor de kinderen van 4 tot en met 7 jaar is er een kleine route en voor de kinderen vanaf 8 jaar is er een grote route.

We hopen natuurlijk dat dit jaar ook kinderen van andere kerken van Clara en Franciscus komen meelopen en ons goede doel steunen. En natuurlijk hoe meer mensen komen hoe beter! Dus vertel maar door! Als u vragen hebt of van tevoren wilt aanmelden, kunt u contact nemen via ons e-mail adres: sponsorloop2023@gmail.com. Aanmelding NIET verplicht, maar is wel prettig voor de organisatie.

WAAR:

Café Restaurant Polder,
Science Park 201, 1098 XH Amsterdam
<http://www.cafe-restaurantpolder.nl/>

WANNEER:

Zaterdagmiddag 17 juni 2023 tussen 13.00 en 16.00 uur.??

WAAROM:

Het doel van deze Sponsorloop is voor de school in *Bukra Ahla*, een vluchtelingenkamp in Beirut, Libanon voor vrouwen en kinderen uit Syrië. Deze school wordt gerund door een NGO in Brussel: SBOverseas, www.sboverseas.org
'*Bukra Ahla*' betekent: 'voor een beter morgen'!

Vele Syrische vluchtelingenkinderen konden soms jaren niet naar school. Nu wel, in *Bukra Ahla*, maar ze hebben schoolmateriaal nodig en geschikte ruimtes! 'We are very hungry for learning' staat er op een poster in de school van *Bukra Ahla*.

Als u vragen hebt of van tevoren wilt aanmelden, kunt u contact nemen via onze e-mailadres: sponsorloop2023@gmail.com. Aanmelding is NIET verplicht.

Tuinfeest

Zondag 9 juli is de gedachtenis-zondag van de Martelaren van Gorcum. Dus gaan we na de viering, in de tuin van de Martelaren weer het gezellige jaarlijkse tuinfeest vieren! Dé gelegenheid om elkaar in een informele sfeer eens te ontmoeten en samen te genieten van een lekker stukje taart.

Want "de taart" staat, zoals gebruikelijk centraal in het tuinfeest van de Hofkerk!

Het is mooi wanneer u dus als parochiaan ook een eigen baksel meeneemt voor de wedstrijd. U mag ook een taart bij de bakker kopen, om uit te delen.

Hartige taarten zijn ook geliefd, hebben we van andere edities geleerd. We zijn ook op zoek naar juryleden, misschien wilt u liever helpen bij de jurering...!

En als er genoeg helpers zijn, kunnen we ook spelletjes voor de kinderen organiseren!

We hopen op mooi weer, zodat we heerlijk van het zonnetje kunnen genieten. Maar mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan houden we ons feestje gewoon binnen in de zijbeuk. Komt allen!

Het is handig als we van tevoren weten wie bereid is om iets mee te nemen (zo kunnen we zorgen dat er genoeg taarten zijn voor iedereen). U kunt een e-mail sturen naar erika.vanhove@icloud.com of een appje sturen naar (0641361912).

Als u vragen hebt of van tevoren wilt aanmelden, kunt u contact nemen via ons e-mail adres: sponsorloop2023@gmail.com. Aanmelding NIET verplicht!

PeeBee-koor

Het PeeBee-koor is een gezellig kinderkerkkoor voor jongens en meisjes van 6 t/m 13 jaar. Het koor bestaat al sinds 1980.

Het heeft inmiddels vele mooie en leuke, speciaal voor kinderen geschreven, misliedjes verzameld.

Het koor staat onder leiding van Marlies Zutt (dirigente).

Het PeeBee-koor repeteert iedere week op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur in de kerk van de St Petrus' Banden-parochie in Diemen; het zingt vrijwel iedere maand tijdens de gezinsviering. Ook zingt het koor bij bijzondere vieringen zoals de Communieviering, Palmzondag en Kerst, en doet het vaak mee aan projecten rondom de Advent of de Vastentijd.

Het PeeBee-koor is het kinderkoor van onze Diemense buurparochie EN van de Martelaren van Gorcum!

Naast het zingen worden er soms ook leuke dingen met elkaar georganiseerd, zoals een uitgaansdagje naar een korenfestival of een tuinfeestje. Heb je interesse? Voor vragen kun je contact opnemen met Marlies (06-34380429).

10 JAAR TWITTER – DE MOEITE WAARD?

De Twitterpagina van de Hofkerk bestaat alweer 10 jaar.

Sinds 2013 probeer ik daar zoveel mogelijk te communiceren over activiteiten van en in onze parochie. Inmiddels heb ik ruim 3.000 berichten ('Tweets') geplaatst, die redelijk goed bekeken worden.

Regelmatig worden berichten door volgers gedeeld en soms wordt er op gereageerd. Er is een bescheiden groep van 800 volgers, maar eenieder kan de pagina bekijken omdat deze openbaar is.

Schatplichtig ben ik aan de website hofkerk.amsterdam, de digitale nieuwsbrief en aan 'Hofnieuws'; deze media vormen de bron van de berichten op de Twitterpagina.

Is de presentie op Twitter eigenlijk de moeite waard? Ik denk van wel. Het is een makkelijke manier om contacten te leggen, bijvoorbeeld met andere geloofsgemeenschappen. En dat werkt inspirerend! Daarnaast is elke persoon die kennis maakt met onze kerk via Twitter er één. Op naar de volgende 10 jaar.

René van Eunen

MET EEN BLOEMENGROET OMZIEN NAAR ELKAAR...

In de afgelopen maanden ontvingen onderstaande mensen onze bloemengroet

Maart

19 maart Wil Janssen- de Wit

26 maart Ina Steman

April

2 april familie Daems

9 april familie Jaakke

16 april Theo Dijks

23 april Margreet Grondman

30 april Louise Klaasen

Mei

7 mei Theo Feijen

Zeg het met bloemen! Dat lezen we vaak bij belangrijke momenten wanneer we iemand moeten bedanken of gewoon om de ontvanger letterlijk in de bloemetjes te zetten!

In de afgelopen periode heb ik vele bedankjes mogen ontvangen van blije parochianen. Wat is het fijn om te merken dat de bloemengroet zo wordt gewaardeerd.

Honderd bloemen

Honderd bloemen mogen bloeien.

*Grond en lucht genoeg voor alle
zaden knollen anjelieren.*

Stenen moeten stenen blijven.

Mensen vliegen hoog als goden.

Maar de zuring en de klaver

mogen bloeien honderdvoud. H. Oosterhuis

Ik reken op uw medewerking om mij attent te maken op mensen die wat aandacht kunnen gebruiken vanuit onze gemeenschap.

U kunt mij aanspreken of via mijn mail adres namen, met omschrijving van reden, aan mij doorgeven. Graag doe ik ook een beroep op u om de bloemen eens weg te brengen. Heel fijn en hiervoor mijn hartelijke dank. Mailadres: jannekedebruin53@gmail.com

Een gift voor het Bloemenfonds blijft ook welkom op IBAN: NL13 INGB 0000 122588 t.n.v. HH Martelaren van Gorcum. O.v.v. *bloemenfonds*.



Dankwoord

Wij willen alle bezoekers van onze 100e filmvoorstelling op 13 april jl. van harte bedanken! Niet alleen voor hun komst (of moet ik zeggen grote opkomst?) maar ook voor hun bijdragen voor de priesters van Embangweni, zie bericht elders in Hofnieuws. Er werd op de filmavond maar liefst €250,- opgehaald. Een fantastisch resultaat! Daarnaast vielen de film over Nynke van Hichtum en de heerlijke vlaaien zeer in de smaak waardoor het een mooie en feestelijke avond werd.

Sterke vrouwen

Zoals u al in het vorige Hofnieuws heeft kunnen lezen, is het derde en laatste thema van ons 10e seizoen '**Sterke vrouwen**'. We vertonen na 'Nynke' nog twee films over het leven van bijzondere maar ook zeer uiteenlopende vrouwen. Waardoor zijn ze gevormd? Wat zijn hun drijfveren? En hebben deze vrouwen ondanks hun verschillen ook overeenkomsten? Daarover willen we graag in gesprek gaan met u! U bent van harte welkom om de laatste film van dit seizoen met ons te komen bekijken.

Donderdag 8 juni

Een Engels-Amerikaanse film uit 2017 met in de hoofdrollen Dame Judi Dench en Ali Fazal.

Het waargebeurde verhaal van de buitengewone vriendschap tussen koningin Victoria en Abdul Karim, een jonge klerk uit India. Wanneer Abdul Karim vanuit India afreist om mee te werken aan de vieringen rond het Gouden Jubileum van de koningin, blijkt er een klik te zijn tussen hen beide.

Terwijl Koningin Victoria steeds meer moeite heeft met de strenge regels die haar positie als vorstin met zich meebrengt, wordt de band tussen de twee hechter. De mensen en bedienden om hen heen proberen deze band te verbreken. Hun vriendschap wordt echter steeds hechter en de koningin gaat de wereld met andere ogen bekijken. *Deze film stond al op het programma voor maart 2020, binnen het thema '3 x K - Over een keizer, een koning en een koningin, maar werd wegens de coronapandemie afgelast.*

Filmavonden

Onze filmavonden starten zoals gewoonlijk om 19:30 uur met koffie, thee en wat lekkers en om 20.00 uur begint de film. Ari van Buuren ontfermt zich over de inleiding en het nagesprek. We drinken aan het einde van de avond nog een glaasje met elkaar waarbij er ook gelegenheid is tot (na)praten. Wij vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt hiervoor de ingang van de pastorie aan de voorkant van de kerk gebruiken. U moet aanbellen bij de bovenste bel. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-.

I.v.m. rechten mogen wij hier geen filmtitels openbaar maken. Wilt u meer over de films of titels weten dan kan dat via een email aan:

hofkerkfilms@outlook.com of door navraag te doen bij één van ons in de kerk. Wij verwelkomen u graag op onze filmavonden!

René van Eunen

mede namens Ari van Buuren, Liesbeth Wijkhuizen en Ben Steggerda

EEN WOORD VAN DANK PRIESTERS VAN EMBANGWENI

Dankzij uw gulle gaven via de bankrekening van de Hofkerk en tijdens de filmavond van de 'Hof der Verbeelding' op 13 april jl. is het gelukt om € 600,- bij elkaar te brengen voor de stroomvoorziening van het huisje van de jonge priesters van Embangweni, Malawi.

Zij kunnen nu nieuwe batterijen aanschaffen!

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen. Pater Edmond Nyoka liet mij weten heel blij en dankbaar te zijn. Hij brengt aan ons allen zijn groeten over en "God bless!"

Binnenkort hoop ik u foto's te kunnen tonen van de priesters, hun huisje en de batterijen. En ik zal u op de hoogte houden van de voortgang van de St. Monica-parochie aldaar. Vrede en alle goeds.

René van Eunen

Voorzitter Caritasteam Hofkerk Watergraafsmeer

FAMILIEBERICHTEN

Op 25 maart 2023 is Janny Fijen-Boskase op 92 jarige leeftijd overleden. Ze was de weduwe van Wim Fijen jarenlang zanger bij Jubilemus Domino. Janny heeft de laatste jaren in de buurt gewoond van haar zoon Jan-Willem.

Op 18 april 2023 is Rietje Feijen-Koelmans op 90 jarige leeftijd overleden. Zij en haar man Theo zijn zeer trouwe parochianen van de Martelaren. Zij is op 26 april op de Nieuwe-Ooster gecremeerd.

Pinksterwijn

opgetild

tot

verstild

wonen

in

de wijnstok

van Christus

mild

bewoont hij

ons

als druiven

door

God

gerijpt

wijn

wordt

de bloedbaan

van

optilling

verstilling

LITURGIEKALENDER

zondag 28 mei 10.30 uur	Eerste Pinksterdag - Eucharistieviering M. Jehandut en F. de Haas	Meerklank
zondag 4 juni 10.30 uur	Feest van de Heilige Drie-eenheid Woord- en Communieviering J. van der Meij	LWM
zondag 11 juni 10.30 uur	Feest van het Heilig Sacrament Eucharistieviering Pater B. Wooning en J. de Bruin	Jubilemus Domino
zondag 18 juni	Clara en Franciscusviering in de Graankorrel, kerkgebouw De Drie Stromen - 11° Zondag door het jaar HOFKERK GESLOTEN	
zondag 25 juni 10.30 uur	Eucharistieviering – 12° Zondag door het jaar M. Jehandut en A. van Buuren	Meerklank
zondag 2 juli 10.30 uur	Woord- en Communieviering – 13° Zondag door het jaar P. van der Elst en J. de Bruin	Gastkoor Waldmädchen
zondag 9 juli 10.30 uur	Eucharistieviering – 14° Zondag door het jaar Pater B. Wooning en J. de Bruin TUINFEEST NA DE VIERING	Jubilemus Domino
zondag 16 juli 10.30 uur	Woord- en Communieviering – 15° zondag door het jaar Gastvoorganger Matthe Bruijns en J. van der Meij	Meerklank
zondag 23 juli 10.30 uur	Eucharistieviering – 16° zondag door het jaar Pater B. Wooning	LWM

Alle hierboven genoemde tijden, voorgangers en koren
zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.
Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste informatie.