

PASTORAAL WOORD

Nieuwjaar 2025

Beste parochianen. Een nieuw beginnend jaar ligt nog goeddeels voor ons, vol onbekende paden en beloftes. In 2025 mogen we ons opnieuw richten op de Bron van ons leven, op God die trouw is en nabij wil zijn. Laten we wandelen in vertrouwen, bidden om wijsheid, en elkaar bemoeidigen met liefde en hoop. Zoals Jesaja 43:39 zegt: “Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het ontkiemen – zult u het niet merken? Ik zal een weg maken in de woestijn, rivieren in het dorre land.”

Wees gezegend en een zegen, want samen mogen we dit nieuwe jaar tegemoet gaan in Gods licht en kracht. Verder een gezegend 2025 toegewenst!

Jubeljaar 2025

Zoals u weet heeft Paus Franciscus op Kerstavond 24 december 2024 het Jubeljaar 2025 ingeluid door de Heilige Deur van de Sint Pieterbasiliek in Rome te openen. Op zondag 29 december 2024 heeft Mgr, Jan Hendriks dit Jubeljaar in de Kathedraal van Sint Bavo geopend. Parochianen van onze regio Clara & Franciscus hebben deze viering bijgewoond.

Het thema van dit Heilig Jaar 2025 is: *“Pelgrims van hoop.”* In Zijn boodschap benadrukte de Paus het belang van hoop in een wereld vol uitdagingen. Hij riep op tot solidariteit, broederschap/zusterschap. Hij moedigde gelovigen aan om als pelgrims op weg te gaan, zowel fysiek als spiritueel; en om tekenen van hoop te zijn voor elkaar.

Daarnaast spoorde hij aan tot concrete acties voor kwetsbare groepen en benadrukte hij het belang van vergeving, verzoening en barmhartigheid tijdens dit Jubeljaar.

Gebed voor het Jubeljaar 2025

De Nederlandse Bisschopsconferentie heeft dit speciale gebed voor dit Jubeljaar opgesteld:

“Vader in de hemel, moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder, en moge de vlam van de liefde die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest, in ons de zalige hoop doen herleven op de komst van uw Koninkrijk” (H. Norbertus).

Dit gebed weerspiegelt het thema van het Jubeljaar 2025: “Pelgrims van hoop.” Het nodigt ons gelovigen uit om hun geloof te verdiepen en de hoop op de komst van Gods Koninkrijk te hernieuwen.

Themavieringen C&F 2025

Het Pastoraal Team van Clara & Franciscus heeft in haar vergadering van 25 oktober 2024 besloten om het jaar door Themavieringen te orga-

niseren voor ons Samenwerkingsverband C&F in verband met het Jubeljaar 2025, met thema: *“Pelgrims van hoop.”*

Deze themavieringen vinden plaats op de zondagen: *16 februari, 11 mei, 25 mei* (Regio Clara & Franciscus-viering), *12 oktober en 23 november* (Christus Koning van de Kosmos – afsluiting van het Heilige Jaar). Dit thema kan telkens afgestemd worden op de Schriftlezingen van de betreffende zondag.

Ondergetekende wenst iedereen: veel succes en inspiratie. Wij zijn immers samen op weg met een groot geloof in ons hart.

Financiële ondersteuning Flores

Namens de getroffen gemeenschap op Flores willen Zuster Eustokhia, pater Yan en ondergetekende onze oprechte dank uitspreken voor uw warme en gulle bijdragen die u gedaan hebt via collecte, kerststallententoonstelling en loterij! Dit alles is bestemd voor de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting in november van Lewotobi op Flores.

Uw financiële ondersteuning getuigt van een groot hart en een diep besef van verbondenheid met onze broeders en zusters in nood. Door uw steun maakt u Gods liefde tastbaar in een situatie van pijn, verdriet en verlies. Uw bijdragen worden ingezet om hulp te bieden aan de getroffen door middel van voedsel, onderdak en herstel van hun gemeenschap.

Moge de Heer uw goedheid rijkelijk zegenen en u sterken in uw geloof en naastenliefde. Samen laten we zien dat we een gemeenschap zijn, die werkelijk leeft naar Christus' boodschap van zorg en solidariteit. Nogmaals, dank!

Op weg naar Passie en Pasen

Het lijkt nog wat ver weg, maar we gaan over 5 weken als Pelgrims van Hoop ook op weg naar Passie en Pasen.

Op woensdagavond 5 maart vieren we Aswoensdag. Dan begint de Vastentijd, de Veertigdagentijd.

De Wereldgebedsdag vieren we vrijdagavond 7 maart oecumenisch in de Koningskerk.

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd: 9 maart begroeten we de nieuwe Pater SVD, pater Melvin als voorganger.

Een Vesper vieren we weer op zaterdagmiddag 22 maart.

De zondag erna: 23 maart houden we de 2^{de} Regio-Familiezondag in onze MvG-kerk.

Tenslotte noem ik de Palmzondag 13 april. In de volgende Hofnieuws, die 9 april verschijnt, leest u meer over de Passieweek en de Paasvieringen. Daar mogen wij naar toe leven!

P. Marianus Jehandut SVD.

“In de winter vallen de **dunne** mensen op,
in de zomer de **dikke!**”

Walter Benjamin (1892-1940), Duits filosoof

VAN DE VOORZITTER

Het nieuwe jaar is begonnen, een jubeljaar ingeluid door de Paus met het thema “Pelgrims van hoop”.

Deze hoop was ook in de kerstperiode te zien en mee te maken in onze kerk die er weer prachtig en sfeervol uit zag. Alle vrijwilligers en voorgangers verdienen onze grote dank voor hun inzet om onze kerk een lichtpunt te laten zijn voor de bijna 2000 mensen die in deze periode deelnamen aan vieringen en/of de kerststallentoonstelling bezochten. De vraag is nu hoe wij als Martelaren van Gorcum parochie pelgrims van hoop kunnen zijn binnen het samenwerkingsverband Clara & Franciscus.

Inmiddels heeft namelijk het langverwachte gesprek van het bestuur met het Bisdom plaats gevonden. Het komt erop neer dat het bestuur de opdracht van Mgr. Putter heeft aangenomen om de pastorale activiteiten gericht op families en jongeren te gaan concentreren op één plek.

Op dit moment wordt hiervoor een plan uitgewerkt waarin duidelijk zal worden wat de rol en toekomst is voor iedere locatie in het samenwerkingsverband.

In de notitie van het bestuur die naar het Bisdom is gestuurd is hiervoor al een aanzet gegeven waarin St Petrus Banden zich zou richten op de doelgroepen families en jongeren en de Martelaren van Gorcum op de verbinding met de samenleving door verschillende culturele en maatschappelijke activiteiten.

Beide kerken zouden dan als centrale kerk in het samenwerkingsverband fungeren en de locaties ABG, De Graankorrel en St Urbanus als steunpunten.

Het Bisdom heeft in het gesprek van 27 november echter sterk de voorkeur uitgesproken dat de (pastorale) activiteiten van het samenwerkingsverband op één locatie plaatsvinden om daar een vitale geloofs-gemeenschap op te bouwen. Deze argumentatie is niet nieuw, wel nieuw is dat ze het aanwijzen van de centrumkerk aan het bestuur overlaten.

Weliswaar is dit voornemen nog niet publiek uitgesproken, maar het bestuur heeft in de vergadering volgende op het gesprek met het Bisdom de keus gemaakt om St Petrus Banden als de centrumkerk aan te wijzen. Daarmee zou de Martelaren van Gorcum kerk dus een steunpunt worden.

De status als steunpunt heeft tot gevolg dat het Bisdom alleen nog machtigingen afgeeft voor het hoogstnoodzakelijke onderhoud van onze gebouwen maar zeer waarschijnlijk niet voor bijvoorbeeld de geplande vernieuwing van het verwarmingssysteem.

Verder zou het kunnen betekenen dat op termijn ons kerkgebouw zal worden overgedaan aan een organisatie zoals Stadsherstel. Zover is het nog niet en het ligt ook voor een deel in ons eigen hand, hoe we als parochiegemeenschap met deze nieuwe situatie willen omgaan.

Als het aan mij lag, hadden we de lijn van de notitie vastgehouden met twee centrale kerken, die elkaar aanvullen in de mogelijkheden voor het bouwen aan een sterke toekomstbestendige fusieparochie in een groeiende regio van ruim 250.000 inwoners. Het bestuur heeft echter gekozen om de lijn en argumentatie van het Bisdom te volgen en daarmee af te wijken van het overeengekomen beleid zoals was vastgelegd in de notitie.

Onder dit artikel kunt u het persbericht en het bulletin lezen die onlangs door het bestuur zijn verspreid. In de komende periode zullen er diverse bijeenkomsten plaatsvinden waaronder van de Parochievergadering, waar u met bestuurders in gesprek kan gaan en uw ideeën en suggesties voor de toekomst van onze kerk en parochie kan delen.

Houdt de nieuwsbrief, website en mededelingen in de gaten voor de data. U bent van harte uitgenodigd om aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

Hartelijke groet, Arthur Anderegg

COMMUNIQUÉ

Uitkomst gesprek met Bisdom Haarlem-Amsterdam op 27 november 2024

Amsterdam, 5 december 2024

Beste medeparochianen,

Op 6 mei 2024 had een delegatie van het bestuur van ons Samenwerkingsverband Clara & Franciscus een gesprek met het Bisdom.

Dit gesprek ging over de door het bestuur opgestelde notitie "Op weg naar een vitale en missionaire parochie Clara & Franciscus". Deze notitie gaat over het traject om te komen tot de keuze van een centrumkerk.

Het Bisdom gaf in dit gesprek aan behoefte te hebben aan aanvullende informatie: welke criteria Clara & Franciscus had gebruikt om in de toekomst te komen tot de keuze van de centrumkerk, over de bezoekersaantallen en over het pastoraal plan. Het bestuur heeft deze vragen schriftelijk beantwoord.

Op 27 november jl. vond over deze aanvullende informatie opnieuw een gesprek met het Bisdom plaats. Mgr. Putter, vicaris-generaal, nam hierbij de inhoud en niet de kerkgebouwen als uitgangspunt. Gezien de bezoekersaantallen tijdens de zondagsvieringen op de locaties, gaf Mgr. Putter aan dat het voor het behouden van vitaliteit noodzakelijk is om pastorale en catechetische activiteiten op één locatie te gaan centreren. Het gaat hierbij in de eerste plaats om activiteiten die gericht zijn op gezinnen en jongeren, zoals de familieviering, Vormselvoorbereiding en de Alphacursus.

In het gesprek werd door het Bisdom naar onze inbreng geluisterd en werd ruimte gegeven voor wat per locatie nodig is. Zo werd bevestigd dat de Graankorrel een steunpunt zonder tijdslimiet zal zijn, met bijvoorbeeld behoud van een eigen Eerste Heilige Communievoorbereiding, gezien het grote aantal deelnemers.

Ook wil het Bisdom de communicatie met Clara & Franciscus optimaliseren, o.a. door de mogelijkheid te bieden tussentijds conceptteksten voor te leggen voor feedback.

Het Bisdom gaf ons de opdracht om in een plan vast te leggen hoe wij de inhoud gaan organiseren door de vitaliteit, waaronder de bovengenoemde activiteiten, te organiseren op één punt. Ook moeten wij aangeven welke functies de overige locaties krijgen en welke financiën daarvoor nodig zijn.

Op 30 april 2025 bespreken wij het bovengenoemd plan met het Bisdom.

In de komende periode heeft het bestuur extra vergaderingen gepland om tot het opstellen van dit plan te komen. De locatiebesturen zullen hierbij betrokken worden.

In dit plan zullen we meenemen dat de SVD een derde priester ter beschikking heeft gesteld voor ons samenwerkingsverband. De voordracht voor benoeming is bij het Bisdom ingediend. We hopen u snel te informeren over wie deze priester is die de gemeente van onze parochies komt versterken!

Hopende u hiermee goed geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
Bestuur Samenwerkingsverband Clara & Franciscus

Samen op weg naar een vitale en missionaire gemeenschap Clara & Franciscus Bulletin nr. 1 – 3 januari 2025

Beste parochianen van Clara & Franciscus,

Op 16 december jl. heeft het bestuur van het samenwerkingsverband Clara & Franciscus vergaderd over de uitkomst van het gesprek dat zij recent heeft gehad met ons Bisdom.

Vertrekpunt hierbij was het communiqué van 5 december jl. waarmee wij u geïnformeerd hebben over het bovengenoemde gesprek.

Belangrijkste uitkomsten van het gesprek met het Bisdom:

- gezien de bezoekersaantallen tijdens de zondagsvieringen op de locaties, gaf Mgr. Putter aan dat het voor het behoud van vitaliteit noodzakelijk is om pastorale en catechetische activiteiten op één locatie te gaan centreren. Het gaat hierbij in de eerste plaats om activiteiten die gericht zijn op gezinnen en jongeren, zoals de familieviering en de Vormselvoorbereiding, en de Alphacursus
- het Bisdom gaf ons de opdracht om in een plan vast te leggen hoe wij de inhoud gaan organiseren door de vitaliteit, waaronder de bovengenoemde activiteiten, te centreren op één punt. Ook moeten wij aangeven welke functies de overige locaties krijgen en welke financiën daarvoor nodig zijn.

Het bestuur heeft een voorzichtige start gemaakt met het opstellen van bovengenoemd plan.

Uitgangspunt hierbij is dat de realisatie van dit plan een gezamenlijke inzet vanuit alle locaties vraagt. Daarom wil het bestuur u ook goed informeren. Wij zullen u voortaan na elke vergadering die over het centreren van vitaliteit gaat, informeren over de genomen besluiten en geplande acties.

Op 21 januari a.s. is de volgende bestuursvergadering. Daarin zal het bestuur een keuze maken welke activiteiten als eerste gecentreerd zullen worden. Ook zal besloten worden op welke locatie deze activiteiten zullen plaatsvinden. Een kleine bestuurscommissie zal deze bijeenkomst voorbereiden.

Na 21 januari wordt u, middels een volgend bulletin, geïnformeerd over de uitkomsten. Vervolgens zullen wij hierover in eerste instantie met de locatiebesturen in gesprek gaan. Daarna zullen parochievergaderingen en betrokken werkgroepen geïnformeerd worden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur samenwerkingsverband Clara & Franciscus

LINNAEUSHOF 100 JAAR - deel 2

In 2025 bestaat de Linnaeushof 100 jaar. Aanleiding voor Wim Nypels hieraan een korte geschiedenis te wijden.

Het kerkgebouw is een driebeukige georiënteerde kruisbasiliek. De plattegrond van de kerk heeft de vorm van een Latijns kruis, de as van het kerkgebouw staat op de oost-west lijn, naar het oosten gericht (georiënteerd).



De kerk is opgedragen aan de heilige martelaren van Gorcum, 19 priesters en broeders die na de inname van Den Briel vanuit Gorcum op 9 juli 1572 zijn opgehangen in een turfschuur aan de rand van Den Briel. Deze oorlogsslachtoffers zijn in 1675 zalig en in 1867, tegen de uitdrukkelijke wens in van het Nederlands episcopaat, door paus Pius IX heilig verklaard. Pius IX wilde de Nederlanders te vriend houden omdat veel Nederlandse jongemannen als zouaaf vochten in het pauselijke leger.

Er heerste in die tijd een sterk anti-roomse stemming in Nederland vanwege het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Deze instelling leidde tot een kabinetscrisis (Thorbecke), vanwege anti-roomse sentimenten.

Het klooster (1930-1931) op de Linnaeushof is van de hand van de gebroeders Kraaijvanger.

Het klooster is vernoemd naar de stichtster van de orde van de Zusters van het Arme Kind Jezus, de in Aken geboren Clara Fey (1815-1894).

Naast de ingang van de Sint Lidwina school (Linnaeushof 45) staat op een sokkel het beeld van het Arme Kind Jezus. Het stelt het Jezuskind voor op 12-jarige leeftijd met in de linkerhand een wereldbol, terwijl hij met de rechterhand de kinderen zegent die iedere dag langskomen op weg naar school. Op 9 november 1945 is het beeldje geplaatst.

Een broer van één van de zusters beloofde in 1945 dat hij uit dankbaarheid voor verkregen gunsten boven de ingang van het klooster op de console een beeldje van het Kind Jezus zou plaatsen. Hij bestelde het beeld bij Spee in Utrecht.

Kort na de verkoop van het klooster, op 25 augustus 1987, is dit beeld verwijderd, maar op 28 september 2005 is het terug geplaatst. Op 4 december 2005 is het beeldje officieel onthuld en door pastor Nico Essen ingezegend.

Tijdens een hevig onweer in 1976 sloeg de bliksem in het verlichte kruis van het klooster. Vanaf die tijd stond de klok van de toren stil.

In augustus 2016 is de klok gerepareerd in opdracht van de huidige bewoners van het klooster. Een sieraad voor de Hof.

De Lidwina school is van architect Jacques Duncker en de gebroeders Kraaijvanger (Linnaeushof 45).

Deze school is in september 1926 ingewijd. De school is een voorbeeld van de Amsterdamse school.

Pastoor Zoetmulder kwam uit Schiedam en Lidwina is ook afkomstig uit deze stad. Ze is één van de weinige Nederlandse heiligen.

In 1932 werd de Clara Feyschool van de gebroeders Kraaijvanger ingewijd (Linnaeushof 47-48). Met de bouw van Linnaeushof 31-42, genaamd de "nieuwbouw" in 1935, was de Hof volgebouwd. Deze nieuwbouw is ontworpen door de aannemer zelf met enkele aanwijzingen van Alexander Kropholler.

De nummers 1 tot en met 4 ontbreken. Linnaeushof 5 en 6 zijn gebouwd in 1966. Nummer 43 ontbrak. Sinds verbouwing van het zusterhuis tot appartementen in 2001 is een deel van het pand genummerd in 43-44.

De tennisbaan dateert uit de bouwtijd van de Hof. De tennisbaan werd vroeger in de winter opgespoten met water en als ijsbaan gebruikt.

Kropholler was een autodidact op het gebied van de architectuur en begon zijn carrière als timmerman. Geïnspireerd door Berlage ontwierp hij in een stijl waarbij enerzijds eenvoud en baksteen centraal stonden en anderzijds steunberen en trapgevels extra groot werden uitgevoerd. Naast kerken heeft hij raadhuisen gebouwd (Medemblik, Waalwijk). Zijn stijl wordt wel aangegeven als traditioneel of Berlagiaans.

De huizen bleken na de oplevering in 1927-1928 vanwege de slechte huizenmarkt niet te verkopen. De aannemer bleef daarom eigenaar van de woningen. Hij verhuurde de woningen aan ambtenaren, onderwijzers en kleine middenstanders. In mei 1980 bood het aannemingsbedrijf alle woningen via een tussenbedrijf, genaamd Hoba, aan de huurders te koop aan.

Een groot gedeelte van de woningen werd gekocht door particulieren, meestal de bewoners. Een deel van de woningen kwam na procedures vanwege verwaarlozing van de panden in bezit van de gemeente Amsterdam, die de exploitatie in handen gaf van de Woningstichting Patrimonium, later opgegaan in Rochdale.

Patrimonium ontwikkelde plannen om de woningen te renoveren. Volgens die plannen zouden de houten kozijnen van de ramen in aluminium worden omgezet. Ook de karakteristieke roedenverdeling van de ramen zou verdwijnen. De bewoners zagen dit als een ernstige aantasting van monumentaliteit en eenheid van de Hof. De bewoners namen contact op met het Stadsdeel Watergraafsmeer.

De verantwoordelijke wijkwethouder Jan van Dijk, bleek bereid de extra kosten voor passende ramen voor zijn rekening te nemen als de meerderheid van de bewoners zich zou verenigen.

De Vereniging tot Behoud van de Linnaeushof werd in maart 1990 opgericht en een meerderheid van de bewoners werd lid.

De wijkwethouder hield zijn woord: de houten kozijnen bleven gehandhaafd en de roedenverdeling bleef intact.

Na deze eerste actie heeft de vereniging nog een aantal belangrijke successen behaald, zoals bij de herinrichting van de Hof, waardoor er geen parkeerplaatsen verloren gingen.

Ook werden de oude trottoirbanden van natuursteen hergebruikt plus de originele klinkers. Bij de herbestrating werd rekening gehouden met de rooilijnen. Verder is er van afgezien om allerlei stenen en betonnen obstakels op straat te plaatsen. De straatlantaarns zijn in overleg uitgekozen. De Vereniging heeft haar doelstelling inmiddels verruimd. Naast het streven tot het behoud van de architectuur van de Linnaeushof, wordt ook de behartiging van de leefbaarheid van de Linnaeushof als woongemeenschap nagestreefd.

De Hofkerk is op 15 april 1999 als Rijksmonument aangewezen. In 2001 werd de kerk aangewezen tot Kanjermonument. Na een aantal insprek-avonden is de Hof per 12 januari 2016 aangewezen als Gemeentelijk Monument.

Vóór deze aanwijzing was alleen de voorgevel van de woningen beschermd, in het kader van de zogenaamde ordekaarten. Door de aanwijzing tot gemeentelijk monument is naast de buitenzijde ook het interieur aangewezen tot beschermd monument.

Dat wil zeggen dat voor elke belangrijke wijziging van in- en exterieur toestemming moet worden gevraagd bij de gemeente (Monumenten & Archeologie).

Het hele artikel staat ook op de website van de Hofkerk, uitgebreid met een kort artikel over de gevelstenen op de Linnaeushof en een beknopte literatuuropgave.

INSPIRATIESESSIE KLIMAATGESPREKKEN

U maakt zich zorgen over de gevolgen van de opwarming van de aarde? Voor uzelf, voor uw kinderen of kleinkinderen, voor de wereld. U vraagt zich af in hoeverre die zorgen gedeeld worden door de mensen om u heen?

In de samenleving herkent u vaak nog te weinig gevoel van urgentie. Het liefst zou u anderen daarin willen meenemen, maar u merkt dat gesprekken over klimaat nogal eens stroef verlopen. Zelfs met uw naasten. Hoe kan dat? Waar komt de weerstand vandaan tegen een thema dat ons allemaal aangaat? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet tegenover elkaar komen te staan wanneer het gaat over het klimaat? Hoe komen we nader tot elkaar door het voeren van klimaatgesprekken?



KlimaatGesprekken

Klimaatcoach Annelies Roon van de stichting KlimaatGesprekken neemt u mee in een aantal inzichten uit de klimaatpsychologie. Deze kunnen helpen om te begrijpen waarom klimaatgesprekken soms spaak lopen en hoe je dit kunt doorbreken.

In deze twee uur durende workshop is het niet de bedoeling dat u alleen achteroverleunt en luistert; we gaan meteen oefenen.

Zo ervaart u zelf welk verschil bepaalde gesprekstechnieken kunnen maken.

Waar? Pastorie van de Hofkerk, Linneaushof 94 Amsterdam

Wanneer? Vrijdag 31 januari, van 14.00 tot ca. 16.00 uur
Inloop vanaf 13.30

Kosten? De workshop is GRATIS, dankzij de financiële steun van Stadsdeel Oost

Inschrijven? Stuur een mailtje naar secretariaat@hofkerk.amsterdam

ZANGERESSEN EN ZANGERS GEZOCHT

Zingen is gezond voor hart en longen, houdt je jong en verbind!

Het Interkerkelijk Koor Watergraafsmeer (IKW) zoekt nieuwe leden vooral tenoren en alten zijn welkom. Maar ook tenoren en bassen zien wij graag komen.

Wij zijn te horen op www.ikw-amsterdam.nl. We repeteren, eenmaal per 14 dagen, op vrijdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in de Koningskerk te Amsterdam.

Geïnteresseerd? Bel of mail onze secretaris: dhr. Henk Hiddink, telefoon 06 313 632 78, e-mail: h.g.j.hiddink@upcmail.nl. Of neem, via Kerk de Bron, contact op met Nel Westra-Spijker, telefoon 06 225 161 53, e-mail: westra230@zonnet.nl

MEERENERGIE

zeker ook voor parochianen van belang!

In het kader van Laudato si wil de Martelaren een gast- vrije plek zijn voor alle transitiebewegingen.

Op 10 december was in de koffiebeuk Meerenergie te gast.

Circa 100 buurtbewoners kwamen naar de drukbezochte informatie-avond om over het initiatief van MeerEnergie te horen.

Dit initiatief is zeker ook voor parochianen van belang, vooral voor de mensen, die

in de Watergraafsmeer wonen. Immers, iedereen moet van het gas af.

Het initiatief gaat om de installatie van een warmtenet in de Watergraafsmeer. Bijzonder is dat in het voorstel de buurt zelf eigenaar wordt



van het net. Volgens ondertekende is dat een garantie voor de betaalbaarheid van de warmte en warmwater in uw huis.

De Hofkerk vindt dit een goed idee, en daarom heeft de Stichting Beheer voor onze appartementen en de zalen in de pastorie een startcontract getekend. Ook iets voor u ter over- weging?

Ga voor meer informatie naar www.buurtwarmtenet-watergraafsmeer.nl, of bezoek hun informatiecentrum op het Voltaplein.

Tim Stok

ASWOENSDAG-VIERING IN DE HOFKERK

5 maart 2025, 19:30 uur

Op Aswoensdag 5 maart begint de Vastentijd, de Veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen, dat we dit jaar op 19 en 20 april vieren. Het is bijzonder om als De Bron/Betondorp Bloeit en de Martelaren van Gorcum telkens weer oecumenisch samen Aswoensdag te vieren. In de katholieke traditie is de Veertigdagentijd vanouds de tijd van Vasten. In protestantse kerken is er steeds meer aandacht voor het vasten. Aswoensdag markeert het begin van de paarse Veertigdagentijd van leven in inkeer en soberheid.

Het ontvangen van het Askruisje is een prachtig ritueel. We nemen onze op Palmzondag 2024 ontvangen palmtakjes mee naar de kerk. Die palmtakjes worden verbrand als teken van onze sterfelijkheid.

Uit hun as krijgen we een kruisje op ons voorhoofd getekend: stof en as zijn we, eens keren we terug tot moeder aarde.

Zo is ook Christus gestorven en begraven: als graan in de aarde. Hij is met Pasen verrezen en met Hem verbonden wordt ons leven ver-eeuwigd. Op Palmzondag 13 april ontvangen we nieuwe Palmtakjes.

Laten we op weg naar Pasen bewuster leven.
Laten we ons geloof in Gods ontferming en genade hernieuwen.
Laten we bij lijden intenser troosten en getroost worden.
Laten we stilletjes goed doen en b.v. gasten aan onze tafels noden.

Nogmaals: alles begint op Aswoensdag. Welkom in onze Hofkerk!
Voorgangers zijn Ari van Buuren en ds. Margarieta Reinders; de LWM verleent muzikale medewerking.

WERELDGEBEDSDAG 2025

met als thema 'Ik heb je prachtig gemaakt''

Op vrijdag 7 maart gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond. Op de wereldconferentie van 2017 in Brazilia werd de Cookeilanden als land voor 2025 gekozen.

De vrouwen van de Cookeilanden kozen voor de orde van dienst de Bijbeltekst '*Ik zal U loven, want ik ben angstig en wonderbaarlijk gemaakt...*', Psalm 139, 14.



Het programma van 2025 nodigt ons uit in de wetenschap dat ieder van ons met zorg en liefde door God is gemaakt.

Als we deze diepe waarheid kunnen ontvangen, verandert alles in ons leven en beginnen we van binnenuit te stralen en te schitteren. We leren ook hoe we elke andere persoon moeten behandelen als iemand die door God prachtig is gemaakt.

Samen met de Evangelische Broeder Gemeente organiseren wij deze viering.

Overweging door Ds. Margrietha Reinders.

Wij nodigen u van harte uit op: **vrijdag 7 maart om 19.30 uur**, in de Koningskerk. Adres: Van 't Hofflaan 20 te Amsterdam.

DE 40-DAGEN KALENDER

Dit jaar draagt de Veertigdagenkalender van 2025 de titel '**Mens, waar ben je?** De Veertigdagenkalender is bedoeld om tijdens de veertig dagen voor Pasen te lezen.

Net als voorgaande jaren bevat de kalender inspirerende Bijbelteksten, overdenkingen, gedichten, persoonlijke verhalen en andere vormen van bezinning. De kalender begint dit jaar op **woensdag 5 maart**: dan is het **Aswoensdag**.

In de inleiding licht Joke van der Velden het thema toe: '**Mens, waar ben je?**

'Wij mensen zijn soms onzichtbaar, juist als het er toe doet dat we er zijn, echt aanwezig én alert.' Dat schrijft Joke van der Velden in de inleiding van de nieuwe Veertigdagenkalender.



'Mens, waar ben je?'. Het is een bekende vraag uit de Bijbel die door God wordt gesteld.

Joke voegt er zelf nog twee vragen aan toe. Namelijk: 'Waar bent U?'. Want God is namelijk ook niet overal even gemakkelijk te vinden.

En tenslotte nog de vraag 'Wie ben je?'. Ook dat is een ingewikkelde vraag.

Het levert veel bezinnende teksten in de kalender op. Joke hoopt dat we daardoor elkaar en bovenal ook God kunnen vinden. 'Dan is de vraag "Waar ben je?" (even) overbodig geworden,' aldus Joke.

Janneke de Bruin gaat ook dit jaar weer de kalender verkopen; de prijs is 5 euro. De opbrengst gaat naar het Cl&Fr, -watertanks voor Zimbabwe-, Vastenproject ingebracht door Uschi Janssen.

WERELDWINKEL ON TOUR...

Wij, Stichting Vrijwilligerscollectief Het Elsengroen, wenst iedereen een bijzonder fairtrade en duurzaam 2025!

Via deze weg willen wij onze hartelijk dank uitspreken voor alle gastvrijheid en belangstelling aan onze kraam in de oude sacristie tijdens de afgelopen Kerstgroepentoonstelling.

In 2025 staan wij weer in de Hofkerk op:

- zondag 23 februari
- zondag 30 maart
- zondag 25 mei
- zondag 29 juni
- zondag 27 juli
- zondag 28 september
- zondag 26 oktober
- zondag 30 november
- tijdens de Kerstgroepentoonstelling 2025/2026



Vóór en na de viering staan we met een kraam achter in de kerk.

Wij verkopen bijzondere fairtrade en duurzame artikelen en een assortiment aan food producten o.a. koffie en thee.

Bij vragen en/of bestellingen hoor ik het graag.

Een fairtrade groet,
Jolanda Merks

Cadeauwinkel van de Wereld - Wereldwinkel Het Elsengroen Diemen
Tel. 0630655812

KLAGEN OF VERANDEREN - deel 2

In Saamhorig schreef ik over klagen of veranderen. In je eentje veranderen kan, maar is heel moeilijk. Veranderen gaat veel makkelijker als je het samen doet.

In ons samenwerkingsverband loopt de discussie over de centrumkerk. Dat is een grote verandering. Het Parochiebestuur onder leiding van Paul Proost doet volgens mij haar best om tot een gezamenlijke veranderaanpak te komen. Als een gezamenlijke aanpak lukt, is de pijn van het veranderen het minste en de kans op succes het grootste.

Vanuit Grootouders voor het Klimaat ontving ik een "2025 Actiekalender". Dat bracht mij op het idee deze agenda ook onder uw aandacht te brengen. Op de agenda staan tal van actiedagen om aandacht te vragen voor veranderingen. Mogelijk zit er iets tussen waar wij samen aan kunnen meedoen.



Hieronder treft u een paar voorbeelden aan. De hele agenda staat op de website. Ik hoop dat u met een van die activiteiten mee doet of dat het u op een verander-idee brengt. De wereld schreeuwt om verandering.

En ook voor de parochies zoeken wij in 2025 nog nieuwe initiatieven en mee-doeners om meer toekomst te creëren. Laten wij dat samen proberen. Veranderen moet toch. Dan maar beter samen en zonder klagen.

Tim Stok

Voorbeelden uit de Actiekalender van het Samenwerkingsverband:

- 31-1, 14.00 uur, Hofkerk. Oefening in klimaatgesprekken. Organisatie door Laudato si en Grootouders voor het Klimaat.
- Vanaf 9 maart 2025: Vastenactie met een eigen waterproject vanuit het Samenwerkingsverband. Wij hebben daarbij echt uw steun nodig!

Voorbeelden uit de algemene Actiekalender:

- 3 tot 9 maart: week zonder vlees en zuivel. (Mooie aanloop naar de vastenperiode).
 - 19 tot 25 mei: week zonder afval. (Te gek niet, al dat afval?).
 - 8 oktober: Internationale Repair Dag. (Wist u dat het hoofdkantoor van Repair Café in de Hofkerk is gevestigd?)
-

VESPER IN DE VASTEN

Het is een zinvolle traditie in onze Martelaren van Gorcum-parochie om een Vesperviering te houden in de Veertigdagentijd: de tijd, waarin we stilstaan bij de Passie van onze Heer Jezus Christus.

Ditmaal willen we dat doen op **zaterdag 22 maart, tijd 16:30 uur.**

Om het Gregoriaanse karakter van deze Vesper te verzorgen zingen dit keer de Mannen-schola uit de Nicolaas Basiliek samen met de Vrouwen-Schola van Jubilemus Domino o.l.v. Catharina Bonsel.

Ari van Buuren houdt een korte meditatie.

De Nicolaasbasiliek kent een hoogwaardige muziekcultuur. Voor aanvang van de Vesper zal de prachtige klassieke liturgische muziek worden toegelicht.

Na afloop van de Vesper is er een sobere gezamenlijke maaltijd. U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze maaltijd met een heerlijke soep en een broodje.

Wij vragen een kostendekkende bijdrage van 5 euro mede bestemd voor het vastenproject "watertanks voor Zimbabwe".

Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit laten weten door mij aan te spreken of via de mail jannekedebruin53@gmail.com Van harte welkom!

Janneke de Bruin

FAMILIEZONDAG

met thema 'Blijf hopen!' op 23 maart in de Hofkerk

Op 20 oktober 2024 had de eerste Familiezondag in ons samenwerkingsverband Clara & Franciscus plaats in de Sint Petrus' Banden te Diemen. Het was een zeer geslaagde en drukbezochte dag.

U vraagt zich misschien af wat dat is, zo'n Familiezondag. Een Familiezondag heeft een programma van circa 3 uur waarin we naast het vieren van de Eucharistie in verschillende deelgroepen een programma hebben waarin je samen het geloof kunt verdiepen. Daarna zijn we gezellig bij elkaar tijdens de maaltijd. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. Daarover verderop meer.

In onze kerk is het dus op 23 maart zover. Het programma ziet er als volgt uit:

- 10:30 - 11:30 uur Familieviering met Eucharistie, celebrant pater Marianus Jehandut svd
- 11:30 - 12:00 uur Koffie en thee met bingo voor de kinderen en spel voor jong en oud
- 12:00 - 12:45 uur Catechese/verdieping in deelgroepen, zowel voor de ouders als de kinderen; bovenbouwkinderen o.l.v. Phily Hinfelaar en Filomena Silva, onderbouwkinderen o.l.v. Adele Langkemper en Marleen van Kreij en de allerkleinsten kunnen terecht in de crèche o.l.v. Diana van Eunen.
- 12:45 - 13:30 uur Gezamenlijke, gedeelde lunch (iedereen neemt iets te eten en te drinken mee)
- 13:30 uur Afsluiting met gezamenlijk gebed (pater Marianus en diaken Patrick Gunther)



Bij de Familieviering zingt het kinderkoor, het PeeBeekoor, en zullen kinderen zeer betrokken worden. Wie lekker vooraan met een groep kinderen wil zitten mag dat doen. Blijf je liever bij je ouders of andere familieleden in de kerk zitten dan is dat ook goed. De familiezonntag is iets vóór iedereen en ván iedereen, dus ook mensen die al lang niet meer de kerk hebben bezocht, gezinnen met hele kleine kinderen, alleenstaanden, jong of op leeftijd. Nodig ook van harte mensen in je omgeving uit om mee te gaan!

U bent van harte welkom. Iedereen is welkom! 'Tutti, tutti!', zei paus Franciscus. Dat dit een uitnodiging voor u mag zijn om deel te nemen aan deze bijzondere en ook blije dag!

René van Eunen

MET EEN BLOEMENGROET OMZIEN NAAR ELKAAR...

Onze parochiegemeenschap

Laat elkaar weten dat we verbonden zijn met elkaar!

Laat mensen weten dat we aan hen denken!

Laat zien dat God nog steeds tekenen van leven geeft.

In het afgelopen jaar zijn er vele mensen blij gemaakt met een mooi boeket bloemen. Ook in dit nieuwe jaar wil ik u van harte uitnodigen om een naam of namen aan mij door te geven.

Onze bloemengroet is een waardevolle manier om iemand te bemoe-
digen. Spreek mij dan aan tijdens het koffie drinken of stuur een email
naar Janneke de Bruin mailadres: jannekedebruin53@gmail.com

Graag doe ik ook een beroep op u om de bloemen eens weg te brengen.
Ik reken op uw medewerking. Heel fijn en hiervoor mijn hartelijke dank.

Uw financiële bijdrage aan de wekelijkse bloemengroet blijft welkom op
IBAN: NL13 INGB 0000 122588 t.n.v. HH Martelaren van Gorcum o.v.v.
bloemenfonds.

**Onderstaande mensen
ontvingen onze bloemengroet:**

17	november	Carl Boomgaard
1	december	mw. Jaakke
15	december	Catharina Bonsel
22	december	Jan Rutgers
5	januari	Ans Daems
12	januari	Jennie Fritz

KERSTLOTERIJ 2024-2025

We hadden weer een mooie kerstloterij.
We ontvingen veel leuke prijzen en veel mensen hebben loten gekocht
mede omdat ze het doel "voor de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting
op het eiland Flores" sympathiek vonden.
We hebben ruim € 1300,- opgehaald.
Dat is in vergelijking met voorgaande jaren een heel hoog bedrag.
Dus alle copers van loten, héél hartelijk dank en tot volgend jaar!

Elly Woortmeijer en Ellie Togni

DE KERSTSTAL DOOR DE OGEN VAN...

Hoe begin je na vele jaren de terugblik over de kerststallentoon-
stelling in onze Martelaren?
Het verzamelen van kerststallen neemt eigenlijk het hele jaar in beslag.
Weliswaar niet dagelijks of wekelijks maar toch met grote regelmaat.
Je kijkt in winkels, volgt marktplaats en bekijkt verschillende websites.
Maar de echte start voor de tentoonstelling vindt vaak plaats eind
augustus aan de eetkamertafel bij Frans en Elly Woortmeijer.

Er wordt gesproken over wie de publiciteit doet, wat de juiste datum is. Maar vooral wat het thema van die editie wordt.

Daarna gaat de tijd snel, de podiumdelen voor de tafels worden besteld en er wordt verder nagedacht hoe het thema in beeld gebracht kan worden.

Samen met Henny en Kees wordt het thema in beeld gebracht en zijn de brillen gemaakt en geschilderd. In de periode die volgt zijn Frank, Ari, Correttie, Robin, Frans en Ellie gevraagd om een selectie te maken van een aantal groepen uit de grote collectie van Bert. Tijdens de halfjaarlijkse vergadering van de Vrienden van de Kerstgroep zijn ook Arie en Lijda Oudenes gevraagd om hun stallen in onze kerk te exposeren.

Eindelijk is het 16 december en worden de podiumtafels geleverd en kan de opbouw van start. De jute langs de wanden moet worden opgehangen, de tafels plaatsen, en afwerken met jute.

Wanneer dit allemaal klaar is kan de echte inrichting beginnen.

Met Henny, Sander, Kees, Huub en Tim worden de kerstgroepen naar beneden gehaald en kan het uitpakken en neerzetten van start. De grotere Kerstgroepen worden als eerste geplaatst en vormen zo de ruggengraat van de tentoonstelling. In anderhalve dag staat de hele tentoonstelling. Dan volgt de afwerking met dennenappels, houtsnippers en natuurlijk de nummering van alle groepen. Daarna wordt de hand-out gemaakt. En kan de tentoonstelling open.

Dit jaar was er bijzondere publiciteit van Het Parool, RTV Noord-Holland en AT5.

En dat hebben we gemerkt. Er kwamen 1900 bezoekers vanuit het hele land naar onze tentoonstelling.

De opbrengst van de tentoonstelling ruim 700 euro gaat naar Pater Marianus voor de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting op zijn thuis eiland Flores in Indonesië.

Het is niet alleen de tentoonstelling die volop in de belangstelling staat maar ook de Loterij, de cadeauwinkel het Elsen Groen en de Kraam van Jessica Disch en Bernadette Nyst. Daarnaast is de oude sacristie gezellig ingericht door Netty waar men terecht kan voor koffie, thee glühwein en chocolademelk.

De maandag voor de kerst is de grote kerkstal ingericht door Kees Disch en heeft Christo Smits samen met zijn vader Huub de grote Santonsgroep in gericht. Terwijl iedereen druk is hebben Jeroen Disch en Bert de versiering rond het altaar verzorgd.

Maar dat is nog niet alles. Tijdens de openingstijden zijn er ook de herders, de dames en heren die toezicht houden op de tentoonstelling maar ook de bezoekers te woord staan. Hierbij ontstaan vaak hele leuke gesprekken met oud-parochianen of gewoon belangstellenden die na 26 edities voor het eerst komen kijken. Het is vooral opmerkelijk dat er heel veel mensen zijn die ook kerststallen verzamelen. Niet altijd met een hele grote collectie, maar toch. En zo ontstaan er nieuwe contacten met mensen om ook eens bij ons te exposeren.

Bijzonder zijn ook de gesprekken met mensen met een visuele beperking, zij mogen "met de handen kijken" en dit levert steeds weer hele mooie reacties op.

Op 6 januari, na de viering van de Armeense gemeenschap sloot de tentoonstelling haar deuren. Wij kunnen met een heel tevreden gevoel terugkijken op een zeer geslaagde 26^{ste} editie van de Kerststallententoonstelling in onze Martelaren.

Ik wil iedereen heel veel dankzeggen die op welke wijze dan ook een bijdrage aan deze 26^{ste} tentoonstelling heeft geleverd, Een speciaal woord van dank gaat naar Henny, Sander, Kees, Tim, Huub en Christo voor het vele werk wat zij hebben verricht met het inrichten maar ook met het afbouwen van de tentoonstelling. In 3 dagen zijn alle kerststallen weer opgeruimd en kon de koffiebeuk weer gewoon gebruikt worden.

Alle medewerkers aan deze tentoonstelling hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor een "Dankjewel-avond" bij Bert, waar onder het genot van een hapje en een drankje nog even teruggeblikt wordt op het fraaie resultaat.

Bert Hilhorst



Herdening Hilde Claas en inzameling

De eerste film binnen het thema 'Klokkenluiders en complotten' hebben wij op 9 januari vertoond. Wij hebben toen ook de in 2016 overleden Hilde Claas herdacht, zij was de initiatiefnemer van de Hof der Verbeelding.

Een mooie foto van Hilde stond op een tafel met daarnaast een brandend kaarsje. Ari van Buuren en ondergetekende hebben herinneringen aan haar opgehaald. Omdat zij zeer betrokken was bij Artsen Zonder Grenzen, hebben wij de kostendeekkende bijdragen ten goede laten komen aan deze organisatie. Er werd ook extra gegeven, waardoor het mooie bedrag van € 121,- overgemaakt kon worden.

Voor wat betreft bovengenoemd thema, volgen dan nog de twee volgende films:

Donderdag 13 februari

Een Amerikaanse film uit 2001 met Robert Redford en James Gandolfini in de hoofdrollen.

Generaal Eugene Irwin (Redford) wordt overgebracht naar een streng beveiligde militaire gevangenis. De krijgsraad heeft hem wegens insubordinatie zijn rang afgenomen en hem veroordeeld tot een gevangenisstraf in 'The Castle', met ijzeren vuist geleid door gevangenisdirecteur Colonel Winter (Gandolfini). Winter is onder de indruk van Irwin's militaire talenten en behandelt hem met respect. Maar deze waardering slaat om wanneer Irwin hem maar blijft aanspreken op zijn onethische methoden. De confrontatie tussen de twee escaleert wanneer de generaal de andere gevangenen weet over te halen om de gevangenis over te nemen.

Donderdag 13 maart

Een Amerikaanse film uit 2007 met in de hoofdrollen Tom Hanks en Philip Seymour Hoffman.

In december 1979 vallen de Russen Afghanistan binnen en raken ze in gevecht met Afgaanse vrijheidsstrijders, de Moedjahedien, die in het geheim gesteund worden door de CIA. Het Texaanse congreslid Charlie Wilson (Hanks) heeft een reputatie als rokkenjager en feestbeest, maar weet als geen ander het politieke spel te spelen. Tegen de wil van de CIA weet hij steun te genereren voor wapens en militaire training voor de Afgaanse Moedjahedien en verhoogt hij het budget voor Afghanistan met honderden miljoenen dollars. Zo worden de Moedjahedien omgevormd tot een modern leger en kunnen zij de vernietiging door de Russen weerstaan. Acteur Philip Seymour Hoffman zaliger, weet als grofgebekte, cynische en weinig subtiele CIA-spion Gust Avrakotos iedere scène te stelen en een prachtrol neer te zetten.

Ouders en kinderen

In april starten wij met het thema '**Ouders en kinderen**'. Hoe ver moet je als ouder gaan om je kind te beschermen en wanneer moet je je kind loslaten? Moet je zijn of haar talenten koste wat kost promoten? Geef je je kind ruimte om (grotendeels) zelf de weg te bepalen? Lastige vragen voor ouders, die in onze serie van drie films aan bod zullen komen.

Donderdag 10 april

Een Chinese film uit 2002 met in de hoofdrollen Tang Yun en Liu Peiqi.

In deze prachtige film volgen we de volwassenwording van het 13-jarige, viool spelende wonderkind Xiaochun (Tang Yun). Zijn vader, een arme kok en weduwnaar, neemt hem vanuit hun kleine, provinciale stadje mee naar Peking, in de hoop dat hij daar een geschikte vioolleraar zal vinden om zo zijn zoon een ster te laten worden.

Xiaochun is verlegen en gevoelig en muziek is zijn manier om zijn gevoelens te uiten. Zijn zachtevaderige vader wil het beste voor hem en ze verhuizen naar het immens grote Peking waar Xiaochun auditie kan doen voor een prestigieuze muziekschool. Xiaochun ontmoet veeleisende leraren, ontdekt wat ware vriendschap is, wordt voor het eerst verliefd, leert hoe pijnlijk liefde kan zijn en leert de ware aard van muziek. Nu zijn wereld zich in tweeën splitst en iedereen hem vertelt wat ze van hem willen, moet Xiaochun uitvinden wat hij zélf wil. Als kijkers zullen wij overigens ook nog een verrassende ontdekking doen.

Over de andere twee films binnen dit thema leest u meer in het volgende Hofnieuws.

Praktische informatie filmavonden

Onze filmavonden starten altijd om 19:30 uur met koffie, thee en wat lekkers en om 20:00 uur begint de film. Ari van Buuren ontfermt zich over de inleiding en het nagesprek. We drinken aan het einde van de avond nog wat met elkaar, waarbij er ook gelegenheid is tot ontmoeting. Wij vertonen de films in de Zoetmulderzaal. U kunt de ingang van de pastorie aan de voorkant van de kerk gebruiken. U moet aanbellen bij de bovenste bel. Wij vragen een kostendekkende bijdrage van € 5,-.

I.v.m. rechten mogen wij in Hofnieuws geen filmtitels openbaar maken. Wilt u meer over de films of titels weten dan kan dat door een email te sturen naar: **hofkerkfilms@outlook.com** of door navraag te doen bij één van ons in de kerk. U bent van harte welkom op onze filmavonden!

René van Eunen, mede namens
Ari van Buuren, Liesbeth Wijkhuizen en Ben Steggerda

FAMILIEBERICHTEN

Op 16 november overleed Wim Merlijn, geboren op 17 juni 1948.
(zie In Memoriam)

Overleden op 25 november is de heer A.J.C.D. van der Gun, geboren 27 maart 1946. Hij woonde op de Radioweg en maakte enige tijd geleden deel uit van de schoonmaakploeg in onze kerk.

Op 14 december overleed Martina Jaakke-van der Poel, geboren op 16 november 1935. (zie In Memoriam).

Op 4 januari overleed de heer Fredericus Hermanus van Vuuren (08.05.1940-04.01.2025). Sinds november 2024 woonde hij in een verpleeghuis in Weesp.

Geboren op 17 november 2024 Menno Weijens, zoon van Anna Goede en Dennis Weijens. Kleinzoon van Roy en Elianne Weijens.

Wim Merlijn (W.A.A.M.)

Wim Merlijn, geboren 17 juni 1948 en overleden op 16 november 2024. Wim was jaren lang een actief parochiaan. Hij zong tussen 2000 en 2006 een aantal jaren in het Dames- en Herenkoor als tenor. Ook deed hij mee aan de Open kerk, als kerkwachter. Hij vertelde met veel plezier over het kerkgebouw. Zijn verhaal was altijd goed voorbereid. Eenmaal per jaar deed hij samen met andere parochianen mee aan het koper-poetsen in de kerk. Hij kon op een gevatte wijze stukjes en ook boekjes schrijven over gebeurtenissen in de parochie. Soms waren de teksten wat te gewaagd, maar er was altijd humor.

Wim was ook jarenlang lid van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) tot deze PCI van de parochie opging in de PCI van Clara en Franciscus op 1 juni 2018, samen met Nico Essen, Ady Karsten, Nico Visser en Wim Nypels. Hij hielp Ady bij het half jaarlijkse innemen van kleding voor de actie van SAM-kledingsactie.

Wim gaf als leraar Nederlands en Recht les op een MBO school. Hij schreef voor zijn leerlingen een samenvatting van vele rechtsbegrippen. Naast zijn leraarschap was hij actief in de politiek van de Watergraafsmeer. Hij was lid van de toenmalige Stadsdeelraad Watergraafsmeer en hij werkte een korte tijd als wijkwethouder voor D66.

De laatste jaren kreeg hij problemen met het lopen. Hij leidde een terug getrokken leven en hij vermeed contact. Dat was jammer, maar zijn eigen keuze.

Jwn

Martina Jaakke-van der Poel

Op 14 december 2024 is onverwachts Martina Jaakke-van der Poel overleden. Martina is geboren in Amsterdam op 16 november 1935.

Zij heeft veel voor de parochie betekend. Allereerst als steun en toeverlaat van haar echtgenoot Fred Jaakke, die zo kort geleden op 29 maart overleed.

Martina deed veel werk voor mensen met een handicap. Al op 16-jarige leeftijd hielp zij de zusters in de Jordaan, van de Congregatie der Zusters van "De Voorzienigheid" aan de Lauriersgracht.

Daarna ging haar aandacht uit naar hetzelfde werk via de Zonnebloem, een vereniging die vakantie-reizen organiseert voor mensen met een handicap. Ook organiseert de Zonnebloem bijeenkomsten, huisbezoeken en bijeenkomsten bij speciale gebeurtenissen. In de begintijd kwam er heel veel extra werk bij kijken. In de huidige tijd gaat dit veel gemakkelijker. Een aangepast hotel neemt bijna alle zorg over, maar in de begintijd mocht Martina ook bedden opmaken, mee helpen met de maaltijd. Zij ontving daar verschillende onderscheidingen voor. Zij probeerde het 50-ste jaar vol te krijgen, maar haar gezondheid belette dat. Zij kon met voldoening terug kijken op 49 jaar vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem.

Toen de parochie in 1977 75 jaar bestond nam zij zitting in het feestcomité, Fecie genaamd. Samen met Jan Blaas, Bert van Horssen, pastor Piet de Reus, Tim Stok en Joke van Wel. Er kwamen kinderspelen, toneelvoorstellingen, fietsrally's, tentoonstellingen, rondleidingen en nog meer.

Wij zijn nu gewend dat de kerkgangers na de vieringen gezamenlijk een kopje koffie of thee gaan drinken, maar dat was 50 jaar geleden nog niet mogelijk. Martina begon met een ploeg parochianen koffie en thee te schenken ergens in het kerkgebouw. Vooral Joke van Wel organiseerde een speciale koffieruimte in de zuidelijke dwarsbeuk, vaak ten onrechte zijbeuk genaamd. Martina schonk meer dan 40 jaar koffie en thee in de Koffiebeuk, vele jaren lang georganiseerd door Lily Quint.

Onze parochie kent een aantal koren, maar voor de rouw- en trouwdiensten ontstond spontaan een Dameskoor onder leiding van Gijs Raeven, met Bernadette Nyst aan het orgel. Martina zong als sopraan de sterren van de hemel. Dit koor heeft het wel 40 jaar volgehouden.

Martina legde als lid van de bezoekersgroep veel huisbezoeken af.

Toen het lichamelijk minder ging moest zij tot haar spijt een aantal activiteiten laten vallen. Toen Minke Veenboer de koffieochtenden organiseerde kwam Martina daar graag. Netty Disch nam dit dankbare werk over van Minke en Martina bleef een trouwe bezoeker.

Zondag 8 december mocht Martina de bloemen van de parochie ontvangen ter bemoediging. Een week later overleed zij onverwachts.

Een dierbare parochiaan is heen gegaan.

Zij heeft veel betekend voor de parochie.

jwn

LITURGIEKALENDER

zondag 2 februari 10.30 uur	Opdracht van de Heer Woord- en Communieviering F. de Haas	LWM
zondag 9 februari 10.30 uur	5^e Zondag door het jaar Eucharistieviering Pater Y. Asa	Meerklank
zondag 16 februari 10.30 uur	6^e Zondag door het jaar Woord- en Communieviering F. Woortmeijer	LWM
zondag 23 februari 10.30 uur	7^e Zondag door het jaar Eucharistieviering Pater M. Jehandut en diaken P. Gunther	Jubilemus Domino
zondag 2 maart 10.30 uur	8^e Zondag door het jaar Woord- en Communieviering F. de Haas	Meerklank
woensdag 5 maart 19.30 uur	ASWOENSDAG A.van Buuren en J. de Bruin	LWM
zondag 9 maart 10.30 uur	1^e Zondag 40-dagentijd Eucharistieviering Pater Melvin SVD en diaken P. Gunther	Jubilemus Domino
zondag 16 maart 10.30 uur	2^e Zondag 40-dagentijd Woord- en Communieviering A.van Buuren	LWM
zondag 23 maart 10.30 uur	3^e Zondag 40-dagentijd Tweede Regio Familiezondag Eucharistieviering Pater M. Jehandut en diaken P. Gunther	PeeBee kinderkoor
zondag 30 maart 10.30 uur	4^e Zondag 40-dagentijd Woord- en Communieviering F. de Haas	Meerklank
zondag 6 april 10.30 uur	5^e Zondag 40-dagentijd Eucharistieviering Pater Y. Asa	LWM
zondag 13 april 10.30 uur	PALMZONDAG Eucharistieviering Pater M. Jehandut	Jubilemus Domino

Alle hierboven genoemde tijden, voorgangers en koren zijn onder voorbehoud, er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Raadpleeg a.u.b. de website van de parochie voor de laatste informatie.